

Zeventiende jaargang

Trimestrieel tijdschrift

December 2002

Afgiftekantoor: 1755 Gooik

ISSN 0776-4103

58

Uitgave van de Heemkundige Kring

Gooik



Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Hoestraat 17, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde.

Voorzitter : Jean-Paul DE LOECKER
Hoevestraat 17, 1755 Gooik
054 34 29 63
Ere-ondervoorzitter : Jozef VOSSSEN
Secretaris : Pat DELRUE
054 56 87 18
Penningmeester : Karl DESMET

Werkten mee aan dit nummer:

Luc BOLLEN
Ludo DEHANDSCHUTTER
Jean-Paul DE LOECKER
René DE LOECKER
Jan HEYVAERT
Josepha KESTENS
Sabine LIBAUT
Veerle MAEBE
Frans PEETERMANS
Herman VAN HERREWEGHEN
Ugo VANNIJVEL

Secretariaat
Archief en lokaal: Bibliotheek
Koekoekstraat 6 1755 Gooik

Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)

De bijdrage voor 2002/2003 is vastgesteld op 12,50 euro.

De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling :
Jean-Paul DE LOECKER

Drukkerij DEPRETER bvba

INHOUD

IN EN OM DE KRING	2
Jean-Paul De Loecker	
SNEEUWUITJE EN DE GOOIKSE PADDESTOELEN	8
<i>Een ongewoon kerstverhaal</i> Veerle Maebe	
50 JAAR HARMONIE SINT-CECILIA TE LEERBEEK	10
<i>Van fanfare tot harmonie - Tweede deel (besluit)</i> René De Loecker	
AAN EDDY ALFRED OTS...	15
Luc Bollen	
HET LEVEN IS EEN KLAVERBLAD	16
<i>Een dichtbundel van Luc Bollen</i> Ludo Dehandschutter	
PASTOOR JOZEF COOSEMANS	17
<i>Een levensloop</i> Herman Van Herreweghen/Josepha Kestens/Ugo Vannijvel	
VAN STALKAARSEN EN DWAALLICHTEN	25
<i>Geheimzinnige verschijnselen van vroeger</i> Sabine Libaut	
PLANTEN MET EEN VERHAAL: Deel 31: Taxus	30
Jan Heyvaert	
GUUËKSE IESTOUREKES / GOOIKSE ANEKDOOTJES	32
<i>Dialectstudie v/h Gooiks - derde reeks 14: d'Iestoure va Kandiëken</i> Frans Peetermans	

Beste lezer(es) en heemvriend(in),

Alweer het laatste nummer van dit jaar 2002! Wat gaat het snel, maar dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Toch hebben we opnieuw geprobeerd een interessant tijdschrift voor jullie samen te stellen. Of we daarin geslaagd zijn, weten we zelf niet altijd, maar daar mogen jullie zelf over oordelen. In ieder geval zit dit eindejaarsnummer weer boordevol (34 pagina's!) met artikels over Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen én Strijland. Je moet ze maar eens opzoeken en lezen.

Het is ook, zoals elk jaar bij het laatste nummer, tijd om het lidgeld te vernieuwen. Het wordt elders al vermeld, dus verspillen we er hier niet te veel tijd en plaats aan.

We weten wel dat we dit jaar 350 families als vaste leden hadden! En dat is heel veel voor een Gooikse vereniging. We zijn daar fier op en hopen in het volgend jaar 2003 evengoed te doen, zoniet beter. Daarin kunnen we weer rekenen op een resem medewerk(st)ers die nieuwe én vaste onderwerpen zullen aanpakken. Zij doen dat allemaal speciaal voor jullie, lezers van dit tijdschrift "Gooik".

Veel kijk- en leesgenot toegewenst!

En nog veel geluk en een goede gezondheid in 2003.

De voorzitter
Jean-Paul De Loecker

Illustratie kapt: Pastoor Jozef Coosemans, een Gooikenaar in hart en ziel, de centrale figuur in het hoofdartikel van dit tijdschrift. (Foto archief Josepha Kestens)



Jean-Paul DE LOECKER

Eddy Ots overleden

Met grote verbazing en ongeloof vernamen we het bericht dat onze medewerker (op rust) Eddy Ots uit Kester plotseling overleden was. Inderdaad, op 7 oktober ll. is dichter, kritisch schrijver én vriend van ons heengegaan op 53-jarige leeftijd.

Hij was een aantal jaren geleden onverwacht een gewaardeerd mede-schrijver geworden aan ons tijdschrift, met artikels over mensen en gebeurtenissen uit Kester in het bijzonder en Gooik in het algemeen. Hij deed dat met grote klasse en met een inzet die zo typisch was voor hem: als hij iets deed moest het goed zijn.

Zijn teksten waren altijd voorzien van verklarende voetnoten, verwijzingen naar andere documenten om zichzelf en de lezer duidelijk te maken dat hij niet zomaar iets schreef. Neen, het moest gefundeerd zijn.

We hadden leuke, interessante en soms diepgaande gesprekken en zo kwam het dat hij mij vroeg om zijn (laatste) gedichtenbundel "Stille Getuigen" te voorzien van een inleidend woord. Wat ik uiteraard heel graag deed: hij was niet alleen een medewerker, maar ook een vriend geworden.

Helaas was het al tijdens de voorbereiding van het drukken van dit werk dat hij een eerste ernstige verwittiging kreeg en het scheelde toen

ook al niet veel of hij had het niet gehaald. Maar hij kwam er toch bovenop, genoot nog van de uitgave van zijn boek, doch er was iets gebroken bij hem.

Sindsdien kon hij geen woord meer op papier zetten en vond hij het heel erg dat hij voor het tijdschrift van de Heemkundige Kring niet meer kon werken.

Nu en dan gingen we nog eens langs en praatte we over een toekomst waar hij heel pessimistisch over was, maar waar ik hem toch nog hoop probeerde te geven op beterschap van zijn toestand.

Het heeft helaas niet mogen zijn en we beseffen dat de Heemkundige Kring van Gooik aan Eddy een uitstekend medewerker verliest. We zullen hem uiteraard niet vergeten en af en toe eens zijn teksten herlezen om iets van hem en zijn dorp terug te vinden. Zijn familie en zijn zuster Maria in het bijzonder wensen we veel sterkte toe.

Onze andere medewerker-dichter Luc Bollen heeft op een andere plaats in dit tijdschrift een tekst opgesteld, waarin hij op zijn eigen manier afscheid neemt van zijn "spits-broeder" Eddy Ots. Het is een aangrijpende tekst, waarin veel verwezen wordt naar die laatste mooie dichtbundel van Eddy, "Stille Getuigen" uit 1998.

In gezelschap van 3 andere 'Kester-naars' (André Raman, Frans De Leener en Louis Van Der Kelen) signeert Eddy Ots hier zijn dichtbundel "Stille Getuigen" in april 1999, tijdens de officiële voorstelling in de leeszaal van de Gooikse bibliotheek. (Foto J.P. De Loecker)



Vierde Brabantse Dialectendag in Ternat

Op 12 oktober hield de Stichting Brabantse Dialecten haar vierde dialectendag in De Ploter. 150 Brabanders genoten van een gevarieerd programma met poëzie en vertelling in één of ander van de Brabantse dialecten.

Prof. Taeldeman (Gent) onderhield de aanwezigen over "het Brabants buiten Brabant". Prof. De Vriendt (Brussel) had het over "de doffe e in 't Brussels". Na het dialectmoment van oud-sportjournalist Jan Wauters was Lode Pletinckx (Asse) aan het woord over "het



Bovenaan vijf Gooikenaars op een rij bij onze boekenstand in Ternat: v.l.n.r. Nelly François, Pat Delrue, Jean-Paul De Loecker, Els Van der Hoeven en Rita Dhondt; rechtstaand één van de organisatoren, Remi Van Ransbeeck, voorzitter van de 'Academie van de West-Brabantse dialecten'. De onderste foto toont Frans Peetermans tijdens het brengen van zijn Gooiks verhaal. (Foto's Desiré De Boeck)

behoud van de eind-e in het Pajottenlands". Afsluiter van de dag was een ludiek dialectsteekspel waarin vier bekende Brabanders het tegen mekaar opnamen.

Arjaun en het Createef Complot zorgden de hele dag door voor vrolijke muzikale omlijsting. Gooik was nadrukkelijk op deze geslaagde dag aanwezig: een aantal geïnteresseerde

Gooikenaars, onze eigen Heemkring met een boekenstand, Patsy "Marie" Vander Meeren en burgemeester Michel Doomst in het dialectsteekspel en ondergetekende met een Gooiks verhaal. Ten bewijze deze foto's.

(Frans Peetermans)

Breedbeeld

Op 22 juni 2002 werd er officieel gestart met een nieuw project van onze provincie Vlaams-Brabant i.s.m. het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.

Dit nieuw project heeft tot doel negen Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw) te laten samenwerken rond cultureel erfgoed en landschap. Om dat te bereiken wil de provincie aan 'netwerking' doen, want 'eendracht maakt macht', zoals

Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor cultuur, het zo welsprekend uitdrukte.

Het project werd tijdens een algemene voorstelling in het Baljuwhuis te Galmaarden uitvoerig belicht, waarbij tevens aandacht werd geschonken aan de omkaderende historisch-geografische studie die momenteel wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent.

Wij namen deel aan workshop 1 (één van de vier), waarin Leen Seynaeve, de landschaps-animator voor het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, haar activiteiten voorstelde. Zij heeft o.a. de taak om landschapsprojecten op te starten.

De concrete projecten waar de landschapsanimator in het breedbeeldgebied mee bezig is, zijn o.a. het waterkasteel Heetveld te Oetingen, het stiltegebied in Vollezele en de buurt- en voetwegen.

Iedereen was het er roerend over eens dat overleg tussen de verschillende mensen die actief bezig zijn in de streek, veel kan opbrengen. Het gesprek evolueerde verder in de richting van het belang van de voetwegen in onze streek, zodanig dat er beslist werd dat een gespreksdag over voetwegen nodig is. (zie een volgend onderdeel van "In en om de Kring")

In de loop van de voorbije maanden hadden we dan als Kring al een aantal nuttige gesprekken met verantwoordelijken voor dit project, nl. Ann Degeest, Iris Steen, Dominique Stels en Hadewijch Degryse van onze provincie en een aantal mensen van de Gentse Universiteit. Concreet mogen we stellen dat onze interesse voor de voetwegen in het Gooikse zeer grote bijval kent en dat wellicht van daaruit vertrokken wordt om één en ander verder uit te werken.

Tot slot vermelden we nog twee verwezenlijkingen van Breedbeeld: ten eerste de uitgave van een nieuwsbrief "Breedbeeld" met allerlei interessante informatie (o.a. voor dit stukje) en een cursusreeks rond cultureel erfgoedprojecten, waaronder 'Archeologische projecten'



Een aantal sfeerbeelden van onze eerste voetwegenwandeling in Gooik op zondag 20 oktober: binnen in de kantine krijgen de wandelaars (Koen en Karine Van Liedekerke) wat uitleg mee i.v.m. de tocht; daarnaast twee "buitenbeelden": wandelaars (o.a. familie Baert) in de veldweg tussen de Wijngaardstraat en de Kerkhofstraat en een mooi zicht op de voetweg midden in het veld tussen de Paddenbroekstraat en de Zijpstraat. (Beelden Tony Grant)



Den Haas in Gooik en 'Archiefonderzoek' in Halle.

Meer informatie nog in de volgende nummers van ons tijdschrift.

Eerste voetwegenwandeling van de Heemkundige Kring van Gooik

Op zondag 20 oktober was het eindelijk zo ver: na een aantal jaren van inventariseren, van plannen en plannetjes maken, van veel praten en discussiëren onder elkaar en met het gemeentebestuur, konden we starten met onze eerste voetwegenwandeling.

Onze vertrekbasis was het lokaal van voetbalclub SK Gooik - mogen we het bestuur ervan en speciaal Maurice Dooms nog eens hartelijk danken voor het gebruik ervan, trouwens - en vandaar uit vertrokken meer dan 150 mensen, jong en oud, voor een tocht doorheen de deelgemeente Gooik van ongeveer een 8-tal kilometer.

Het was een uiterst geschikt weertje voor zo'n wandeling: een frisse morgen en later een heerlijk zonnige dag. Het zicht van die tientallen mensen die door de velden van Gooik aan het wandelen waren, was prachtig. Want het was uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk voetwegen te gebruiken, dus ging het



af en toe eens dwars door de velden en weiden. Dat viel allemaal heel goed mee en de bedoeling is vanzelfsprekend deze doortochten open te blijven houden voor het publiek. *Vandaar dat we de tocht mét wat uitleg extra bijgeven bij dit tijdschrift*: we raden je aan deze wandeling ook eens te maken, gewapend met degelijke stapschoenen en zin om Gooik op z'n mooist te zien.

Mogen wij hierbij nog een aantal mensen bedanken voor hun inzet en hun medewerking vóór en tijdens de wandeling: de verantwoordelijke schepen Herman Anthoens en diensthoofd Armand Neukermans en de mannen van Openbare Werken van de gemeente, die een aantal gedeelten mooi opgekuist hebben; Els Van der Hoeven voor het ontwerpen van het wandelplan, Pat Delrue voor het klaarmaken van de pijltjes en Rita Dhondt en Johan Thollembeek voor de logistieke steun in de bar en daaromtrent. Zonder hen zou deze activiteit helemaal niet mogelijk zijn geweest. Hartelijk dank!

En nu is het aan ieder van ons om dit "pad" te bewandelen. In de komende lente komt er misschien al een tweede tocht. We zien wel...

Over de Muur

Een ander project, opgestart door de provincie Vlaams-Brabant (samen met de andere provincies) heet "Over de Muur". De bedoeling hiervan willen we heel kort uitleggen, omdat ook wij als kleine Heemkundige Kring er bij betrokken zijn.

Men wenst ook de kleinere musea en lokale organisaties die zich met het streekgebonden erfgoedbeheer bezighouden, financieel te ondersteunen. Een eerste belangrijke stap is weten wat de andere -soms grotere musea of organisaties - doen, m.a.w. 'over de muur' gaan kijken.

Daarom werd een reeks van werksessies opgezet, bij ons vanaf oktober, met een startvergadering in De Cam op donderdag 24 oktober 2002. Na de uitwisseling van informatie tussen de verschillende deelnemers, werd het Volksinstrumentenmuseum bezocht, waar Wilfried Moonen ons enige uitleg verstrekke.

Wij houden je ook van dit project op de hoogte in onze volgende tijdschriften "Gooik".

Vijfde Quiz

Deze lustrum-uitgave op vrijdag 15 november ll. is opnieuw een succes geworden, ondanks de stevige concurrentie van een aantal quizzen uit de buurt (om Schepdaal dan maar te noemen). We kregen 21 ploegen over de - nieuwe - vloer in de Schuur van De Cam en daarmee was die ruimte meer dan gevuld.

Ploegen uit Gooik (meer dan anders), uit het Pajottenland, maar ook uit Ninove en omstreken in Oost-Vlaanderen kwamen op onze quiz af. Een aantal ploegen vertelden ons dat ze iets te laat verwittigd waren, waardoor ze zich al geëngageerd hadden op andere plaatsen, zoniet hadden we gemakkelijk ons (gewenst) aantal van 25 gehaald. We zullen daar volgend jaar zeker aan denken om iedereen op tijd de datum van onze quiz te laten weten.

Laten we eerlijk zijn, ondanks het feit dat onze quiz op de honderd vragen 10 vragen bevatte over Gooik en 10 over Vlaams-Brabant, waren de eerste drie ploegen toch wel van Oost-Vlaamse origine. De nummer één plaats was voor De Grizlies uit Denderhoutem, de Heemkundige Kring uit Erpe-Mere (met Oetingenaar Guido De Punt weliswaar) bezette de tweede plaats en de Ninoofse ploeg Nescio eindigde derde.

Het IMI uit Roosdaal werd knap vierde en de winnaars van een drietal edities, Koppie-



Vier beelden die onze quiz van 2002 vastleggen: een algemeen beeld van de zaal, waar de 21 groepen geconcentreerd bezig zijn aan het nadenken en discussiëren; de jury met v.l.n.r. Herman Anthoons, Daniëlle en Frans Peetermans, Philip Willems en uiterst rechts presentator Jos Huwaert. En dan de nummers één en twee: links 'De Grizzlies' uit Denderhoutem als de winnaars en rechts 'Heemkundige Kring Erpe-Mere' als meer dan verdienstelijke tweede, geflankeerd door leden van het gemeentebestuur. (Foto's J.P. De Loecker)





Koppie, moesten zich ditmaal tevreden stellen met een vijfde plaats.

Zoals gezegd, proberen we onze quiz toch een heemkundig tintje mee te geven en daar zorgen de tien vragen i.v.m. Gooik telkens voor, al zijn de antwoorden meestal met meerkeuze-mogelijkheden. Zelfs Gooikenaars zouden het zonder die meerkeuze soms uiterst moeilijk hebben om die dingen correct te weten i.v.m. hun eigen gemeente.

Mogen we tot slot een aantal mensen bedanken voor het welslagen van onze quiz: het gemeentebestuur van Gooik in het algemeen voor de logistieke ondersteuning (zaal, tafels, medailles) en een aantal gemeenteraadsleden in het bijzonder (Herman Anthoons en Philip Willems die voor jurylid hebben gespeeld; muzikmaker Gunther De Wilde en medaille-uitdeler burgemeester Michel Doomst); al onze medewerkers die die avond in of omtrent de drank en de papieren waren; Els Van der Hoeven voor de verwerking van de uitslag op de computer en uiteraard onze quizmaster van dienst - reeds voor de vijfde maal - Jos Huwaert. Hij heeft deze quiz weer voortreffelijk geleid.

Voor diegenen die het willen noteren in hun agenda van 2003: de zesde uitgave zal - bij leven en welzijn - doorgaan op vrijdag 14 november 2003. Tot dan!

'Onze' projecten volgend jaar

Vooruitziend zoals we (soms) zijn, denken we toch weer al aan een aantal projecten voor het jaar 2003.

In het kader van 'Breedbeeld' is er een themadag rond voetwegen (!) op zaterdag 15 maart, met een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het eerste deel van het volgend jaar denken we ook aan de uitgave van een bewerkte versie van het boek "Het verhaal van pastoor Winnepeninckx" door Jos De Smedt. Tijdens een eerste bijeenkomst werd de datum van zondag 4 mei weerhouden om samen met het

aanbrengen van een gedenksteen aan de kapel van Winnepeninckx in Leerbeek het nieuwe boek voor te stellen.

Ook het erfgoedweekend is een mogelijke kapstok om een activiteit aan op te hangen: thema is dit jaar "Op reis" en datum is het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 april. Misschien behoort een combinatie van de twee, 'Winnepeninckx' én erfgoedweekend, zelfs tot de mogelijkheden. Wie weet ?!

Klassieke "aanwezigheid" van onze Kring is er natuurlijk op de Gooikse jaarmarkt in juni en op de Hamertjesworp in augustus.

Tijdens het tweede weekend van september zou ook de Open Monumentendag kunnen ingevuld worden.

En zoals gezegd, voorzien we onze nieuwe quiz op vrijdag 14 november 2003.

Genoeg te doen dus, en dan vergeten we nog de vier tijdschriften die je vast en zeker zullen toegestuurd worden. Een druk jaar, zoals je kan zien.

Vernieuwing lidgeld

Mogen wij ook van uit dit tijdschrift zelve een warme oproep doen naar al onze leden om niet te aarzelen en zich terug lid te maken van onze Kring voor het jaar 2003.

Je vindt wat meer informatie terug op het apart blad vooraan in je tijdschrift + een overschrijvingsformulier: voor 12,50 euro (zelfde prijs als vorig jaar!) ben je terug lid voor een gans jaar en mis je je vier nieuwe tijdschriften niet. Ik zou dit eigenlijk 350 keer moeten herhalen, want inderdaad, met zovelen zijn we als leden van onze Kring en dat is toch wel een fantastisch groot aantal. Reken daarnaast nog een 35 ruilabonnementen en je kan rekenen hoeveel mensen onze artikels (kunnen) lezen.

Bedankt in ieder geval voor jullie blijvende steun en interesse voor onze werking, onze boeken, onze activiteiten en onze tijdschriften van 'jullie' Heemkundige Kring van Gooik.