

Gooik

134

Tijdschrift van de Heemkundige Kring
Zesendertigste jaargang - Trimestrieeel tijdschrift - December 2021
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER

02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Ondervoorzitter: Johnny VAN BAVEGEM

Penningmeester: Serge MOONENS

Secretaris: Els VAN DER HOEVEN

Werkten mee aan dit nummer:

André Abraham

Annie Appelmans

Piet Chrispeels

Joeri Leheuwe

Jean-Paul De Loecker

René De Loecker

Jozef De Neef

Peter François

Viviane Musch-Heuwelx

Roger Poelaert

Johnny Van Bavegem

Els Van der Hoeven

Leo Van Lathem

Marc Van Stappen

Secretariaat, archief en lokaal:

Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik

www.heemkunde-gooik.be

e-mail: info@heemkunde-gooik.be

Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2021 is 20 €.

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 7 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:

Jean-Paul DE LOECKER

Johnny VAN BAVEGEM

Drukkerij ABC

INHOUD

WOORD VOORAF Jean-Paul De Loecker	4
IN EN OM DE KRING Jean-Paul De Loecker	5
DE LANDLOPERS VAN ALSPUT <i>Een speciaal 'kerstverhaal'</i> - André Abraham	20
GROEPSLEIDER EN HOPMAN JOS DE NEEF (1927-1981) <i>Een leven in dienst van de Gooikse scouts</i> - Annie Appelmans	22
DE SAINT-MARTINUSFANFARE VAN KESTER <i>Deel 2: De pioniers (1852-1914)</i> - Peter François	26
DE KAPEL AAN 'T HOF VAN SANDERS <i>Een wonderlijke redding</i> - Roger Poelaert	37
KWB IN GOOIK EN STRIJLAND <i>Deel 7: De Sinterklaasfeesten</i> - Leo Van Lathem	43
CHIRO KESTER IN DE JAREN 1960 <i>Oud-leiders vertellen</i> - Viviane Musch-Heuwelx	50
HET SPOOKHUIS IN DE PATATTESTRAAT <i>Een herinnering uit mijn chirojaren</i> - André Abraham	57
VAN BJB TOT KLJ <i>Een duik in het archief van deze jeugdbeweging</i> - Jozef De Neef	58
CHIRO UIDEKRIJ FUIFT... <i>De 'klassieke' oudejaarsfuij van de chiro van Gooik</i> - Piet Chrispeels	63
JOANNA DE MEY <i>Een opmerkelijk bidprentje uit 1851</i> - Joeri Leheuwe	66
PRIESTERS IN OETINGEN-CENTRUM VANAF 1865 <i>Deel 2: Franciscus Augustinus Mertens</i> - Roger Poelaert	68
GOOIK EN DE DOBBELEER TUSSEN 1575 EN 1625 <i>Deel 2: De Dobbeleers als meiseniers</i> - Marc Van Stappen	73
LEERBEEKSE BUURTTRAM IN RESTAURATIE <i>Motorrijtuig SE.9983</i> - René De Loecker	82
BIJLAGE: EEN WINTERWANDELING Els Van der Hoeven	

Een mooi en mistig Gooiks landschap. (Foto Selina De Maeyer)

WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es),

Op het moment dat je dit nieuw tijdschrift in je bus krijgt, zitten we met z'n allen in de donkerste periode van het jaar. De dagen zijn zeer kort, het is al donker rond 5 uur in de namiddag, en het weer is ook niet echt wat men opwekkend zou noemen. Maar gelukkig is er hoop in de nabije toekomst: er zijn de jaarlijkse mooie feesten, zoals Kerstmis en Nieuwjaar, en de dagen beginnen te lengen vanaf de 21ste december. Zo moet een mens altijd positief naar de toekomst kijken. Ook al zitten we nog altijd opgescheept met dat lelijk beestje 'corona'. Ook daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan en hopen dat de middelen die men ons aanreikt (vaccinaties) op termijn zullen helpen. Opnieuw is de boodschap: positief denken én blijven. In de geschiedenis van de mensheid heeft men nog van deze 'slechte' periodes gehad en telkens is men erdoor geraakt.

Wij, van de Heemkundige Kring, proberen je ook op te beuren met deze 'verse' lectuur van ons nieuw tijdschrift! Zoals je al gemerkt hebt, is dat een heel pak, en dan hebben we nog een aantal artikels opzij moeten laten, anders ging het nog volumineuzer zijn. We hebben dus nog reserve voor onze volgende tijdschriften, en dat is goed zo! Ons perspectief naar de toekomst zit goed. We danken hierbij oprecht al onze medewerkers en medewerksters, schrijvers en schrijfsters van al die bijdragen! Zonder hen kunnen we je dit niet aanbieden. Ze zijn onze waarborg voor de toekomst! Veel dank aan hen.

En alsof een goed gevuld tijdschrift nog niet volstond, hebben we er op het einde van 2021 nog twee extra cadeautjes bij gedaan: een exclusieve kalender van 2022 én een mooie winterwandeling door Gooik. Die kalender is samengesteld uit mooie oude prentkaarten van al onze deelgemeentes en is een gevolg van het succes van die foto's op Facebook. We kregen en krijgen er enorm veel reacties op en dachten: waarom niet uitbrengen in de vorm van een kalender. Zo kan je ze blijven bekijken en ze ook bewaren. En we brengen ook onze eerste winterwandeling, in Gooik, waar je op een paar heel mooie plaatsen komt, door de straten en de velden. Je zal er ook mooie beelden ontmoeten en je kan een 'cadeautje' meepikken. We hopen dat dit een reeks kan worden, waar we al onze andere deelgemeentes kunnen aandoen: we moeten soms niet ver gaan om mooie dingen te zien.

Elders heb je al kunnen lezen dat we – helaas – een beetje verplicht zijn om ons lidgeld lichtjes te verhogen. De laatste jaren konden we nog rondkomen, al was het nipt, met de 20 euro per jaar. Maar dit jaar was het al niet meer mogelijk, we haalden de 'break-even' niet meer, en dus besloten we toch een kleine verhoging in te voeren en werd het 'abonnement' op ons tijdschrift verhoogd naar 25 euro. We brachten ook al enige tijd veel uitgebreidere tijdschriften uit, met telkens meer dan 70 bladzijden (dikwijls meer dan 80) én de druk- en verzendingskosten bleven ook stijgen. Wat dat laatste betreft: een geluk dat we onze tijdschriften in Groot-Gooik zelf bezorgen, anders konden we er zeker niet aan uit.

We hopen dat je ons blijft steunen, ondanks die lichte prijsverhoging! We zullen in de toekomst nog zorgen voor meer verzorgde tijdschriften, met heel veel informatie over al onze deelgemeentes. We zitten al gereed om in 2022 opnieuw een viertal boeken uit te brengen, je kan het lezen in onze rubriek 'In en om de kring' en we komen – hopelijk – volgend jaar ook weer meer naar buiten met voordrachten, met organisaties en op standen bij allerlei gelegenheden, o.a. de jaarmarkt. We willen opnieuw onze leden ontmoeten, nieuwe leden maken, een gesprek hebben met jou en vele anderen. Het zijn er intussen zo goed als 750 en we hopen nog meer leden te hebben in de komende jaren!

Vanwege het bestuur van de Heemkundige Kring van Gooik, vanwege onze vele medewerk(st)ers, wensen we jou en al die andere trouwe leden, graag een zalig Kerstmis en een heel gelukkig én gezond nieuw jaar 2022 toe! Hou het veilig én gezond, en tot op een toekomstig evenement, waar ook in Gooik.

Intussen, veel lees- en kijkplezier met dit tijdschrift!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Voordracht Ronald Van Ham (zaterdag 9 oktober 2021)



*Professor Ronald Van Ham, tijdens zijn voordracht.
(Foto Dirk Vanderheyden)*

Op 9 oktober hadden wij ingenieur, prof mechatronica aan de VUB en schrijver Ronald Van Ham uitgenodigd om te komen spreken over zijn boek 'Romeins Lennik'. Het boek behandelt zijn bevindingen rond grondverdeling in die gemeente door de Romeinen, zo'n 2.000 jaar geleden en had toch nogal wat controversie opgeroepen. Zelfs onze medewerker André Abraham had er al direct een artikel over geschreven in het nummer 131 van 'Gooik', uit maart van dit jaar. Je gaat het best nog eens lezen om het fijne te vernemen van de stelling van de schrijver.

Het komt er op neer dat het gebied van Lennik verdeeld is geweest in een allemaal gelijke stukken grond van 50,5 hectare ofwel 1 'centuria'. Deze Romeinse oppervlakte werd gebruikt voor hun grote landerijen of latifundia. De stukken grond worden telkens afgebakend door natuurlijke grenzen zoals waterlopen en (voet)wegen waardoor ze grillige vormen hebben, in tegenstelling tot de gekendere vierkante landsverdeling. Daarnaast zou het stratenplan van Lennik centrum gericht zijn op één punt van de noordzijde van de markt van Lennik, wat zou wijzen op de aanwezigheid van een Forum op die plek.

Dit en nog veel meer wetenswaardigheden konden de toehoorders vernemen op deze avond. Iedereen kreeg het gevoel dat de uitleg die Ronald Van Ham gaf heel correct en heel duidelijk was. Zelf de meest kritische onder die luisteraars waren onder de indruk van de voordracht en de vragen die er kwamen, waren meestal bedoeld om nog wat meer en betere uitleg te krijgen, zeker niet om de stelling die gebracht werd, af te breken. En het mooiste van de avond was, dat hij ook gelijkaardige patronen zag in Gooik en andere omliggende gemeenten. Hij gaf al enkele voorbeelden, maar vermeldde ook dat dit nog verder diende uitgewerkt te wor-

den. We kijken uit naar die volgende bevindingen en hebben beloofd dat we Ronald zeker nog eens gaan uitnodigen op het moment dat hij verder staat in dat onderzoek. Vermelden we toch nog dat het de eerste keer was dat de professor zijn theorieën in het openbaar mocht komen uitleggen. De primeur was dus voor onze Heemkundige Kring van Gooik!



Een goede 30 geïnteresseerden waren opgedaagd in de Schuur van De Cam, om - heel aandachtig - te komen luisteren naar Ronald Van Ham.

Wie het boek toch eens wil lezen, kan het nog kopen in de Standaard Boekhandel en de 'Techniekschuur' in Lennik, maar het is ook al in ons archief. Contacteer ons maar via de gekende kanalen (zie colofon).

Boekvoorstellingen

Boek 'Samen tegen corona' ***(donderdag 7 oktober 2021)***

Tijdens een feestelijke avond op donderdag 7 oktober in de vernieuwde zaal 'Edele Brabant' in Strijland werd dit heel speciaal boek voorgesteld. In aanwezigheid van tientallen vrijwilligers en vrijwilligsters die maanden hadden meegewerkt aan het welslagen van het vaccinatiecentrum in de Koornmolen, werd dit toch wel een bijzonder moment. Al die mensen die nog eens samenkwamen en die gedurende die tijd een hechte band hadden opgebouwd, dat was een mooi gebeuren. En uiteraard was onze medewerker Rudy Boon de gevierde van die avond. Zonder hem was er geen sprake geweest van dit boek. Een boek waar sommige mensen zich toch afvroegen of dat een uitgave van de Heemkundige Kring moest zijn.



Het 'corona-boek', met de speciale kافت: 130 portretten van medewerk(st)ers bijeengebracht in één grote foto.

Wij vonden van wel, omdat het in ons leven altijd een blijvende herinnering zal zijn aan een – helaas – minder mooie tijd: de coronapandemie. Dit is een actualiteit, die binnenkort een stukje geschiedenis zal worden in het leven van iedereen. En daarom wilden we dat vastleggen in een boek, met foto's van al die mensen die geholpen hebben om ons leven weer wat 'normaal' te kunnen maken, foto's genomen door fotograaf Rudy Boon.

Foto's met heel veel sfeerbeelden in het vaccinatiecentrum, zodat iedereen nog eens kan zien hoe het eraan toeging in die afgelopen maanden. Maar ook indringende portretten van de meeste van de medewerk(st)ers, die je



De twee medewerkers aan het boek 'Samen tegen corona': links Michel Doomst (teksten) en rechts Rudy Boon (fotografie). (Foto Ingrid Depraetere)

recht in de ogen kijken. Zeer mooie fotografie van de Kesterse fotograaf! Telkens wordt er dan nog een 'quote' toegevoegd van de persoon zelf, waarin hij of zij uitlegt wat zijn/haar ervaring was in het vaccinatiecentrum. Dikwijls stof om na te denken!

Al deze foto's worden verbonden door teksten van burgemeester Michel Doomst, waardoor je als lezer vele dingen beter gaat begrijpen. En onze medewerker Johnny Van Bavegem zorgde uiteraard voor het verzorgen van de lay-out van het boek. En dat op zich is ook wel iets speciaals geworden.

Kortom, dit 48ste boek in de rij 'Bijdragen tot de geschiedenis van Gooik' is een 'speciale' geworden, maar daarom niet minder 'heemkundig' dan al de andere. Dank aan Rudy Boon dat hij in zijn idee is blijven geloven, gesteund door Michel Doomst, de gemeente Gooik en financieel gesteund door al die gemeenten die bij dit gebeuren betrokken waren: Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Roosdaal.

De prijs voor een boek met harde kافت is daardoor ook zeer democratisch: 20 euro voor niet-leden, 17,50 euro voor leden van de Heemkundige Kring. Te koop op de gekende plaatsen in Gooik en Lennik.

Boek 'De Sint-Niklaaskerk van Gooik' (zondag 17 oktober 2021)

Waar anders kon je dit boek beter voorstellen dan in de Sint-Niklaaskerk van Gooik zelf? En zo gebeurde het ook op die mooie zondag 17 oktober, vanaf 14u. Met goedkeuring van de Kerkraad zelf, met voorzitter Erik De Rick als 'ambassadeur' van hun kerk, was dit een heel mooi decor voor dit fotoboek over de Gooikse kerk, een creatie van onze medewerker Serge Moonens. De nadruk ligt wel op de afbeeldingen van de vele beelden in deze kerk, maar daarbij is toch ook wel wat interessante uitleg daarover.

Het heeft jaren geduurd eer dit boek er kwam, want al in 2013 was Serge bezig met het fotograferen van beelden, schilderijen en andere liturgische voorwerpen van onze Gooikse Sint-Niklaaskerk. Niet alleen van deze kerk, trouwens, maar van zo goed als alle kerken in onze gemeente. Maar qua informatie stond hij het verst met de kerk in Gooik-centrum. En toch werd al deze info nog niet uitgebracht in een boek. Er kwam telkens iets tussen, maar uiteindelijk, na 8 jaar, is het er toch van gekomen. En we zijn heel blij met het resultaat: een mooi boek, met mooie beelden in een uitzonderlijk for-



De cover van het fotoboek over de Sint-Niklaaskerk van Gooik.



Veel belangstelling voor de presentatie van het boek in de mooie kerk. (Foto Dirk Vanderheyden)

maat voor ons. Dit formaat geeft ons de kans om die vele grote beelden in de kerk beter weer te geven. Vandaar...

Bij de voorstelling was er toch wel wat volk op afgekomen: er zaten zo'n 60 geïnteresseerden in de kerk die dit wilden meemaken. In een interview met voorzitter Jean-Paul De Loecker kreeg auteur Serge Moonens de kans om wat meer uitleg te geven over zijn werkstuk. Hij vertelde over het prille begin, over het fotograferen en de hulp die hij daar bij kreeg van Rudy Boon, (je weet wel,



Voorzitter Jean-Paul De Loecker in het interview met auteur Serge Moonens. Op de achtergrond de powerpoint met beelden van de kerk, op de voorgrond een mooi lichtbaken met foto's van de glasramen, gemaakt door Rudy Boon en Marleen Van Hoegaerden. (Foto Rudy Boon)



De drie 'verantwoordelijken' voor het boek: v.l.n.r. Johnny Van Bavegem, Serge Moonens en Jean-Paul De Loecker. (Foto Dirk Vanderheyden)

de fotograaf uit Kester...), en van die medewerkers van de parochie: Marie-José De Vos en Isabelle Brisaert, die altijd klaar stonden om met hem naar de kerk te komen, indien nodig.



Veel interesse en veel volk bij de stand van de verkoop van onze boeken, waar Els Van der Hoeven alles in goede banen leidt. (Foto Rudy Boon)



Tentoonstelling van de bijzondere liturgische voorwerpen, opgesteld door Tim Juwet. (Foto Karl Desmet)

Na de toespraken van onze schepen van cultuur, Jan Depester, en burgemeester, Michel Doomst, konden de aanwezigen genieten van een drankje, aangeboden door de gemeente. En een rondgang maken door de kerk én een aantal liturgische voorwerpen bekijken, die anders ‘onzichtbaar’ blijven, omdat ze zo waardevol zijn. Tim Juwet, onze andere medewerker, had zich aangeboden om hier dichtbij te zitten en om uitleg te geven aan al wie dat wou. En of dat geapprecieerd werd! Heel veel mensen wilden van alles weten over de ciborie en andere monstransen... Dank aan Tim hiervoor!

Ondertussen mocht Serge zich van een andere taak kwijten: het zetten van een woordje en handtekening in zijn verkochte boeken. En of hij dat graag deed! Het was een beloning voor zijn jarenlang werk en de uiteindelijke verwezenlijking van dat werk in een boek, dat meer dan de moeite waard is. De aanwezigheid van zijn uitgebreide familie in de kerk deed hem ook goed, een bewijs dat zij het werk van hun echtgenoot, vader en grootvader waardeerden. Zijn derde boek in een paar jaar, want na ‘Gooiks bloed voor Napoleon’ (2015) en ‘Familie Van Der Kelen’ (2018) is ‘De Sint-Niklaaskerk van Gooik’ er in 2021. We kijken uit naar 2024!

Dit boek, opnieuw in een lay-out van Johnny Van Bavegem, met een heel bijzondere kافت (waarvoor dank aan Bert van ABC!) kost 22,50 euro (leden van de Kring) en 25 euro (niet-leden). Te verkrijgen op de ‘klassieke’ plekken of ook via bestelling (zie onze website).

Boek ‘150 jaar Paardenvolk te Kester’ (zaterdag 23 oktober 2021)



In de chalet van de Heideruiters te Kester werd ons laatste boek van 2021 voorgesteld: ‘150 jaar Paardenvolk te Kester’ was er toch gekomen, alhoewel het op het nippertje was! Nog niet zo lang vóór deze dag was er eigenlijk niet veel meer dan een overzichtstekst van de geschiedenis van deze vereniging, geschreven door Willy Juwet. Op een vijftiental bladzijden had de auteur uit Kester de belangrijkste feiten in een vlotte tekst samengebracht, voor een groot deel gebaseerd op dat bekende werk van Pater Roeykens uit ‘Het land van Edingen en Omliggende’ uit 1974. Deze samenvatting zou alles zijn wat er ging verschijnen rond dit jubileumjaar van het Kesterse Paardenvolk, en ging voorgelezen worden op de voorstelling van het boek over de fanfare



Zichten op de tentoonstelling van de vele foto's over de processie en de mensen van het Paardenvolk van Kester, met samensteller Marc Van Hoegaerden erbij. (Foto's Karl Desmet en Rudy Boon)



Een tekening van de Paardenprocessie, gemaakt door ons nieuw lid Marc Van de Putte (naar de originele tekening).

van Kester (zie nummer 133 van ons tijdschrift). Maar daarmee kon vooral Marc Van Hoegaerden niet leven en hij vroeg aan onze Heemkundige Kring om toch een 'echt' boek te maken over de bekende 'Gilde van het Paardenvolk'.

Wij gingen daar graag op in, maar het was allemaal niet zo vanzelfsprekend. Met één tekst kom je nog niet aan een boek. Dus moest er serieus gewerkt worden in die laatste maand: alle foto's die er waren dienden ingescand te worden (werk van Johnny) en er moesten teksten bijkomen over allerlei onderwerpen die met het onderwerp te maken hadden. Tijdens een aantal vergaderingen van het bestuur van de Gilde kwam het echt op gang: een aantal leden namen een taak op zich om een tekst af te werken tegen de volgende bijeenkomst. Er kwam schot in de zaak: teksten van Lucienne Lissens (met behulp van alweer Willy Juwet), van Marc Van Hoegaerden, van Maarten Van den Broeck, van Stin en Viviane Musch-Heuwelx, van Rudy Boon, van Pieter-Jan Brynaert en nogmaals van Willy Juwet vormden de totale inhoud van het boek. Daarbij kwamen tientallen prachtige foto's van verschillende fotografen, van vroeger en nu. Die twee dingen combineren op een degelijke manier, was de taak van ondergetekende Jean-Paul De Loecker en de afwerking, de lay-out gebeurde door wie anders dan Johnny Van Bavegem. Met een mooie kافت erbij was het boek klaar, op tijd voor de voorstelling.

De chalet was voor die voorstelling prachtig opgesmukt door een tentoonstelling van tientallen foto's van allerlei gebeurtenissen die met het 'Kesterse Paardenvolk' te maken hadden. Duivel-doet-al Marc Van Hoegaerden



had hier zijn uiterste best gedaan en het mag gezegd worden: de foto's, in een mooie volgorde opgehangen, maakten indruk op de aanwezigen. Prachtig werk van Marc! Maar ook een mooi gebaar van fotograaf Rudy Boon, die al deze vergrotingen had gemaakt op speciaal fotopapier, gratis en voor niets als steun aan de mensen van het Paardenvolk! Wat een mooi gebaar van Rudy!

En of dat nog niet genoeg was, konden de aanwezigen ook nog genieten van een filmvoorstelling op groot scherm, met een compilatie van verschillende filmpjes – korte en lange fragmenten- over de Paardenprocessie van Kester. Filmpjes van o.a. de BRT en andere plaatselijke filmers (o.a. Gilbert Tondeur), vakkundig samengebracht door Roger Deprouw (met steun van André De Leener). Onder hun impuls werd trouwens een DVD uitgebracht met die films, te verkrijgen aan de prijs van 15 euro per stuk bij onze Kring.



De DVD (filmpjes en viering) samengesteld door Roger Deprouw.



Een groepsfoto van het bestuur van het Paardenvolk van Kester, samen met schrijvers en uitgevers van het boek. V.l.n.r. Stin Musch, Maarten Van den Broeck, Willy Dedoncker, Jean-Paul De Loecker, Johnny Van Bavegem, Pieter-Jan Brynaert, Lucienne Lissens, André Dekens, Jeroen Van den Broeck, voorzitter Patrick Van Schepdael, Eric Dekens, Casimir Van Schepdael, Herman Dekens, Willy Juwet, Marc Van Hoegaerden, Michel Juwet en Mia Verckens.



Casimir Van Schepdael, 72 jaar ruiters bij het Paardenvolk, met de speciale schotel. (Foto's Rudy Boon)

Het werd een mooie voorstelling met een klassieke receptie, aangeboden door de gemeente. Verschillende sprekers (o.a. voorzitter Patrick Van Schepdael, Willy Juwet, Marc Van Hoegaerden, Jean-Paul De Loecker en burgemeester Michel Doomst) brachten hun verhaal rond dit jubileum en rond het boek. Meer dan 50 exemplaren werden er al op die dag van verkocht, en ook de dag erna, op zondag 24 oktober, gingen nog verschillende boeken 'over de toog'.

Er werd ook nog iemand gevierd dat weekend: Casimir Van Schepdael werd door de gemeente in de bloemetjes gezet met een speciale schotel, ter gelegenheid van zijn 72 jaar ruiters bij het Paardenvolk. Niemand deed ooit beter! En of Casimir glunderde...

Een mooi weekend voor deze vereniging, met een mooi boek als souvenir van de eerste 150 jaar van hun bestaan. De toekomst ziet er goed uit, en hopelijk mag in 2022 de processie terug doorgaan. Want dat is toch wel een hoogdag voor 'Het Gilde van het Paardenvolk'!

Praktische informatie i.v.m. het boek: het kost 15 euro (niet-leden) en 12,50 euro voor leden van de Kring. Alweer verkrijgbaar in vele winkels in Gooik, Kester (bij Viviane Musch-Heuwelx), Pepingen (bij Marc Van Hoegaerden) en in Herfelingen (winkel Van Snick).

Activiteiten

Officiële opening Paddenbroek: onze Kring was aanwezig! (zondag 24 oktober 2021)



Onze stand op Paddenbroek, met v.l.n.r. Griet Clybouw, Karl Desmet en Els Van der Hoeven. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Op zondag 24 oktober, tijdens de feestelijke officiële opening van Paddenbroek, het plattelandscentrum midden in de velden van Gooik, konden wij als Kring nog eens buiten komen met onze stand. Dank aan de verantwoordelijken van Paddenbroek daarvoor! Het deed ons goed om nog eens met een stand te staan, voor een publiek, buiten op een soort marktje. Het was niet dezelfde interesse van de mensen als bij de jaarmarkt, maar toch kregen we belangstellenden genoeg die naar onze uitgaven kwamen kijken.

Uiteraard konden we onze nieuwste boeken aanbieden en dat was toch een pluspunt. In deze coronatijd was er nog niet echt een mogelijkheid geweest om dat te doen. Zowel het boek over 'de Kesterse fanfare', als dat over 'het vaccinatiecentrum', het boek over 'de Sint-Niklaaskerk van Gooik' als het boek, dat net de dag ervoor was verschenen over '150 jaar Paardenvolk te Kester' kregen veel beziens. En onze vaste kopers bij de leden lieten het zich geen tweemaal zeggen: hun verzameling werd direct aangevuld.

En daarbij mochten we ook nog eens twee nieuwe leden inschrijven. Op dat moment haalden we nummers 745 en 746 binnen! Deze mensen beseften ook wel dat je voor slechts 20 euro vier mooie tijdschriften binnenhaalt, en dat je daarbij nog eens 2,50 euro korting krijgt op al onze boeken. Dat is een buitenkans. Een mooie namiddag dus voor ons als Kring op de site van Paddenbroek; heel veel volk, een goede organisatie en wij met een gelukkig gevoel naar huis.



Quiz (vrijdag 5 november 2021)

Voor onze jaarlijkse quiz - helaas ook niet georganiseerd in 2020 - hadden we het aantal ploegen dit jaar beperkt tot 26, ook al omwille van de gekende reden: corona. Helaas hebben we hierdoor een redelijk aantal mensen moeten ontgoochelen, die graag hadden meegedaan. Zeker na een jaar stilliggen wilden mensen terug eens samen komen om hun favoriete hobby te beoefenen: kwissen!

Het werd een heel toffe avond, die vrijdag de 5de november, ondanks de beperkingen ons opgelegd door de overheid: de mondkmaskers moesten aanblijven tot men neerzat. En onze medewerk(st)ers moesten die vervelende doekjes de hele avond dragen. Maar iedereen heeft dit perfect gedaan!



Een zicht op de Schuur met de 27 ploegen en de bar.
(Foto Dirk Vanderheyden)



De jury vooraan, met Jarka Goemans, Kristoff Hemelinckx, Jan Depester en Joeri Leheuwe. Achteraan de medewerkers Johnny Van Bavegem (powerpoint en techniek) en Luc De Visscher (verantwoordelijke formulieren). (Foto Jean-Paul De Loecker)

We hadden een 100-tal vragen bij mekaar gezocht, via een klein groepje 'opzoekers', met een zo groot mogelijk aanbod van onderwerpen. Zowel de 'wetenschappen' als muziek, sport, literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde en nog een aantal items kwamen aan bod, zodat iedereen wel iets kon weten. En daarnaast waren er de 2 speciale reeksen, met vragen rond foto's. Altijd leuk om te doen.

Ook al is in deze quizen vaak het motto: deelnemen is belangrijker dan winnen, zijn er toch ook telkens winnaars in een quiz. Dit jaar was dat de groep van Bert Meiresonne uit Halle 'Berts vrienden'. Zij organiseerden een tijdje geleden de quiz in Halle ter nagedachtenis van André Holvoet, de stichter van de quizploeg 'Tsjikatilo'. André overleed een paar maanden geleden, veel te vroeg.



De winnende ploeg 'Berts vrienden' uit Halle.
(Foto Dirk Vanderheyden)

Op de tweede plaats eindigde de ploeg 'Slimmer dan Ben Crabbé' en nummer 3 werd 'Kubelia'. Proficiat aan deze mensen, maar ook aan al die andere ploegen, die er een mooie quizavond van maakten. De 'gemengde' Gooikse ploegen 'FFP2' (met Sara Musch o.a.) en 'QP Gooik-Neigem' (met Erik en Lieven De Rick) eindigden mooi in de middenmoot. Maar waar men ook eindigde, iedereen kreeg een prijs(je) mee naar huis. En dat is toch ook fijn voor al die deelnemers.

Een quiz organiseren is een groepsgebeuren, alleen kan je dat niet. Vandaar een grote dank naar al die medewerk(st)ers die niet alleen vragen opstelden, maar ook mee de zaal klaar maken, het scherm ophalen, de techniek verzorgen, de bar bedienen, afwassen, opdienen,



Eén van de (gemengde) ploegen uit Gooik: FFP2, met Sara Musch links. (Foto Jean-Paul De Loecker)



De groep medewerkers en medewerksters aan de quiz 2021. V.l.n.r. vooraan Els Van der Hoeven, Jean-Paul De Loecker, Linda Ameys en Griet Clybouw; op de 2de rij v.l.n.r. Karl Desmet, Dirk Vanderheyden, Johan Thollembeek, Ronald Vanhole, Luc De Visscher, Johnny Van Bavegem en Serge Moonens; helemaal achteraan Jonas Vanderborgh en David Van Bavegem. (Foto Jurgen Goossens)

croques klaarmaken, enz. Dank dus aan Linda Ameys, Dirk Vanderheyden, Ronald Vanhole, Els Van der Hoeven, Johnny Van Bavegem, Johan Thollembeek, Griet Clybouw, Karl Desmet, Serge Moonens, Luc De Visscher, André Abraham, David Van Bavegem en Jonas Vanderborgh.

Maar ook onze jury mogen we niet vergeten: Jarka Goemans, Kristoff Hemelinckx, Jan Depester en Joeri Leheuwe. Zij kregen de honderden antwoorden binnen en moesten in een redelijk snel tempo nakijken of die juist of fout waren. Toch wel een zware en verantwoordelijke job... Maar ze hebben het schitterend gedaan.

En ook onze sponsors zijn belangrijk voor het overleven van onze quiz: KBC-Leerbeek, Vinea Gooik-Lennik, Delhaize Gooik, Volkscafé De Cam, Stekerij De Cam en ABC-drukkerij Meerbeke. Dank aan die bedrijven!

In 2022 opnieuw een quiz, zeker en vast. Hopelijk in een 'normale' vorm, met weer meer ploegen, waardoor het nog gezelliger én drukker wordt!

Stripbeurs (zondag 14 november 2021)

Dit was wellicht een organisatie die op het nippertje kon georganiseerd worden! En gelukkig. We hadden er al een hele tijd naartoe gewerkt, deze 13de editie van onze intussen gekende stripbeurs. En het zou erg geweest zijn had die niet kunnen doorgaan. Maar het was toch nagelbijten tot het zo ver was en we groen licht kregen om de beurs te organiseren.



Zicht op de verkoop van de tweedehandsstrips onderaan in de Schuur. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Met een affiche die opnieuw erg Gooiks getint was (de bibliotheek op de achtergrond) waren de Gooikenaars en bewoners van omliggende gemeenten al een tijdje op de hoogte van het event op zondag 14 november 2021. De klassieke verkoop van tweedehands- en nieuwe strips, en natuurlijk ook de aanwezigheid van een aantal Vlaamse striptekenaars waren troeven om de liefhebbers van strips naar buiten te lokken, naar de Schuur van de Cam, wel te verstaan, allemaal 'gemaskerd', dat was de voorwaarde!

In de voormiddag was er geen verschil met de vorige edities: heel veel volk dat al kwam opdagen vanaf half-tien 's morgens, en dat bleef zo tot de middag. Daarna viel het wat stil, en we vrezen dat dit toch wel te maken had met de corona-toestand in ons land. Die was ineens



De 'verantwoordelijken' in de bar: v.l.n.r. Els Van der Hoeven, Luc De Visscher, David en Johnny Van Bavegem. (Foto's Jean-Paul De Loecker)

weer verslechterd, en wellicht heeft dat toch wel een aantal mensen afgeschrikt. Begrijpelijk, in zekere zin, zeker en vast. Maar het was natuurlijk wat spijtig voor onze standhouders, die anders een massa volk zien afkomen op hun strips, en er nu af en toe wat werkloos bij zaten. Maar over heel de dag gezien waren ze zeker tevreden.

De striptekenaars lokten heel veel volk, en ze hebben dan ook een hele dag nijverig gewerkt: dat betekent getekend in hun strips. Erwin Sels, Ingrid De Vuyst, Dirk Van der Auwera (onze huistekenaar), Patrick Van Oppen, Steve Van Bael, Thomas Du Caju, Jessica Raes en Ivan Adriaenssens toverden weer prachtige tekeningen uit hun pen, voor jong en oud.



De groepsfoto op het einde van de stripbeurs. Achteraan v.l.n.r. Patrick Van Oppen, Steve Van Bael, Jessica Raes, Thomas Du Caju, Erwin Sels, Dirk Van der Auwera, Ingrid De Vuyst, Staf Sunaert, Johnny en David Van Bavegem. Vooraan geknield Jean-Paul De Loecker en Ivan Adriaenssens. Ontbreekt mede-organisator Patrick De Cleen. (Foto Els Van der Hoeven)

Die laatste zorgde trouwens voor een vervolg op zijn uitgave in 2019. Toen bracht hij het boek over Pieter Breugel van Jef Nys, speciaal voor Gooik uit in een gekleurde versie. Met veel succes! Nu was het de beurt aan de strip 'Berten Rodenbach', eveneens van Jef Nys, om in kleuren te verschijnen, en dit op vraag van de brouwerij Rodenbach van Roeselare. Het werd opnieuw een prachtige versie van deze klassieker van de Vlaamse stripgrootmeester. Iets om aan te schaffen!

Een toch wel geslaagde editie van onze stripbeurs dus. Met dank aan onze standhouders (verkopers van oude(re) en nieuwe strips), aan onze tekenaars – die het beste van zichzelf gaven – en aan onze medewerkers. Zonder hulp van iedereen zou het niet lukken om deze activiteit op poten te zetten.

Op naar de 14de editie in 2022, hopelijk zonder mondkmaskers, gewoon zoals ervoor! Ergens in het midden van november volgend jaar...

Evolutie boek 'Chiro van Kester'

Door het overlijden van Jef Van Nimmen, de auteur van het boek over de 'Chiro van Kester', was het vanzelfsprekend wat stil geworden rond deze uitgave. Jef was niet alleen de stichter van de tweede Chirogroep in 1977, maar was ook gedurende meer dan 35 jaar de bezieler ervan. De leiding in al die jaren, kon altijd op hem rekenen, zowel voor de gewone bijeenkomsten op zondag, als voor de zomerkampen en bezinningsdagen van de Kesterse Chiro. Hij was dan ook de geschikte man om er een boek over te schrijven, want hij zat al die tijd middenin de jeugdbeweging.

Helaas mocht hij het niet meemaken dat zijn boek uitgebracht werd, want een paar weken voor het zou uitgebracht worden, is Jef overleden. Gelukkig is er nu een soort werkgroep opgericht om dit boek echt af te werken. Samen met zijn dochter Jo Van Nimmen, zijn daar ook Jurgen Favaits, Carl Van den Bulcke en David Demetselaer bij betrokken. Het zijn allen oud-leid(st)ers van de Kesterse Chiro en weten dus goed waarover het gaat.

Samen met hen gaan wij van de Heemkundige Kring van Gooik – ondergetekende Jean-Paul De Loecker en lay-outer Johnny Van Bavegem – aan de finale afwerking van het boek. Hier en daar moeten nog een aantal namen bij de foto's gevoegd worden, er moet uiteraard een apart stukje bijgeschreven worden over Jef zelf, en dan volgt de uiteindelijke lay-out.



Over een moment van uitgave wordt nog nagedacht, maar het zou passend zijn in het weekend waarop de chiro officieel verhuist naar hun ‘nieuwe’ lokalen in de pastorie van Kester. En vermoedelijk wordt dat in de maand maart of mogelijk april 2022. Ten gepasten tijde wordt dit gecommuniceerd. Maar dat het boek over de Kesterse chiro er komt, is zeker. Als een ultiem eerbetoon aan stichter en schrijver Jef Van Nimmen!



*Een foto van de leiding tijdens het bivak in Langdorp in 2020.
(Foto archief Chiro Kester)*

Nieuw boek over de tram van Leerbeek naar Brussel

Zoals bijna iedereen al weet is het volgend jaar (2022) in september, precies 50 jaar geleden dat de laatste tram reed vanuit Leerbeek naar Brussel (en omgekeerd). De verbindingen met de tram naar de andere steden (Edingen, Halle en Ninove) waren al enkele jaren afgeschaft. Maar de lijn Leerbeek-Brussel was nog steeds van dienst, tot groot genoegen van de echte tramliefhebbers. Maar in september 1972 was het ook het einde van deze verbinding naar onze hoofdstad, een tijdperk werd afgesloten.

Onze tramkenner bij uitstek, René De Loecker, wou deze gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan en stelde voor om een vierde deel af te werken, dat deze lijn beschrijft. Zijn vertrekpunt waren de verschillende haltes die de tram aandeed, beginnend vanuit Leerbeek en aankomend op het eindpunt, het Rouppe Plein (of ‘place Rouppe’, zoals de meesten het kenden). In onze vorige tijdschriften publiceerden we al enkele fragmen-

ten van het begin van het boek, met de nadruk op de cafés, die zich in de buurt van het Station van Leerbeek bevonden. Zo zal de rest van het traject telkens beschreven worden aan de hand van een tram die zich tussen of aan een halte bevindt. De lezer(es) zal doorheen het boek meereizen met de tram van Leerbeek naar Brussel, kennis makend met al de haltes die dit voertuig aandeed. Er zitten een groot deel unieke foto’s in van die plaatsen, die cafés, die nu voor het overgrote deel – misschien allemaal – verdwenen zijn.

Wanneer het boek precies verschijnt, ligt nog niet vast. Er kunnen verschillende ‘kapstukken’ zijn waaraan we het kunnen hangen: volgend jaar ook bestaat het tram-museum in Schepdaal 60 jaar, er is het domein Paddenbroek waar sprake is van de komst van een tram, er is de Open Monumentendag, enz... Uiteraard willen we ook niet te lang wachten met het uitbrengen van het boek, vermits het zo goed als klaar is. Tijd brengt raad, en we houden jullie zeker op de hoogte van de verschijningsdatum van dit nieuwe boek in de ‘tramreeks’ van René De Loecker!



*Een foto uit het boek, met de versierde tram, op de laatste dag van zijn rit van Brussel naar Leerbeek.
(Foto verzameling René De Loecker)*

Lezer/lid Jacques De Kegel ‘in actie’

Dat onze leden/lezers de teksten in ons tijdschrift aandachtig lezen, bewees Jacques De Kegel (uit Ninove) met een opmerking i.v.m. een artikel uit vorig nummer van ‘Gooik’ (nummer 133). Het artikel in kwestie was ‘Kei goed en o zo hard – De steengroeven van Quenast en Lessines’ van André Abraham. De auteur had het “over de afstand in vogelvlucht tussen Gooik en de twee vernoemde plaatsen: dat was slechts 8,3 km”. Jacques vermoedde dat er hier iets niet juist was en hij nam de proef op de som: via Google Maps kwam de correcte



afstand: "Ik ontdekte dat de steengroeve van Quenast op 15,0 km van Gooik ligt en deze van Lessines op 20,2 km! Misschien was dit een 'dichterlijke vrijheid' van de auteur?"

Die 'auteur' André Abraham gaf zijn fout ruiterlijk toe. Hij zegt: "Foutje, voor een ingenieur een grove vergissing, maar geef toe: het was toch veel uitnodigender geweest om met de fiets de verkeerdelijk opgegeven afstand af te peddelen... Niettemin zijn excuses hier wel op hun plaats en tevens heel veel waardering voor zoveel opmerkzaamheid van ons lezerspubliek, in deze mijnheer Jacques Dekegel." Mooi toch, die discussie tussen onze leden en schrijvers!

Maar diezelfde Jacques De Kegel kwamen we wat later ook terug, nu zelf als auteur. Hij bracht op 4 november II. een fotoboek uit over zijn geboortestad Ninove, onder de titel 'Ninove, vroeger & nu'. In dit boek vergelijkt hij oude postkaarten met de nieuwe situatie, anno 2021, in de traditie van die typische kleine boekjes met prentkaarten. In Ninove verscheen dat in 1972, dat was een uitgave getiteld 'Ninove in oude prentkaarten', samengesteld door Gustaaf Abeels (vader van ons lid Anne Abeels).

Het boek van Jacques is niet alleen groter, maar toont dus ook de huidige situatie, genomen vanuit hetzelfde standpunt als de vroegere fotograaf. Dat was blijkbaar niet altijd evident, want nu en dan moest hij in het midden van de baan staan om het juiste vertrekpunt te hebben, en in deze tijden is dat soms levensgevaarlijk! Maar hij is erin geslaagd, en het resultaat mag er zeker zijn. De nostalgische beelden van vroeger contrasteren sterk met de huidige situatie (meestal toch), sommige

beelden zijn totaal veranderd. Maar een positieve ervaring was toch dat er op dit ogenblik in Ninove meer groen is dan vroeger! (De kleur van de kافت verwijst ernaar...)

Het boek kost 30 euro en is te verkrijgen in de boekenwinkel(s) in Ninove, bij de auteur of via onze contacten (zie colofon). Een dikke proficiat voor de auteur Jacques De Kegel! En wie weet komt er ooit nog een vervolg... zoals wij ook dromen van een vervolg op ons boek met dezelfde idee 'Groetjes van Bompa'...

Giften

Van Anne Abeels: nog één foto in kader, een aantal exemplaren nog van 'Eigen Schoon en de Brabander' en vooral een mooi aantal interessante documenten i.v.m. het Vanreepinghenhuizeke in Kester.



De giften van Anne Abeels. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Van onze medewerkers Dirk Vanderheyden en Linda Ameys kregen we een aantal heel mooie oude huiselijke voorwerpen: muziekinstrumenten, een oude telefoon, koffiemaalders, enz. (zie foto).

Hij had ook een vraag voor onze leden i.v.m. het werktuig op nevenstaande foto bovenaan de pagina.

Wie kan zeggen wat dit is? Laat het ons maar weten via info@heemkunde-gooik.be.

Tip: het is een werktuig van zijn grootvader...



Cover van het fotoboek over 'Ninove, vroeger en nu', door Jacques De Kegel.



De mooie voorwerpen die van Rudy Vanderheyden komen; aanwinsten voor ons archief. (Foto Jean-Paul De Loecker)



Het speciale werktuig... (Foto Dirk Vanderheyden)

Overlijdens

Ons lid Jean-Marc De Muyllder (° 14 mei 1950 - † 22 oktober 2021)

Jean-Marc en zijn vrouw Josiane Leduc waren sinds 2018 lid geworden, maar hij vertelde toen dat hij al lang onze tijdschriften los kocht bij De Knijf of in Delhaize. Het was er gewoon nooit van gekomen om een abonnement te nemen, maar sinds dan was hij een trouw lid, die volgens Josiane, zijn tijdschrift verslond toen het binnengebracht werd!

Jean-Marc was een echte Gooikenaar, wiens geboortehuis in de Koekoekstraat stond. Daar hielden zijn ouders, Edward De Muyllder en Marie Brancart, het café 'Bij de velomaker' open, naast 'de Melkerij', nu een appartementsgebouw. (Foto's en veel uitleg hierover kan je vinden in ons boek 'Café in, café uit', van Frans Peetermans, pagina's 148-151.) Zijn grootouders woonden toen al in het huis in de Mgr. Abbeloosstraat, waar jaren later – vanaf 1988 - hun kleinzoon Jean-Marc en zijn echtgenote Josiane gingen wonen. Grootvader was Georges De Muyllder, in Gooik gekend als 'Georges den boy'.



Een foto uit de oude doos: Jean-Marc bij de scouts (rechts op de foto). Mede-scouts waren Adelin Schets, Herman Neuckermans en Alfons Quinot.



Jean-Marc zelf ging naar de jongensschool in Gooik en was daar ook bij de scouts in zijn jonge jaren. Toen hij huwde met Josiane, woonden ze eerst in Anderlecht, later in Lot en tenslotte in Gooik. Hij ging werken als garnierder in het meubelbedrijf 'Beka' in Lot, waar hij ook meestergast werd. Toen dat bedrijf failliet ging, werkte hij nog een aantal jaren als klusjesman in Gooik zelf. Helaas werd hij snel na zijn pensioen getroffen door darmkanker, een ziekte die er de laatste jaren van zijn leven altijd was. Lange tijd ging het redelijk goed, tot een laatste opstoot hem het leven kostte. Dat was op 22 oktober 2021.

We wensen aan zijn weduwe Josiane veel sterkte toe in deze moeilijke periode.



*Jean-Marc en Josiane, op zijn pensioenfeest, 6 jaar geleden.
(Foto's bezit Josiane Leduc)*



Jean-Marc was ook mede-oprichter van het buurtcomité 'Thoejken' samen met Eric Geerts, Pascal De Leener en Leo Van Lathem (v.l.n.r. op de foto).

René Pauwels: de laatste oud-strijder van Gooik (° 4 maart 1920 - † 4 november 2021)



*René Pauwels, op zijn feest van 100 jaar, omringd door zoon Roger en schoondochter Annie Appelmans.
(Foto Jean-Paul De Loecker)*

Meer dan 101 jaar oud werd René, deze laatste oud-strijder van Gooik uit de Tweede Wereldoorlog. Telkens zag je hem fier opstappen op 11 november, zolang hij dat kon, met de Gooikse vlag. Over hem schreven we reeds een aantal artikels in ons tijdschrift (Speciale bijlage bij nummer 117, van september 2017, door onze medewerker Steven Sonck) en ter gelegenheid van de viering van zijn 100 jaar (in 'Gooik nr. 127 van maart 2020 en nr. 128 van juni 2020). Die viering kon nog net vorig jaar, juist voor de corona-lockdown toesloeg.

We vernamen daar dat René geboren werd in Leerbeek, als zoon van Petrus Pauwels en Maldine Walkiers. Als 14-jarige ging hij al werken in een steenbakkerij. In de Tweede Wereldoorlog werd René opgeroepen en hij kwam terecht in de Tiendaagse Veldtocht. Hij keerde heelhuids terug, maar moest de volgende jaren verschillende keren onderduiken om niet te moeten werken in Duitsland. Tijdens de oorlog huwde hij Alice Ricour (op 25 mei 1941), waar hij 74 jaren mee samen was, tot zij stierf in 2015. Hij was intussen ook verhuisd naar het WZC Eyckenborch, waar hij de laatste jaren van zijn leven kon doorbrengen, in rustige en mooie omstandigheden. Op 4 november 2021 is hij vredig in zijn slaap gestorven. Aan zoon Roger en schoondochter Annie Appelmans, aan al zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen bieden wij, vanwege de Heemkundige Kring, onze innige deelneming aan bij het overlijden van René.



**Jos De Smedt: oud-pastoor en medewerker
(°13 november 1922 - † 30 november 2021)**



Onze oud-pastoor Jos De Smedt, tijdens zijn viering als Cultuurparel in 2005. (Foto Karl Desmet)

Ook van onze 99-jaar oude ex-pastoor Jos De Smedt moesten we in de maand november van dit jaar afscheid nemen. Hij was een pastoor die we in Gooik niet snel zullen vergeten, eerst en vooral omdat hij hier lang in functie is geweest (3 jaar als onderpastoor en daarna 28 jaar als pastoor), maar ook omdat hij toch wel onze parochie in een nieuwe vorm heeft gegoten. Hij kwam hier in 1967 als opvolger van pastoor D'Hoe en op zijn manier heeft hij een rustige vernieuwing gebracht in Gooik. Hij was veel milder dan zijn voorganger tegenover vele zaken, alhoewel hij ook soms zijn ideeën koppig kon verdedigen en doorzetten, maar was veel meer mee met zijn tijd. Vergeet niet dat het de jaren 1960 waren, zeker het tweede deel van dat decennium, en dat er ook volop vernieuwing kwam in de maatschappij.

Over al zijn verwezenlijkingen in de parochie - denk maar aan de parochieploeg die hij oprichtte - en op andere gebieden willen wij het uitgebreider hebben in ons volgend nummer. De tijd is nu te kort om dat volledig uit te werken, en we wensen er geen haastig werk van te maken. We willen tegen dan ook wat meer beeldmateriaal samen brengen, zodat we dat in een mooi artikel kunnen gieten om onze pastoor De Smedt te eren en voor altijd te herinneren.

Twee aspecten zullen voor mezelf op z'n minst belangrijk zijn: zijn persoonlijke tussenkomst bij ons thuis om te vragen of wij mee wilden helpen aan het oprichten van een parochiale bibliotheek. En ten tweede zijn inzet

en zijn verwezenlijkingen voor onze Heemkundige Kring, met het schrijven van twee belangrijke boeken in onze reeks, het eerste over de stevenistische voorganger 'Pastoor Winnepenninckx' en het tweede over het sociaal en maatschappelijk landschap in Gooik in 1705, dit met medewerking van onze andere belangrijke medewerker Frans Peetermans, die helaas veel te vroeg van ons is weggegaan.

Afspraak dus om over dit en nog veel meer te schrijven in het nummer 135 van 'Gooik' in maart volgend jaar. We doen een oproep naar iedereen die dit leest: als je foto's of teksten zou hebben van onze oud-pastoor, contacteer ons gerust. Het kan heel interessant zijn om het te verschijnen artikel aan te vullen. Voor die contacten, zie onze colofon.

Lidgeld 2022

We eindigen dit jaar (wellicht) met 749 betalende leden, er kunnen er nog altijd bijkomen! Nog beter dan vorig jaar, dat toch ook al een topjaar was. Ondanks de corona-toestanden, waar we de mogelijkheid niet kregen om via onze stand op de jaarmarkt veel nieuwe leden te maken in één keer. Maar we deden het goed, dankzij een mooi aantal nieuwe leden, die zich meestal spontaan aanboden om lid te worden van onze Kring.

We zien ons wel verplicht om het lidgeld van 2022 lichtjes te verhogen, van 20 naar 25 euro per jaar. Dat heeft 2 redenen: onze tijdschriften worden steeds volumineuzer (dat hebben de meeste leden zeker al opgemerkt) en de prijzen voor papier, druk en verzenden gaan ook de hoogte in. We kwamen echt niet meer rond met de 20 euro per jaar om onze kosten te dekken en het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we erin toeschieten om de rekeningen bij onze drukker te betalen.

Aan de andere kant vertelden vele leden ons dat ze zich afvroegen hoe we nog rondkwamen met het lidgeld van 20 euro dat ze dienden te betalen. (Er waren zelfs leden die al iets meer stortten dan gevraagd, waarvoor zeker onze dank.) Het was inderdaad altijd kantje boordje, maar het lukte nog net de vorige jaren. Maar in 2021 zitten we al aan een tekort, dus moest er iets gedaan worden.

We hopen dat jullie er geen bezwaar tegen hebben om iets meer te moeten geven voor de komende vier tijdschriften in 2022. We beloven dat die weer tip top in orde zullen zijn en veel interessant heemkundig nieuws uit Groot-Gooik zullen brengen. Al onze grote dank voor jullie blijvende steun!



*Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
vanwege de
Heemkundige Kring van Gooik*

