

Gooik

139



Tijdschrift van de Heemkundige Kring
Achtendertigste jaargang - Trimestriël tijdschrift - Maart 2023
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER

02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Ondervoorzitter: Johnny VAN BAVEGEM

Penningmeester: Serge MOONENS

Secretaris: Els VAN DER HOEVEN

Werkten mee aan dit nummer:

André Abraham
Yvette Chrispeels
Luc Dehandschutter
Freddy De Loecker
Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Lena De Smet
Joeri Leheuwe
Kinderen Mostinckx
Frans Peetermans (†)
Johnny Van Bavegem
Sam Van Belle
Anna Van Der Kelen
Johnny Vandervelde
Kinderen Vankelecom
Maurits Van Liedekerke
Cuong Van Nguyen

Secretariaat, archief en lokaal:

Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik

www.heemkunde-gooik.be

e-mail: info@heemkunde-gooik.be

Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2023 is 25 €.

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 7 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

INHOUD

WOORD VOORAF Jean-Paul De Loecker	4
IN EN OM DE KRING Jean-Paul De Loecker	5
SINT-ANTONIUSVIERING IN PAROCHIE LEERBEEK <i>Naklanken van deze viering op 21 januari 2023</i> - Freddy De Loecker	12
SIMONE MARIE LOUISE DE SMET <i>Aangetrouwde familie met roots in Gooik en Leerbeek</i> Johnny Van Bavegem	16
LOUIS MOSTINCKX (1924-2005) <i>Of hoe de "Wutte van Loemek" met een oorlogsverleden een echte Gooikenaar werd</i> - Kinderen Mostinckx	22
BJB-MEISJES SPELEN TONEEL <i>Een foto uit de oude doos (1950-60)</i> - Lena De Smet / Jean-Paul De Loecker	29
DE WINDMOLEN VAN LEERBEEK <i>Echt gebeurde verhalen rond deze verdwenen molen</i> Frans Peetermans (†)	30
DE WÉNJMUILE VA LÉRREBEIK <i>Versie in het Gooiks dialect</i> - Frans Peetermans (†)	31
MEESTER HUGO VAN DAMME <i>Een gesprek over vroeger...</i> - Luc Dehandschutter / Johnny Vandervelde	32
MOORD TE KESTER IN 1912 <i>Het verhaal uit krantenartikelen van die tijd</i> - Joeri Leheuwe	39
PASTOOR CUYLITS <i>Hoe een politicus zijn benoeming in Gooik beïnvloedde</i> Maurits Van Liedekerke	42
VITAL VANKELECOM (1936-2022) <i>Onze papa, ode aan een mooi en gelukkig leven</i> - Kinderen Vankelecom	46
TONEELCLUB 'CACTUSBLOEM' <i>Opvoering van 'Het Gezin Van Paemel' - begin jaren 1970</i> Jean-Paul De Loecker	51
DE STEENBAKKERIJEN AAN 'HET IJZEREN KRUIS' <i>Veldovens in de Meylemeersch</i> - André Abraham	52
GERARD MICHIELS (1944-2023) <i>Een leven gevuld met wielrennen</i> - Jean-Paul De Loecker	58
GEWEZEN BUURTRAMS IN DE KIJKER IN 2022 <i>Verslag van enkele verjaardagsvieringen</i> René De Loecker / Sam Van Belle	62
RAYMONDE BEECKMANS (1938-2023) <i>Van Strijland naar de Belle Triene</i> - Cuong Van Nguyen	71
DE STRIJD TEGEN HET DRANKMISBRUIK... <i>... bij het begin van de 20 ste eeuw</i> - Yvette Chrispeels	74
MEISJES IN DE ZONDAGSSCHOOL IN GOOIK <i>Een speciale foto uit 1941</i> - Anna Van Der Kelen / Jean-Paul De Loecker	76

Op de cover: Het plaasteren borstbeeld van Sint-Antonius Abt in de parochiekerk van Leerbeek. Het werd in volle glorie hersteld en verguld bij de recente restauratie van de kerk. Zie ook artikel over de Sint-Antoniusviering binnenin. (Foto Jonas De Maeseneer)

WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es),

Met dit nummer 139 van ons tijdschrift ‘Gooik’ zijn we aan ons 38ste jaargang begonnen! Het lijkt bijna ongelooflijk, maar toch is het waar. Onze eerste uitgave verscheen in 1986, als een piepjong blaadje, met nauwelijks 26 - gekopieerde - bladzijden. Maar we hadden toch al 46 leden die ingetekend hadden voor dat nieuwe tijdschrift. Ondertussen zitten we al bijna een kwarteeuw ver in de 21ste eeuw en we brengen nog altijd heemkundig nieuws uit onze gemeente Gooik. Mooi verdeeld over de vier deelgemeenten Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen en de parochie Strijland. En dat nieuws gaat niet alleen maar naar die eigen gemeente toe, maar naar een groot deel van Vlaanderen, naar meer dan 700 abonnees. Tot zelfs in Nederland toe!

Het is ook al lang geen blaadje meer van een 25 bladzijden. Nee, we gaan telkens richting 80 bladzijden per keer, mooi geïllustreerd en volledig in kleur. Ook daarin zit een enorme evolutie, die er gaandeweg is gekomen over die bijna 40 jaar. We kunnen dan ook een heel gevarieerde inhoud brengen, waar we zoveel mogelijk geïnteresseerden mee kunnen bereiken. Dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk, want zoveel abonnees betekent ook zoveel ideeën, zoveel opinies. En ook al probeer je dat, het is niet altijd mogelijk om voor iedereen goed te doen, de juiste onderwerpen te brengen voor elke lezer. We doen in ieder geval telkens ons best en mochten er dingen zijn waar we niet genoeg over brengen, laat het ons zeker weten!

Wat kan je vinden in dit tijdschrift? Een beschrijving van het leven van een aantal van onze leden, die ons helaas dienden te verlaten. Mooi is dat het al een aantal kinderen van die mensen zijn, die zelf iets willen neerpennen over hun dierbare vader of moeder of een ander familielid. Op die manier zijn ze zelf al bezig met heemkunde, ongewild of ongeweten. En dat is zeker positief!

We hebben een aantal oude(re) foto's gevonden/gekrepen en we hebben daar de nodige informatie over opgezocht en/of opgevraagd. Oude ‘meesters’ en oude pastoors worden vanonder het stof gehaald en komen terug tot leven. De trams (en de afgelopen vieringen daarrond) mogen natuurlijk ook niet vergeten worden, ze zijn een stuk industrieel erfgoed geworden van onze streek, en daarom toch zo interessant. En het verst in de tijd gaan we terug om een oude moord in Kester mee op te lossen.

Dat en nog veel meer vind je in dit maartnummer van 2023.

Kiezen maar om ergens mee te beginnen!

Zoals in het begin geschreven, zaten we vorig jaar aan meer dan 700 leden/abonnees van onze Heemkundige Kring van Gooik. We hopen dat getal natuurlijk opnieuw te bereiken in december 2023. Op dit ogenblik zijn bijna 600 lezers in orde met hun lidgeld, waarvoor heel veel dank. Die iets meer dan 100 andere kunnen dat nog altijd in orde brengen – en dat vermoeden we wel dat ze dat in de komende dagen en weken zullen doen. Ze krijgen zeker nog waar voor hun geld in de komende edities en ook komen er een aantal nieuwe uitgaven aan van boeken. Die korting van 2,50 euro per boek voor een lid is mooi meegenomen. Kortom, er zijn zoveel goede redenen om je lidgeld in orde te brengen, als dat intussen al niet gebeurd is.

Het is tot nu toe een druilerige winter (en een stukje lente) geweest: met veel regen, wind en koude. Een uitstekend argument om een tijdschrift te lezen: lekker warm tegen de kachel of de haard, en in een heerlijk zachte zetel zittend. Wat moet een mens meer hebben?

Geniet ervan, van de gezelligheid, maar ook van dit tijdschrift! En tot een volgende keer...

Veel lees- en kijkgenot met dit nummer!

Jean-Paul De Loecker

Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Fotoborden trams in onze streek

Onze medewerker Sam Van Belle, die ook al instond voor de succesvolle weekends in september vorig jaar rond "50 jaar laatste tram in het Pajottenland" in Leerbeek en Paddenbroek, wou toch nog iets creëren om die gebeurtenis blijvend te herinneren. Hij vond dat dit kon door het plaatsen van een aantal fotoborden in onze streek, waardoor de aanwezigheid van de tram voor altijd zou blijven. En zo ontstonden dus een 12-tal fotoborden, verspreid over 5 verschillende gemeenten: Gooik, Lennik, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw en Herfelingen.

Enkele maanden gingen voorbij: vanuit het idee, uit de voorbereidingen, via ontwerpen (met tekst en foto's) en veel communicatie met de betrokken gemeenten werd er een definitieve lay-out ontworpen en uitgewerkt door mensen van de drukkerij ABC in Meerbeke. En het



'Bedenker' Sam Van Belle op de presentatie van de fotoborden in Paddenbroek. (Foto Ingrid Depraetere)



Medewerk(st)ers en cultuurverantwoordelijken van de verschillende gemeenten met de mooie fotoborden, met op de voorgrond onze uitgaven i.v.m. de trams in het Pajottenland. (Foto Jean-Paul De Loecker)

resultaat mocht er zijn en werd officieel voorgesteld op donderdag 16 februari 2023 in de vergaderzaal van Paddenbroek.



Een voorbeeld van zo'n fotobord in Gooik, nl. dat op de lijn Leerbeek-Ninove aan het Leerbeekbos en de Paddenbroekhoeve. (Foto Sam Van Belle)

In Gooik zelf zullen er een drietal fotoborden geplaatst worden en wel op de volgende plaatsen: aan het 'Rond Punt' (Gooik Statie), tussen Leerbeek Bos en Paddenbroek (gewezen stort), en in Kester op de Bruneaustraat, ter hoogte van het bushokje, rechtover het oude politiekantoor (Oude Statie). Het bord in Kester werd al even gepresenteerd op een kort persmoment op vrijdag 17 februari 2023.

Met dank aan de volgende instanties voor hun steun: Gemeenten Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw, Heemkundige Kring van Gooik, Lenniks Archief, Trammuseum Schepdaal, Zender en Meta vzw.

Nieuwe uitgave: Persboek 2022

Sinds een paar weken is ons nieuw 'Persboek 2022' verschenen. Het is de 39ste uitgave van een Persboek, uitgebracht door de Heemkundige Kring van Gooik. Een traditie die begon in het jaar 1985, met als eerste uitgave dus het Persboek 1984.

Dit jaar is het opnieuw een 'normalere' versie, met meer dan 310 bladzijden. Het coronatijdperk ligt al een tijdje achter ons en dus zijn de activiteiten van de verenigingen ook weer in stijgende lijn. Na 2 jaar min of meer stilgelegd te hebben, kruipen deze groepen uit het dal om weer allerlei evenementen te organiseren. En dat heeft het aantal bladzijden opnieuw in de hoogte geduwd.



Wat kan je allemaal vinden in dit Persboek 2022? Dat Futsal Halle-Gooik is geëvolueerd naar een Anderlechtse ploeg (RSCA Futsal), dat we opnieuw een honderdjarige in Gooik hebben (Louise Bellemans), dat er geen ‘normale’ editie was van Gooikoorts, maar drie kleine voorstellingen; dat er een Fietsbieb is gekomen, dat Herman Dewit de Gooikse Cultuurparel heeft gekregen, dat de Delhaize in Gooik in een volledig

nieuw jasje werd gestoken en dat er al gesprekken zijn over een grote fusie van 3 of 5 Pajotse gemeenten. Dat er toch wat commotie is rond de verhuis van bib en Muziekacademie van Gooik-centrum naar Oetingen, dat de zaal Familia ‘gered’ is en dat het nieuwe jeugdhuis Guuk stilaan vorm krijgt.

Maar ook onze Heemkundige Kring was regelmatig te vinden in de kranten van 2022: met de voorstelling van een viertal boeken, met de quiz en de stripbeurs en met nog een paar activiteiten.

Allemaal onderwerpen waarover je meer kan lezen in dit Persboek. Je kan ze opzoeken in het persoonsnamenregister, het verenigingenregister en het onderwerpenregister.

Dit nieuwe Persboek 2022 kwam tot stand dankzij de inzet van een aantal vrijwillig(st)ers die er heel veel tijd instaken: Jean-Paul De Loecker zorgde voor het uitknippen en schikken van de artikels, Linda Ameys zorgde voor het volledige plakwerk; Steven Sonck was de man die de drie registers klaarmaakte door alle namen aan te duiden en Johnny Van Bavegem zorgde voor het invoeren van deze info in deze registers en voor het inscannen van het hele Persboek. Dank aan al deze mensen voor hun inzet om opnieuw een volwaardig Persboek af te werken.

Zoals ook al vorig jaar (toen voor de eerste keer) is dit Persboek volledig in kleur! Niet een paar bladzijden, maar alle 312 bladzijden! En toch kunnen we de prijs heel democratisch houden: 22,50 euro voor niet-leden, 20 euro voor leden van de Heemkundige Kring van Gooik.

Te verkrijgen op volgende plaatsen: Delhaize Gooik, Louis Delhaize Strijland, Volkscafé De Cam, de bibliotheek, De Knijf (Belle Triene), Biowinkel in Oetingen en Horta in Kester. Uiteraard ook bij de Heemkundige Kring zelf via mail (info@heemkunde-gooik.be) of via gsm 0494 03 68 70.

Te verschijnen boeken

In de pijplijn zitten nu al een tweetal boeken, die reeds voor een groot gedeelte afgewerkt zijn. De bedoeling is dat ze beide rond eind april, begin mei uitgebracht worden.

Een eerste uitgave krijgt de titel mee van ‘**Geluksplekjes in Gooik**’, en is een gezamenlijk project van Michel Doomst en Jean-Pierre Schoukens. Het opzet van dit boek is de lezer een vijftal wandelingen aan te bieden langs een aantal mooie plekjes in onze gemeente, en even stil te staan bij gekende en minder gekende plaatsen die ons een goed gevoel geven. Daarnaast worden er ook een aantal ‘denkttekstjes’ bijgezet om nog meer bewust te worden van het belang van deze stille plaatsen. Dat kan een boerderijschuur zijn, een bomenpartij, een oude kapel of een mooi vergezicht. De tekst wordt geïllustreerd door een groot aantal foto’s die die plekjes vastleggen in onze geest. De voorstelling van dit boek gaat wellicht door in het café JoNa in Leerbeek. De prijs van dit boek zal rond de 15 euro schommelen.

Een tweede werk is een uitgave over die bekende ‘**Tramlijn Leerbeek-Brussel**’, geschreven en van foto’s voorzien door Edward Kuijper. Dat is een Nederlander die hier rond het eind van de jaren ’60, begin van de jaren ’70 van vorige eeuw zo gefascineerd was door de buurtspoorwegen in onze streek dat hij er honderden schitterende foto’s van gemaakt heeft. Tegelijkertijd bezat/bezit hij ook de kennis van het hele tramgebeuren en dat wil hij aan ons meegeven, op onze vraag.

We publiceerden al een viertal artikels van hem in ons tijdschrift in het afgelopen jaar – die trouwens ook in het boek zullen staan – en zagen dat die foto’s die erbij opgestuurd werden zo speciaal waren, dat we meer van dat wilden doorgeven aan onze lezers en aan nog vele andere geïnteresseerden. We waren gelukkig dat hij ons de kans gaf om die in een boek samen te brengen en zo ontstond dit nieuwe werk i.v.m. onze ‘boerentrans’, met unieke, vele nooit eerder gepubliceerde foto’s.



Het nieuwe boek over de tramlijn L – Brussel-Leerbeek.

Het boek zal worden voorgesteld in de loods van de Lijn in Leerbeek (het vroegere tramstation), op een zaterdag begin mei. Besprekingen hieromtrent zijn gaande. De juiste datum moet nog bepaald worden, maar we houden jullie zeker op de hoogte. Het boek kan in ieder geval al gereserveerd worden bij ons, de prijs bedraagt 25 euro (niet-leden) en 22,50 euro (leden).

Giften

Via e-mail kwam een zekere **William Leetham** in contact met ons. Hij stuurde niet alleen een speciale foto van tram L op (in Brussel), maar ook nog een aantal andere interessante zaken i.v.m. trams:

- Een bandopname van een rit van Leerbeek naar Brussel op 14 augustus 1972
- Film van tram L
- NMVB reisgids Brabant 1966

Anne Abeels schonk ons nog een aantal specifieke uitgaven rond onze streek, die uit het 'archief' kwamen van haar echtgenoot Guy Ballet, onze eerste voorzitter van de Kring. Zeker interessant is de bundel 'Documenten Vanreepingenhuisje van Kester'.

Van het **streekmuseum Den Ast (Halle)** ontvingen we twee speciale 'cadeautjes'. Er was een maquette van een Romeinse villa (uit Gooik), met allerlei informatie bij. En ten tweede had men ook een boekje (Emilius) waarin 2 blaadjes met een vermelding van prijzen voor een zekere Georges Deknop van de gemeenteschool van



Giften William Leetham.
(Foto's alle giften Jean-Paul De Loecker)



Giften Anne Abeels.



Giften Den Ast: de maquette.



Giften Den Ast: het boek.

‘Oetinghen’. Dit zowel voor het schooljaar 1906-1907 als het schooljaar 1908-1909, telkens ondertekend door onderwijzer H. Péters. Mogelijk kan één van onze medewerkers uit Oetingen (Roger Poelaert?) uitzoeken wie die onderwijzer was? Kan interessant zijn...

Christel Reysens schonk ons een paar oude voorwerpen, o.a. een oud fototoestel (Kodak).



Giften Christel Reysens.

Liliane Cochez en **Lieve Mostinckx** bezorgden ons nog een aantal rouwprentjes en doodsbrieven, een oude kindermissaal en een boekje over Staf De Clercq.



Giften Liliane Cochez en Lieve Mostinckx: rouwprentjes en boeken.

Julien Mostinckx zorgde voor een aantal mooie aanwinsten: 2 oudere uitgaven van het werk ‘Pajottenland’ van de ‘Kulturele Kring Andreas Masius’ (1971) en van Jef Vrancken (1980); een mooie ingekleurde pentekening van de kerk van Gooik en een map met tekeningen en teksten van Jan en Luc De Weerd.



Giften Julien Mostinckx: mooie boeken en tekeningen.

Dank aan alle schenkers van deze giften voor ons archief, dat hiermee weer uitgebreid werd!



Overlijdens leden



Annie Viaene (echtgenote van André Dekens) (1949-2022)

Annie werd geboren te Halle op 12 juni 1949. In 1970 trouwde ze te Heikruis met André Dekens, maar in de Peverstraat in Kester zou ze haar thuis bouwen.

Een weldaad voor het dorp, een godsgeschenk voor velen. Met Annie werd Kester een lid en helpende hand in verschillende verenigingen rijker. Zonder rekenen, immer tot hulp en steun bereid, zouden heel velen op Annie beroep mogen doen. De deur van Annie en André stond altijd open, voor jong en oud; en ook hun hart, hoe hobbelig en hard hun eigen levensweg ook mocht zijn geweest. De harmonie van Kester kreeg een bevoorrecht deel van de warmte die ze uitstraalden en van jaar tot jaar, de morele en financiële steun die zij nodig achtten. Voor die warmte en die steun zal bij een volgend concert of optreden de passende muzikale dank worden vertolkt. Annie overleed thuis op 19 december 2022, in haar vertrouwde omgeving en omringd door al haar geliefden. *(Willy Juwet)*



Vital Vankelecom (1936-2022)

Vital was uiteraard een bekende Gooikenaar sinds jaren, mede door zijn politieke loopbaan in de gemeenteraad en zijn werk als OCMW-voorzitter gedurende een 12-tal jaren. Zijn kinderen hebben een

passende tekst geschreven, aangevuld met een aantal mooie foto's, die we graag publiceren verderop in dit tijdschrift.

Zijn levensverhaal kon al gelezen worden in een heel populaire uitgave van ons, nl. in het boek 'Ze kwamen vanzelf – Kroostrijke gezinnen in het Pajottenland' van onze medewerkster Veerle Maebe. Zowel bij de Vankelecoms in Sint-Martens-Lennik (waar ze met 9

kinderen waren), als bij zijn eigen gezin met Marie-José De Vos in de Terlostraat in Gooik (7 kinderen), was hij vertegenwoordigd in dit boek uit 2012. Het was een man met een geschiedenis, die graag zijn kennis doorgaf aan iedereen. Het was vooral een sociale mens, die overal aanwezig was in de gemeente, maar ook graag gezien was bij hem thuis, door zijn kinderen. Het artikel verderop is er een bewijs van.



Raymonde Beeckmans (1938-2023)

Over Raymonde brengen we ook een uitgebreider artikel, geschreven door pastoor Cuong. Ze was een speciale, sterke vrouw die het al vele jaren zonder haar man Roger moest stellen, die vrij jong was gestorven. Ze heeft dan nog heel lang in

haar huis gewoond, wat verder dan de vroegere 'Belle Triene', op de Edingsesteenweg in Gooik, richting Lennik. Eerst nog met de kinderen, later toch een hele tijd alleen. Een tweetal jaar geleden kwam ze in het WZC Vanderstokken in Pepingen terecht. Daar overleed ze een goede maand geleden, gesteund en omringd door haar kinderen.



Gerard Michiels (1944-2023)

Op 18 februari van dit jaar moesten we ook afscheid nemen van Gerard Michiels, ook een trouw lid verschillende jaren. We brachten al een artikel over hem een paar jaar geleden, en ook nu volgt er nog een speciale

tekst, aangevuld met nog een aantal nooit verschenen foto's, vooral dan van zijn wielloopbaan. Want zo was Gerard toch gekend: als een beloftevol wielrenner in de jaren '70, die ooit eens Eddy Merckx had geklopt!



Samen met zijn broer Gustaaf bouwde hij dan de 'Michielsvrienden' uit, die jarenlang koersen in Gooik organiseerden. Meer over hem dus in een apart artikel.



**Jean Du Bois
(1935-2023)**

Jean werd geboren op 23 juni 1935) en was een kind van Terlo in Gooik, heel zijn leven heeft hij er gewoond, op dezelfde plaats, aan de hoek met de Blokstraat. Het was het huis van zijn

ouders, Henri Du Bois en Louise Heremans, waar hij als kind woonde, samen met zijn zussen Yvonne, Agnes, Marie en Josée.



Als jonge man was Jean ook een liefhebber van motoren, zoals hier te zien is.



De trouwfoto van het jonge koppel, Jean en Odile op 29 april 1961. (Alle foto's bezit familie Du Bois – De Geyter)

Op 29 april 1961 huwde hij met Odile De Geyter en ze bleven daar in het ouderlijk huis wonen. Ze kregen er een dochter, Nancy, die later naast hen kwam wonen verderop in Terlo. Jean en Odile waren een echt standvastig koppel, bijna twee jaar geleden vierden ze nog hun 60ste huwelijksjubileum.

Jean was bekend als 'de loodgieter', een werk dat hij zijn hele leven heeft gedaan. Hij heeft het altijd alleen gedaan, zovele jaren lang. Dikwijls heel vroeg op, soms van vier uur 's morgens vertrekken tot 's avonds laat: altijd maar werken. Hij was niet iemand die je gemakkelijk stil kreeg, vertelde Odile mij. Samen hebben ze ook wel een aantal mooie en verre reizen gemaakt, o.a.



Samen met dochter Nancy en schoonzus Linda, voor hun huis in Terlo.



Jean en Odile, ten tijde van hun gouden huwelijksjubileum in 2011.

naar Vietnam. Dat waren de momenten die ze koesterden en waarvan ze echt genoten. Zijn 'terrein' rond hun huis was ook altijd piekfijn in orde en hij zorgde ook goed voor de ezeltjes in de weide. Welke dieren ook bij hen, ze werden zeker in de watten gelegd.

Jean overleed op 17 januari 2023. Opnieuw een 'figuur' in de Terlostraat die we zullen missen...

We bieden aan alle familieleden van onze overleden leden onze innige deelneming aan.

Op de valreep melden we ook nog het overlijden van 2 andere leden van onze Kring, nl. Frans Tondeur (Halle) en Dirk De Loecker (Gooik). In ons volgend nummer komen we hier zeker op terug, met wat uitgebreidere informatie.

Lidmaatschap / leden 2023

Honderden leden van 2022 hebben al gereageerd op de vraag om opnieuw lid te worden van onze Heemkundige Kring. Heel veel dank daarvoor! Dat betekent een enorme steun voor ons en een duw in de rug om verder te gaan met onze publicatie van dit tijdschrift 'Gooik'.

Het getal '600' is in zicht, dat betekent dus dat er nog een goede 130 leden dat lidgeld in orde kunnen brengen. Wij hopen uiteraard dat zij dat zullen doen, zodat onze familie van heemkunde-liefhebbers en liefhebsters weer meer dan 700 leden zal bedragen. Diegenen die al betaald hebben ontvangen bij dit tijdschrift hun nieuwe lidkaart voor 2023, de anderen krijgen nog een herinneringsblad erbij om die luttele 25 euro toch nog te storten op de rekening van de Heemkundige Kring van Gooik. Zeker en vast al hartelijk dank om dit nog in orde te brengen!

In ons volgend tijdschrift

We hebben nu al een goedgevuld tijdschrift, maar we hebben ook al een aantal artikels in de schuif voor ons volgend nummer 140! Een greep uit de onderwerpen:

- Een interview met Jeanne Tielemans (97 jaar)
- Het verhaal van de familie Longin op kasteel Saffelberg
- Teksten van André Abraham
- Pastoor Tits, de laatste 'pastoor' in Oetingen – Roger Poelaert
- Het kapelletje in de Kasteelstraat in Oetingen – Roger Poelaert
- De vrouw in de strijd tegen het alcoholisme – Yvette Chrispeels
- De geschiedenis van het Hof ter Blokken
- De geschiedenis van de bibliotheek in Gooik
- ...

Niet te missen dus, ons volgend nummer van 'Gooik' in juni 2023!

