

Dertiende jaargang

Trimestrieel tijdschrift

Juni 1998

Afgiftekantoor: 1755 Gooik

ISSN 0776-4103

40

Uitgave van de Heemkundige Kring

Gooik



Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Gooikse Heemkring werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde.

Voorzitter : Jean-Paul DE LOECKER

Koekoekstraat 41, 1755 Gooik
02/532.02.74

Ondervoorzitter : Jozef VOSSSEN

Secretaris : Johan THOLLEMBEEK
054/56.72.04

Penningmeester : Karl DESMET

Secretariaat ledenbestand :
Joke VAN VEEN

Werkten mee aan dit nummer:

Guy BALLET

J.P. DE LOECKER

Jacky DE ROUCK

Jan HEYVAERT

Veerle MAEBE

Eddy A. OTS

Frans PEETERMANS

Willem VAN HERREWEGHEN

Harry VAN ROYEN

Secretariaat : Terlostraat 74

1755 Gooik

Archief en lokaal: Bibliotheek Koekoekstraat 6

1755 Gooik

Bankrelatie : 734-1222502-20 (CERA)

422-5211921-76 (KB)

De bijdrage 1998 is vastgesteld op 400 frank.
De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift
toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en
illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of
reproductie is zonder schriftelijke toestemming
van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling:

J.P. DE LOECKER

André DE ROOCK, Joke VAN VEEN

Drukkerij Ivo DEPRETER

INHOUD

IN EN OM DE KRING	2
Jean-Paul De Loecker	
WANNES SCHETS	7
Jean-Paul De Loecker	
VAN MOUT TOT BIER	11
Willem Van Herreweghen	
PROF. DR. JAN FRANS HEYMANS	14
Eddy A. Ots	
HET HOF TE WÈVERKES TE KESTER	21
Felix Wijverkens/Harry Van Royen	
DE 50 ^{STE} JAARMARKT VAN GOOIK	24
Veerle Maebe	
LIEDJES EN RIJMPJES VAN BIJ ONS	33
tweede reeks - 10 : Over geere zien en zo	
Frans Peetermans	
WAAR MEN GAAT LANGS GOOIKSE WEGEN	39
Deel 15 : De paardebloem	
Jan Heyvaert	
DE WITTE HEKS VAN OETINGEN	41
Eddy A. Ots.	

Beste lezer(es) en heemvriend(in),

*Nummer veertig ! Het is haast niet te geloven dat dit tijdschrift
GOOIK reeds 40 "afleveringen" telt, en toch is het zo.*

*Ga maar eens na waar we vandaan komen, nu zo'n 13 jaar geleden.
Onze allereerste nummers lijken nu wel bijna antiquarisch. En toch
deden we toen ook al "ons best" en blijven die bijdragen van toen
waardevol. Men moet alles in zijn historisch perspectief zien. Zijn we
daarom trouwens niet met heemkunde bezig ?*

*Maar we leven nu en met dit tijdschrift vullen we de informatie i.v.m.
onze gemeente nog maar eens aan. Het is zelfs een ietwat
uitgebreider nummer geworden (alweer!).*

*Aan al die medewerk(st)ers die voor dit en vorige nummers zorgden
wil ik, in naam van ons bestuur en een steeds groeiende groep
geïnteresseerden, mijn gemeente dank uitspreken. Zonder hen zou
de Heemkundige Kring geen tijdschrift hebben, zou deze in feite niet
echt bestaan.*

*Ik hoop dat ze blijven enthousiast meewerken. En ik hoop natuurlijk
dat onze leden van hun kant ook nieuwsgierig én enthousiast blijven
om er nog eens 40 nummers bij te voegen.*

Veel lees- en kijkgenot !

De voorzitter

Jean-Paul De Loecker

Illustratie kaft : De bekendste honderdjarige van Gooik : Wannes Schets, in
een rustig moment aan zijn "Leuvense stoof" in de Dorpsstraat. (Foto Het
Laatste Nieuws, collectie Anna Van der Kelen)



Jean-Paul DE LOECKER

In memoriam

Begin dit jaar overleed Jozef De Knijf. Niet alleen was dit overlijden voor zijn naaste familieleden toch nog vrij onverwacht, maar ook iedereen die iets of wat met Gooik te maken heeft, was getroffen door de dood van deze prachtmens. Als drukker was hij natuurlijk ver buiten Gooik bekend. Hij was het die de drukkerij van zijn vader Louis De Knijf overnam in het centrum van Gooik - die ze eerst had overgenomen van Theofiel O - en deze uitbouwde tot een goed functionerend geheel, waarin uiteindelijk, naast zijn vrouw Jeanne, zijn dochters de zaak in handen namen.

De uitgave "Het Pajottenland" werd door de drukkerij De Knijf uitgegeven, in navolging van voorganger O. Hierin werd nieuws uit de streek gebracht, wat een erg succesrijke formule was.

Bij de verhuis van de drukkerij en winkel van de Dorpsstraat naar de Edingsesteenweg, nog niet zo lang geleden, was er nog een speciale uitgave i.v.m. de drukkerij. We hadden het er dan nog eens over om

daaromtrent mogelijk een boek(je) uit te geven. Het kan nog steeds, maar dan als een hommage aan Jozef.

Ook de eerste uitgave van onze Kring kwam van bij Jozef: "Groetjes van Bompa" was meteen een schot in de roos. De vraag naar dit boek is trouwens nog steeds zo groot, dat we een heruitgave overwogen. En deel twee van de "Groetjes ..." is nog steeds mogelijk.

Bedankt, Jef, voor je aanwezigheid, je werklust en je vriendelijkheid!

Bezoek museum Nationale Bank

In deze tijden van "Euro" was het bezoek aan het museum voor geld en geschiedenis van de Nationale Bank van België zeker een aanrader. En zoals aangekondigd in ons vorig nummer brachten we er een bezoek aan op zondag 29 maart ll. Alhoewel de opkomst vrij laag lag, mogen we toch weer zeggen: de afwezigen hadden -groot- ongelijk.

De rondleiding in het museum door een heel vriendelijke stagiaire was meer dan uitstekend, onze Jean-Marie (Lissens) was ook op post, en door het kleine groepje kon iedereen dicht bij alles betrokken worden.

Een aanrader dus voor iedereen, wetende dat de rondleiding dan nog gratis is ook. Het niveau en de duur ervan worden aangepast aan de wensen van de bezoekers.

Praktisch gezien: Het museum bevindt zich in de Wildewoudstraat 9 in het centrum van Brussel, net naast de Sint-Michielskathedraal en op zeven minuten lopen van het Centraal Station. Je kan er elke dag in de week terecht vanaf 10 tot 17 uur; in de maanden juli en augustus vanaf 14 tot 16 uur; het museum is evenwel elke dag toegankelijk na afspraak. Telefoon: 02/221.22.06.



Het groepje bezoekers aan het museum van de Nationale Bank. (foto J.P. De Loecker)





Open Monumentendag 1998

Nog niet zo lang geleden schreef medewerker Eddy A. Ots mij een (boze) brief i.v.m. het feit dat Gooik zich niet bevond bij de gemeenten in de streek die hun monumenten promootten tijdens de Open Monumentendag Vlaanderen. Hij zag de naam van onze gemeente Gooik niet staan bij de lijst van de Pajotse gemeenten, waaronder zich wel Lennik, Herne, Roosdaal e.a. zich bevonden.

Volledigheidshalve moeten we hier wel aan toevoegen dat onze ex-voorzitter Guy Ballet daar wel één en ander aan verhielp door het "Vanreepingens huisje" op die dag open te stellen, en dat tijdens een tweetal jaar.

Nu, in ieder geval kan Eddy dit jaar op zijn beide oren slapen. Met de medewerking van de Culturele Raad en de Heemkundige Kring van Gooik heeft schepen van Cultuur Herman Anthoons, samen met ondergetekende Jean-Paul De Loecker, Guy Ballet en Willem Van Herreweghen een stuurgroep in het leven geroepen om één en ander te organiseren op de Open Monumentendag van 1998, nl. op zondag 13 september.

Het thema van dit jaar is "Feest!". Er werd nogal snel aan twee gebouwen gedacht, nl. De Cam en de Kapel van de Woestijn. In De Cam zitten heelwat mogelijkheden: er is natuurlijk het volkscafé met zijn volksspelen, er is de brouwerij van Lambiek en Kriekelambiek, er is de schuur en de wei achteraan waar gedacht wordt aan een activiteit en een tentoonstelling i.v.m. de Schuttersgilde van Gooik.

Daarnaast is er de prachtig nieuw gerestaureerde Kapel van de Woestijn. Hier zijn er onderhandelingen bezig om Ghislain Potvlieghe daarnaartoe te krijgen: hij is niet alleen een (wereld)beroemd orgelbouwer en -hersteller, maar tevens een muzikant van de bovenste plank.

Hij heeft reeds een tweetal CD's uitgegeven met klassieke muziek, waarvan de opnamen gebeurden in de Woestijnkapel, juist omwille van de prachtige akoestiek.

Naast deze twee "grotere" gebouwen zou ook nog het privé-café van Guy Ballet "In den uil" voor het publiek worden opengezet.

Nieuws i.v.m. deze Open Monumentendag zal u zeker nog kunnen lezen in alle kranten en Info-Gooik begin september. Tot dan!

Nieuwe folder i.v.m. musea in het Pajottenland en de Zennevallei

Bij gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen van het Kasteel van Gaasbeek werd een nieuwe folder voorgesteld i.v.m. onze streek: Musea in het Pajottenland en de Zennevallei. Meer dan één jaar hadden de verantwoordelijken van musea en gemeenten van het Pajottenland eraan gewerkt. Via verschillende vergaderingen kwam dit eerste concreet project te voorschijn: 11 verschillende musea, al dan niet grote of bekende, zijn bijeengebracht in een handige folder, met een kaartje van de streek erbij.

Naast bekende musea zoals deze van het Kasteel van Gaasbeek, het trammuseum van Schepdaal, het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos en het Herman Teirlinckmuseum te Beersel, is ook Halle goed vertegenwoordigd met drie musea, Alseberg met zijn Herisemmolen. Maar ook Gooik heeft zijn musea: het volksinstrumentarium (Centrum-Gooik) en het Vanreepingens Huisje te Kester.

Deze interessante folder is te verkrijgen bij alle V.V.V.-kantoren van Brabant, op gemeentehuizen en in de bibliotheek. Gratis voor leden van onze heemkundige kring.

MUSEA in het
PAJOTTENLAND en
de ZENNEVALLEI



Les musées du PAJOTTENLAND
et de la VALLEE DE LA SENNE

Musea in PAJOTTENLAND
and in TAL DER SENNE

Museums in PAJOTTENLAND
and the ZENNE VALLEY

Vlaams - Brabant België



Woordwandeling in Gooik

Op zaterdag 2 mei ll. had een toffe en tegelijk interessante activiteit plaats : een woordwandeling. De organisatie was in handen van de verantwoordelijken van de afdeling "Woord" van de Gooikse muziekacademie.

De ongeveer honderd aanwezigen konden, al wandelend, genieten van een 8-tal verhaaltjes uit Gooik. Spijtig genoeg bleef dat wandelen, omwille van het slechte weer, beperkt tot het centrum van Gooik, maar dat kon de pret toch niet bederven.

Leerlingen van de academie brachten oude verhalen rond figuren, gebouwen en toestanden in Gooik in het A.N. ten gehore. Deze verhalen, van de hand van Frans Peetermans (onze auteur van "Guuks") werden dan door hem nog eens in het plaatselijk "Guuks" dialect gebracht. (op band).

Zo konden we ondermeer genieten van het verhaal van "de tuuveres van Terluu", van "Wannes in de wulg" en "de

toengsnaa-ers van d' Aa".

Alles werd besloten met een lekkere afsluiter, een natje en een droogje, en een echte Vlaamse zangstonde. Zeker de moeite om nog eens mee te maken. Benieuwd wat voor verhaaltjes Frans nog achter de hand heeft. En natuurlijk zal de Heemkundige Kring deze verhalen niet verloren laten gaan. We zien nog wel wat we ermee kunnen doen.

Provinciale Ontmoetingsdag van het Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant

Zondag 24 mei ll. was het zover : een 75-tal verantwoordelijken van heemkundige kringen uit Vlaams-Brabant kwamen naar het Pajottenland om er hun jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag te houden. Onze kring was zowat de gastheer, maar er werd vooral op verplaatsing gespeeld. Het dagthema was : leemconstructies en baksteenbouw en daarvoor werden een aantal specialisten aangesproken.

Deze kinderen brachten het verhaal van "Kludde met zijn keet". Het zijn v.l.n.r. Jana Appelmans, Sarah Neukermans, Sarah De Smedt, Elke Neukermans, Annelies Van Den Driessche en Koen Van Schepdael. (Foto Luc Gladiné).





Deze mensen leidden de Provinciale Ontmoetingsdag in goede banen. V.l.n.r. Puck Claes, Maurice Wijnants, Guy Ballet, Henri Vannoppen, Harry Van Royen en Gust Vandegoor. (Foto J.P. De Loecker).

's Morgens konden de heemkundigen uitleg krijgen via lezingen door Harry van Royen, onze medewerker én adm.-secretaris van het Nationaal Verbond voor Heemkunde ; dr. Henri Vannoppen over baksteenbouw en Puck Claes over leembouw en vakwerkconstructies.

Het eerste gedeelte werd afgesloten met een bezoek aan een tentoonstelling i.v.m. het onderwerp, opgesteld door Milieu Overleg van Dilbeek. (Deze tentoonstelling is nog tot eind juni in de Gooikse bibliotheek te bezichtigen én beslist de moeite waard.)

's Middags werd er lekker gegeten in De Cam te Gooik en werd de heemkring Velpelven van Boutersem gehuldigd voor het 25-jarig bestaan en voor de jarenlange inzet op het gebied van heemkunde in Oost-Brabant.

En dan kwam het praktisch gedeelte : Guy Ballet, ex-Hasselaar en huidig Gooikenaar, Nationaal Voorzitter van het Verbond voor Heemkunde was de

voortreffelijke gids bij de volgende bezienswaardigheden : een veldoven of ambachtelijke steenbakkerij te Meerbeke, het Vanreepingenhuisje te Kester en het park van het Kasteel van Steenhoudt te Vollezele.

Een interessante en leuke dag voor alle deelnemers, met een mooie herinnering erbij aan ons Pajottenland. Een een pluim op de hoed van secretaris Gust Vandegoor, die als coördinator fungeerde (en voor een prachtige documentatiemap zorgde !).

Familie Van Wichelen

Tijdens die Provinciale Ontmoetingsdag ontmoetten we Mw. Celina Van Wichelen. Ze vertelde ons dat ze op zoek was naar verwanten met deze familienaam, om de stamboom te vervolledigen en om kennis te maken. Wij zijn natuurlijk onmiddellijk bereid om wat reclame te maken voor dit initiatief. Voor diegenen die willen



contact opnemen, het adres : Celina Van Wichelen, Damstraat 46 te 1982 Weerde-Zemst ; tel. 015/61 14 27 (met antwoordapparaat).

foto's, die hij ons graag ter beschikking stelde. Onze welgemeende dank daarvoor!

Wordt waarschijnlijk nog vervolgd ...

De Boerentram (vervolg)



*François Godfroid, samen met echtgenote Michèle Rooseleir, de fotograaf die zorgde voor de mooie foto op de kapt van "De Boerentram".
(Foto J.P. De Loecker).*

Er komt geen eind aan het verhaal rond deze uitgave, die zoals gezegd reeds haar derde editie beleeft. Niet alleen blijft de verkoop nog steeds in de lift zitten, maar er komen ook nog altijd reacties binnen, die zeer interessant zijn voor, wie weet, een volgende uitgave.

Een tijdje geleden kwamen we zo te weten wie de fotograaf was van de prachtige foto op de kapt van "De Boerentram". Dat was François Godfroid uit Wezembeek-Oppem. Hij had het boek via via in zijn handen gekregen en verbaasd gekeken naar zijn eigen foto op die kapt. Een briefje en een telefoontje later mochten we kennis maken en het resultaat was zeer positief.

François bleek nog heelwat prachtige foto's te hebben van onze tram(s) uit Leerbeek. In feite een kleine schat aan

Wandelzoektocht in Gooik, Leerbeek en Kester

In samenwerking met Actigo richt onze Kring dit jaar een wandelzoektocht in ; jaren geleden gebeurde dat al eens in Oetingen i.s.m. het VVV-Galmaarden.

Meer informatie hierover kan u vinden op het speciaal bijgevoegde blad vooraan in dit tijdschrift. We zijn er zeker van dat heelwat van onze leden/lezers(lezeressen) aan deze zoektocht zullen deelnemen en kunnen al zeggen dat de prijzen toch de moeite waard zullen zijn.

Deelneming : 100 fr ; periode is juli en augustus en de uitreiking van de prijzen gebeurt op vrijdag 18 september.

Actigo en de Heemkundige kring Gooik organiseren:

Toeristische wandelzoektocht
door Gooik, Leerbeek en Kester



Doorlopend tijdens de maanden juli en augustus.
Vertrekpunt aan de kerk in Gooik
of aan de Stevenistenkapel te Leerbeek.
De deelnemingsprijs bedraagt 100fr.
talrijke prijzen te winnen.