

Zeventiende jaargang

Trimestrieel tijdschrift

Juni 2002

Afgiftekantoor: 1755 Gooik

ISSN 0776-4103

56

Uitgave van de Heemkundige Kring

# Gooik



*Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Hoestraat 17, 1755 Gooik*



## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde.

Voorzitter : Jean-Paul DE LOECKER

Hoevestraat 17, 1755 Gooik  
054-34 29 63

Ere-ondervoorzitter : Jozef VOSSSEN

Secretaris : Pat DELRUE  
054-56 87 18

Penningmeester : Karl DESMET

Werkten mee aan dit nummer:

Frans DE LEENER (†)  
Jean-Paul DE LOECKER  
Jan HEYVAERT  
Jos HUWAERT  
Veerle MAEBE  
Frans PEETERMANS

Secretariaat

Archief en lokaal : Bibliotheek  
Koekoekstraat 6 1755 Gooik

Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)

De bijdrage voor 2002 is vastgesteld op 12,50 euro.

De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling :  
Jean-Paul DE LOECKER

Drukkerij DEPRETER B.V.B.A.

## INHOUD

IN EN OM DE KRING Jean-Paul De Loecker	2
CULTUURPAREL 2002 VOOR WILLY PIERREUX Jos Huwaert	6
SCHOON KESTERS PAJOTTENLAND <i>Een uitstap op de Kesterheide</i> Frans De Leener (†)	9
GUUEKSE IESTOUREKES / GOOIKSE ANEKDOOTJES <i>Dialectstudie v/h Gooiks - derde reeks 12: Van 't koezjieëkvat ...</i> Frans Peetermans	14
PLANTEN MET EEN VERHAAL Deel 29 - Lievevrouwbedstro Jan Heyvaert	18
CANTORES GAUDIACI <i>Gooikse jongeren zingen klassieke muziek</i> Veerle Maebe	20
LEERBEEKSE BUURTRAMS - 1000 <sup>de</sup> FOTO <i>De unieke verzameling van René De Loecker</i> Jean-Paul De Loecker	23
MUILEMESSEN EN BOMBUSTREKKERS <i>Een interessante tentoonstelling in Geraardsbergen</i> Jan Heyvaert	25

*Beste lezer(es) en heemvriend(in),*

*Het is met wat gemengde gevoelens dat ik dit voorwoordje schrijf. Enerzijds zijn we heel fier dat we een tijdje geleden ons tiende deel konden uitbrengen in onze speciale reeks, nl Guuëks 2. Anderzijds is de reactie hierop wat tegengevallen. Op de avond van de voorstelling hadden we meer volk verwacht (lees: meer leden) en we hopen dat onze investering in dit prachtig nieuw boek (en in de heruitgave van Guuks 1) zijn vruchten zal afwerpen.*

*M.a.w. we rekenen een beetje op jou, als lezer, als lid, als Groot-Gooikenaar, dat je interesse groot genoeg is om een exemplaar van dit tweede deel van ons dialectenboek aan te schaffen.*

*Maar laat ons zeker niet te pessimistisch zijn. De vakantie staat voor de deur; de jaarmarkt komt eraan en daar zijn we als Kring aanwezig; er staan nog heelwat activiteiten op het programma en op dit ogenblik hebben zich opnieuw reeds meer dan 300 personen/families lid gemaakt van de Gooikse Heemkundige Kring voor 2002. Het ziet er dus toch nog mooi uit...*

*En vanzelfsprekend is er weer dit nieuw tijdschrift! Ongeveer 30 bladzijden met heemkundig en ander nieuws over onze mooie gemeente Gooik.*

*Veel kijk- en leesgenot toegewenst!*

*De voorzitter  
Jean-Paul De Loecker*

*Illustratie kapt: Een Gooikenaar die de laatste tijd erg in de belangstelling staat: Willy Pierreux, in zijn soldatentijd, met de saxofoon erbij. (Foto familie Pierreux)*



Jean-Paul DE LOECKER

### 15 maart: voordracht Compostela

Zoals beloofd in ons vorig nummer, brengen wij ook een kort verslag i.v.m. deze activiteit van onze Kring.

Het zaaltje achter café Borremans was helaas te weinig bevolkt op de avond van vrijdag de 15de maart II. Het was nochtans een prachtige voordracht die Christian Brys uit Diest bracht i.v.m. zijn reis naar Compostela, die hij maakte tussen 1 maart en 31 mei 2001.



*Diestenaar Christian Brys tijdens zijn voordracht, met volle overtuiging sprekend, in het zaaltje van café Borremans. (Foto J.P. De Loecker)*

Deze jong-gepensioneerde vertelde met zoveel vuur en hartstocht over zijn tocht naar het Spaanse bedevaartsoord, dat iedereen het aanvoelde of hij mee op stap was. Zonder (veel) beeldmateriaal - enkele foto's niet te na gesproken - leidde hij ons mee langs Vlaamse, Franse en Spaanse wegen, beleefden we zijn avonturen mee onderweg en kwamen we uiteindelijk aan in Compostela. Diegenen die de tocht nog niet gemaakt hadden, kregen er direct zin in... Als deze Diestenaar nog

ergens anders zijn verhaal doet, ga dan zeker kijken en vooral luisteren. Het is meer dan de moeite waard!

P.S. Dank aan Pat voor het geschenk aan verteller Christian Brys.

### Reactie op "Leerbeek anno 1951"

Van onze lezer Bob Walkiers uit Hoeilaart onvingen we volgende (opbouwende) opmerking i.v.m. het artikel "Leerbeek anno 1951" geschreven door René De Loecker:

*"In het artikel (...) staat op de pagina's 18 en 19 de naam 'Walckiers' vermeld.*

*Vooreerst wil ik aanstippen dat onze naam zonder 'c' geschreven wordt en dat in 1951*

*alleen deze versie in Leerbeek voorkwam.*

*Vervolgens is de naam van de dames waarover de auteur het heeft 'Van Der Oost'. Catharina Van Der Oost (echtgenote van Gustaaf Appelmans) en Marie Van Der Oost (echtgenote Edouard Moonens) waren gezusters. Een andere zuster (niet opgenomen in het artikel) van deze twee, was Bertha die gehuwd was met mijn oom Petrus Walkiers.*

*Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om u te feliciteren met het tijdschrift. Elke trimester kijken we met belangstelling uit naar het 'verse' nummer.*

*Oprechte groeten van een uitgeweken Pajot."*

Tot hier de opmerkingen van ons overtuigd lid uit Hoeilaart, waarvoor we hem hartelijk bedanken. Als ex-Leerbekenaar was hij uiteraard dicht bij deze materie betrokken.

### Guuëks 2 (+ heruitgave Guuks!)

Zaterdag 20 april II. was het zover: de officiële voorstelling van het tweede deel van het bekende dialectenboek van Gooik. "Guuëks 2" werd naar buiten gebracht, onder begeleiding van de volksmuziekgroep Arjaun uit Pamel.

Gedurende 7 jaar had 'meester' Frans Peetermans weer zijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk dialectwoorden en uitdrukkingen te verzamelen voor dit tweede deel. Inderdaad, in 1995 verscheen "Guuks" (zonder ë, omwille van de toentertijdse 'vrije' spelling; nu ligt dat allemaal wat meer vast - de uitleg hieromtrent krijg je trouwens in de inleiding in het tweede deel). In deze "Guuëks 2" zijn er ook een aantal plaatsen in Gooik beschreven in het dialect; dit maakt het werk nog interessanter!

Tijdens de avond van de 20<sup>de</sup> april konden een 100-tal genodigden genieten van een stuk of tien tekstjes, gelezen door Frans in zijn/ons heerlijk Gooiks. Tussendoor kreeg men wat informatie over het werk d.m.v een interview met ondergetekende. En ook de muzikanten van Arjaun zorgden in hun pittige liedjes in het





Vier foto's om de sfeer op de avond van de voorstelling van *Guuëks 2* weer te geven. Hierboven Frans Peetermans die een exemplaar aangeboden krijgt om te signeren; daarnaast van boven naar beneden: de mannen van Arjaun in volle actie; het boek waar het allemaal om ging en tenslotte 'medewerker' Johnny Van Bavegem die door voorzitter Jean-Paul De Loecker hartelijk wordt bedankt. (Foto's Karl Desmet)

Pamels voor een vrolijke noot. Kortom, er was voor elk wat wils en de aanwezigen genoten van de volkse sfeer van deze dialect-avond. Burgemeester Michel Doomst drukte zijn bewondering uit voor het immense werk van Frans: ons dialect zal nooit verdwijnen dank zij deze 2 prachtige boeken. De Heemkundige Kring mocht meedelen in de "honneurs", waarvoor dank, natuurlijk.

Ons enig gevoel waarmee we na die prachtige avond wat zaten, was: waar waren al onze leden die we zo een mooie uitnodiging gestuurd hadden? We voelden ons een beetje in de steek gelaten, hoewel we, zoals gezegd, toch ongeveer honderd bezoekers hadden.

Was er nu echt zoveel te doen op deze avond, of was het te warm om nog buiten te komen/binnen te zitten? Wie zal het zeggen? Het was

vooral spijtig voor de "meester", die zoveel energie in dit werk heeft gestoken...

En hij alleen niet, vanzelfsprekend. We willen nogmaals Johnny Van Bavegem danken, die ons enorm geholpen heeft op 'technisch vlak'; dank ook aan Johan Jacobs, die weer 20 spitsvondige tekeningen én de prachtige kافت leverde. Dank ook aan onze bereidwillige sponsors: de Gooikse handelaars en de gemeente die ons financieel steunden.

Gelukkig verloopt de verkoop uitstekend, want ook dat is belangrijk: we hebben opnieuw zeer veel geïnvesteerd in dit boek én de heruitgave van *Guuks 1*. Het eerste boek was volledig uitverkocht na een vijftal jaar, we hopen op hetzelfde voor dit boek. En we kunnen gerust



*Van boven naar beneden: Pelagie Wijns en haar poppen, Hugo Paula en de doodsprentjes en tenslotte alle deelnemers op een rij. (Foto's Els Van der Hoeven)*

zeggen: het is meer dan de moeite (en het geld) waard!

Voor de leden (dat ben jij dus) zetten we de prijs van de boeken nog eens op een rijtje: per stuk kost het 18,50 euro; als je deel 1 en 2 samen koopt is het slechts 32 euro!

We garanderen je een aantal uren leesgenot met de "Guuëkse" werken.

Hij nam snel contact op met - voor hem - een aantal bekende verzamelaars en de wagen ging aan het rollen.

Naast de vermelde tramfoto's kon men ook kijken naar een collectie politiepetten van Rudy Herremans, een prachtige verzameling poppen van Pelagie Wijns, doodsprentjes van Kester, bijgehouden door André Musch, oude en heel oude nieuwjaarsbrieven van Nellie Halterman; originele striptekeningen van François Van Londersele, strips van ondergetekende en de mooie verzameling prentbriefkaarten van onze Heemkundige Kring zelf. Daarnaast was ook Frans Peetermans aanwezig om uitleg te verstrekken over én handtekeningen te zetten in zijn nieuw boek (Guuëks 2).

We kregen heelwat volk over de vloer in de Schuur van De Cam en konden tevreden terugblikken op een interessante en plezierige namiddag. Met dank aan iedereen die hieraan meewerkte.

### Verzamelen...

Ook op zondag 21 april waren we actief met onze Kring: dan ging namelijk het 'Erfgoedweekend' in Vlaanderen door. We hadden ons daarbij aangesloten, via de volgende activiteit: verzamelaars komen naar buiten met hun verzameling.

En de reactie op onze uitnodiging naar de Gooikenaars en daarbuiten was positief: een achttal verzamelaars wilden wel eens tonen wat ze thuis allemaal al jarenlang bijeenhielden. En er waren heel mooie en ook heel speciale dingen te bekijken en te bewonderen.

Laat ons eerlijk zijn, het was weer onze medewerker René De Loecker die het licht op groen zette voor de start van de actie. Zijn verzameling tramfoto's (zie anderebijlage) was een uitstekend begin.

### Frans De Leener

Op 29 april ll. moesten we afscheid nemen van een andere bekende 'meester', nl. Frans De Leener uit de Kesterweg te Kester. Hij overleed in Aalst op 82-jarige leeftijd, na een korte, maar hevige ziekte.

De laatste tijd was hij opnieuw hevig geïnteresseerd geraakt in alles wat met de geschiedenis van Kester/Gooik te maken had. Hij wou er weer mee naar buiten komen en kon gelukkig ons tijdschrift gebruiken om een aantal van zijn teksten te publiceren. Eén van die teksten verschijnt nu postuum in dit nummer "Gooik".

Frans De Leener was het type van de dorpsonderwijzer die in zijn eigen gemeente zoveel mogelijk cultuur trachtte te brengen: als onderwijzer natuurlijk, maar ook als opvoeder via zijn lessen land- en tuinbouw die hij jarenlang bracht. Daarnaast was hij ook meer dan 50 jaar





'Meester' Frans, zoals hij afgebeeld stond op zijn doodsprentje.

lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus. Hij was een man die op zoveel manieren verweven was met zijn dorp en wiens levenswijsheid men zeker zal missen. Ook de Oudstrijders van Kester zullen hem missen: hij zorgde ook al 50 jaar lang voor de tekst van de Oudstrijders ter gelegenheid van 11 november. Wie één en ander over zijn leven en werk nog wil te weten komen, kan terecht in ons boek dat we vorig jaar uitgaven: 'Ambrozijn'

van Veerle Maebe. Dankzij onder andere deze beschrijving zal meester Frans voor altijd onsterfelijk blijven.

We danken hem voor al het prachtige culturele werk dat hij jarenlang heeft verricht in ons midden en wensen zijn weduwe Alida (Blondiau) en zijn familie veel sterkte toe voor de komende jaren.

### Activiteiten van de Kring

Ter gelegenheid van de dag van de nieuwe inwoners, konden we voor de eerste maal gebruik maken van onze mooie toonkast... (Foto Els Van der Hoeven)

- **Rommelmarkt:** Sedert afgelopen mei zijn we terug gestart met een rommelmarkt op het Kerkplein in Oetingen. Elke eerste en derde zaterdag van de maand (tot en met oktober) is iedereen welkom, van 9 tot 12 u, zowel als geïnteresseerde als standhouder. Voor meer informatie kan je Pat Delrue contacteren op nummer 054-56 87 18.

- **Jaarmarkt Gooik:** Traditioneel zullen we weer aanwezig zijn op deze bruisende activiteit in Gooik-Centrum. Dit jaar gaat deze door op zaterdag 29 juni, vanaf 14 uur. Je krijgt er gelegenheid om de nieuwste uitgaven van onze Kring aan te kopen, naast de vaste waarden van vroeger: t-shirts, paraplu's, stickers en al onze tijdschriften en boeken natuurlijk.

- **Hamertjesworp:** Ook hier zullen we niet ontbreken: we zorgen er namelijk voor, samen met nog een aantal verenigingen, dat de hamertjes mooi ingepakt kunnen neerda-

len op de duizenden grijpende handen van enthousiaste Gooikenaars (en anderen) op het plein vóór het gemeentehuis. Afspraak op 15 augustus om 15.15 uur.

- **Voetwegentocht:** In de maand september plannen we een wandeling te organiseren met onze Kring, die specifiek zal verlopen over de Groot-Gooikse voetwegen. Bedoeling is de wandelaars op plaatsen te brengen die nog niet platgetreden zijn. Het is ook een middel om onze voetwegen, die wat verwaarloosd werden, open te trekken voor iedereen die van de natuur en van wandelen houdt.

De uitwerking van deze "tocht" moet nog gebeuren, dus we houden je zeker op de hoogte van de evolutie van deze activiteit.

### Vierde Brabantse Dialectendag

De Stichting Brabantse Dialecten organiseert voor liefhebbers van de dialecten uit het Brabantse taalgebied haar tweejaarlijkse dialectendag in het Pajottenland.

Deze activiteit gaat door op 12 oktober 2002 in het Cultuurcentrum De Ploter in Ternat.

Net als op de drie vorige edities (Leuven, Brussel, Mechelen) is het programma gevarieerd: toegankelijke lezingen, dialect-poëzie en -verhalen, muzikale intermezzì, een ludiek dialectsteekspel en een boekenmarkt.

Meer informatie volgt in het nummer van september. Hou die datum (12 oktober) vrij !

### Nieuwe inwoners

Al een aantal jaren worden de nieuwe inwoners in Gooik op 1 mei rondgeleid in hun nieuwe verblijfplaats. Telkens ontvangen ze elk - gratis - een exemplaar van ons tijdschrift, dankzij de gemeente. Zo ook dit jaar. Deze keer hielpen we ook mee aan de rondleiding en mochten we onze uitgaven voorstellen. Dit gebeurde in de Schuur van De Cam, in onze spiksplinter-nieuwe toonkast, waarvan hiernaast een afbeelding. Met dank aan Roger Van der Hoeven!

