

Vierentwintigste jaargang

Trimestriël tijdschrift

December 2009

Afgiftekantoor: 1755 Gooik

ISSN 0776-4103

86

Meer
dan 450 leden!

Uitgave van de Heemkundige Kring

Gooik



Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
Koekoekstraat 41, 1755 Gooik
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN
Secretaris: Pat DELRUE
054 56 87 18

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Jan Heyvaert
Willy Juwet
Veerle Maebe
Frans Peetermans
Roger Poelaert
André Raman
Johnny Van Bavegem
Herman Van Herreweghen
Robert Walkiers

Secretariaat, archief en lokaal:
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik
www.heemkunde-gooik.be
e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)
De bijdrage voor 2009 is vastgesteld op 15,00 €
De leden krijgen hiervoor o.a. dit tijdschrift toegezonden.

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM

Drukkerij ABC

*Illustratie kaft: Een winters beeld ter hoogte van 't Zwartschaap. (Foto Els Van der Hoeven)
In het kadertje André De Leener, winnaar van de Cultuurparel 2009. (Foto Bert Van Driessche)*

INHOUD

IN EN OM DE KRING - Jean-Paul De Loecker	2
CAFÉS IN OETINGEN - <i>Een inleiding</i> - Roger Poelaert	9
GOOIKSE CULTUURPAREL VOOR ANDRÉ DE LEENER <i>Een gezellig gesprek</i> - Jean-Paul De Loecker	10
DE BERGBEKLIMMER <i>Een verhaal voor Kerstmis</i> - Veerle Maebe	13
THEO PAUWELS (°1922) <i>Een sympathieke Leerbekenaar</i> - René De Loecker	14
OUDE WOORDEN - <i>Deel 20</i> - Frans Peetermans	18
OVER OUDE VOLKSSPORTEN - <i>Gaaibollen</i> - André Raman	19
DE LUSTIGE PAJOTTENLANDERS <i>Jeugdherinneringen</i> - Veerle Maebe	20
TEGEN DE LAMP GELOPEN <i>Losse notities uit het strafregister van Kester anno 1900</i> - Willy Juwet	25
LEERBEEK: VERSLAG VAN PASTOOR MERTENS <i>Vragenlijst uit 1901 (laatste deel)</i> - Herman Van Herreweghen	28
2 OUDE KLASFOTO'S UIT LEERBEEK - Robert Walkiers	30
EEN PIJPMUSEUM IN BEVER <i>Museumreeks deel 7: Museum v/d menselijke warmte</i> - Jan Heyvaert	32



Beste lezer,

Met dit decemhernummer zit het werkjaar er bijna op en is het goed om even terug te kijken op het afgelopen jaar. We hebben jullie weer 4 nummers kunnen bezorgen van ons tijdschrift 'Gooik', mooi op tijd en gevuld met bijdragen over al onze deelgemeenten.

Dat kunnen we uiteraard niet zonder al onze medewerk(st)ers, die telkens opnieuw bereid zijn om zich in te zetten voor hun bijdrage. Onze mensen - waarvan je de namen telkens kan lezen onderaan hun artikel - doen hun uiterste best om mooie, interessante en afwisselende teksten te brengen, met onderbouwde geschiedkundige informatie.

Als voorzitter van deze Heemkundige Kring ben ik hen daar ontzettend dankbaar voor, want zonder hen zou er gewoonweg geen tijdschrift zijn! Zij zijn de rotsen waarop we kunnen bouwen om aan al onze leden telkens opnieuw, 4 maal per jaar, een mooi tijdschrift te bezorgen. (Met dank ook aan onze layoutman Johnny, zonder wie het ook niet zou lukken.)

En jullie waarderen dat ook! Het wordt ook nog ergens anders vermeld, maar in dit voorwoord mag het zeker ook gezegd worden: dit jaar bereiken we voor de eerste keer, meer dan 450 families in Gooik en omstreken! Dit had niemand van ons verwacht een aantal jaar geleden, maar het is een bewijs dat we met onze uitgaven op de goede weg zijn. Niet alleen onze tijdschriften natuurlijk, maar ook onze afzonderlijke uitgaven zorgen ervoor dat we nog meer leden, nog meer geïnteresseerden, voor onze Kring krijgen.

Het bewijs is ook weer dit jaar geleverd met het nieuwe boek van Frans Peetermans over de Gooikse en Strijlandse cafés: 600 exemplaren zo goed als verkocht en een resem nieuwe leden erbij, dankzij dat boek. Dat geeft aan iedereen de moed om door te gaan in de volgende jaren.

We hebben nog zo veel informatie in ons bereik, o.a. een uitgebreide bijdrage van Guy Ballet en een mooi werkje van Theofiel De Buys, dat volgend jaar zeker gepubliceerd wordt. Onze medewerk(st)ers Veerle Maebe en Jos De Smedt zijn elk op zich bezig aan een nieuw werk. We kijken er nu al naar uit. We hopen dat jullie dat ook doen en ons blijven steunen in ons groot werk om zoveel mogelijk van de Gooikse geschiedenis vast te leggen voor de toekomst. Aarzel daarom niet om het lidgeld van 2010 snel te regelen en zo niets te missen van de komende uitgaven. Aan iedereen een zalig kerstfeest en een heel gelukkig nieuw jaar 2010!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Gooikse cultuurparel voor André De Leener: de officiële gebeurtenis (20/09/2009)

Elders in ons tijdschrift wordt een vraaggesprek weergegeven met André, waarin wat dieper wordt ingegaan op de 'levensloop' van de laatste cultuurparel-winnaar in Gooik. Dat gesprek had een paar dagen voor de officiële overhandiging van de prijs plaats.

Op zondag 20 september ging het officieel gebeuren dan door in de Schuur van De Cam. Omringd door de kunstwerken van de leden van het Gooikse kunstforum, werd de man uit de Wijngaardstraat in de volle spots gezet. De Schuur zat afgeladen vol met vele geïnteresseerden, die het allemaal van dichtbij wilden meemaken, hoe André uit handen van voorzitter Piet Verbeke en schepen van Cultuur Herman Anthoons het beeldje, gemaakt door Gooikenaar Dierik Potvlieghe, kreeg. Er was een vraaggesprek met ondergetekende en Piet Verbeke aan voorafgegaan, Pat Delrue las een gedicht voor van de helaas te vroeg gestorven dichter Luc Bollen.

Er was de Altenbergse delegatie die speciaal voor hem was afgekomen die zondag: Wilhelm Thier, Werner Witte en Ulli Crass. Ze reden bijna 800 km om er in Gooik bij te zijn

De gevierde André De Leener, met echtgenote Jacqueline, omringd door Schepen van cultuur Herman Anthoons (links), de 3 Altenbergse 'afgezanten', Jean-Paul De Loecker (voorzitter HK Gooik) en Piet Verbeke (voorzitter Cultuurraad Gooik). (Foto Bert Van Driessche)



en om aan André een mooi geschenk in naam van burgemeester Jochen Paus af te geven: de gemeente Altenberge bood een speciaal gemaakte montage aan met de emblemen van de verbroederde gemeenten.

Ook schepen Herman Anthoons benadrukte in zijn speech de enorme werkkraft van de gevierde op zoveel gebieden in Gooik. Velen beseften toen maar pas wat een culturele duizendpoot André De Leener wel is en dat hij wel degelijk een Gooikenaar is die de titel van cultuurparel 2009 verdiende!

Jaarmarkt (26/09/2009)

Wat een schitterende uitgave van de jaarmarkt, anno 2009! Alles zat mee: het goede weer was van de partij, een massa belangstellenden en een uitstekende plaats voor onze stand van de Kring, midden in de sliert kramen. Ook de aanbieding die we hadden was niet min: met het presenteren van ons nieuwste boek over de Gooikse cafés van Frans Peetermans, het speciale boekje met de 20 kaarten van de deelnemende cafés op de Erfgoeddag, en last but not least het nieuwste nummer van ons tijdschrift 'Gooik' van september, en al onze andere mooie uitgaven hadden we alles in petto om de mensen die voorbijkwamen zin te doen krijgen om iets te kopen.

Reeds van acht uur's morgens waren we in de weer om de stand op te zetten: boeken zaten al in de auto van de avond ervoor, schragen en allerhande moesten opgehaald worden vanuit ons lokaal in De Cam, en rond negen uur stond alles mooi gepresenteerd. En de eerste klanten kwamen alras voorbij en waren geïnteresseerd in de heemkundige producten.

Wij - de mannen - hadden een blauwe boerenkiel aangehouden, met een rood sjaaltje. De vrouwen hielden het bij het rode sjaaltje. Opvallen deden we zeker.



Twee beelden van een prachtige jaarmarkt 2009. Bovenaan onze 'verkopers' aan de stand van de Kring, Frans en Daniëlle, in gesprek met geïnteresseerde bezoekers. Rechts onderaan de mannen en vrouwen van de Koninklijke Harmonie De Vrede die de markt feestelijk openden. (Foto's Johnny Van Bavegem)

Met dank aan Hilde Dermez en Loes Van de Sype voor deze speciale kledij. Het gaf onze stand een speciaal tintje, en in deze aangepaste kleren konden we gepast een (gratis) jeneverkje inschenken voor onze trouwe leden, die in grote getale langskwamen.

We konden heel wat informatie verstrekken over de boeken, er werden interessante Gooikse gegevens uitgewisseld, er werd wat getrakteerd en verbroederd met Tony Grant (en Martine), die zijn nieuwste film "De Koffer" kwam voorstellen, en met de mensen van Natuurpunt Pajottenland, die nog wat reclame kwamen maken voor hun "Jaar van de Kesterheide". Er waren ook onze Nederlandse vrienden uit Haarlem, Chris en Henriëtte Kuijken, die ons naar jaarlijkse gewoonte kwamen bezoeken. Eindbalans van de verkoop aan de stand tegen 6 uur 's avonds: 31 boeken verkocht en 6

nieuwe leden bijgekomen! Zulke cijfers hebben we nog nooit gehaald, en zeker nu in crisistijd is dat een prachtig resultaat. We zijn er ook van overtuigd dat lezers plezier beleven aan onze boeken en tijdschriften: ze vertellen erover en geven soms nog bijkomende informatie. Om één voorbeeld te geven van interesse voor onze artikels: het stukje uit het september-nummer "Uittreksel uit een Katholiek schoolboek" moet echt indruk gemaakt hebben, want de één na de ander kwam ermee op de proppen. (Als je het nog niet gelezen hebt, is het dus dringend tijd!)

Er gebeurde nog heel veel meer op deze mooie jaarmarkt, maar eerlijk gezegd, we hadden niet veel tijd om rond te gaan en alles te bekijken. Het was belangrijk dat we aan onze stand bleven staan, of rondhingen. Er waren de kinderrommelmarkt, de zeepkistenrace, het optreden van Zakdoek, lekkere ovenkoeken, Theater Ja-Ja met Steven Cannoot, een heuse eierenworp in de Kleistraat, enz. te veel om op te noemen en ook voor ieder wat wils. Proficiat aan het jaarmarktcomité en anderen die zich ingezet hebben om deze jaarmarkt te doen uitgroeien tot een geslaagd feest en een sociaal dorpsgebeuren. Dat men zo voortdoet om ook alle activiteiten goed te laten verlopen langs de straten en dicht tegen mekaar aan. Dan blijven de mensen hun ronde doen, keer op keer...





Wat ons betreft, dank aan al onze medewerk(st)ers die een paar tot veel uren uitgespaard hebben om een mooi resultaat te bekomen.

Dank aan: Daniëlle, David, Els, Frans, Griet, Jean-Paul, Johnny en Karl voor al het werk dat ieder van ons heeft verricht om dit een geslaagde dag te mogen noemen! Wellicht tot volgend jaar in het laatste weekend van september.

P.S. Met het aantal van 6 nieuwe leden zaten we op die jaarmarktdag aan 446 leden in het totaal. Heel snel op naar de 450 voor het einde van 2009!

Quiz 2009 (6/11/2009)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we terug een algemene quiz, ditmaal op vrijdag 6 november in de Schuur van De Cam. Welgeteld 27 ploegen gingen in op onze uitnodiging, iets minder dan de vorige jaren, maar nog steeds een volle zaal. (Een aantal ploegen konden niet langskomen, omdat een aantal leden op vakantie waren, vermits de quiz net doorging in de herfstvakantie. Vandaar...)

De sfeer zat er echter wel degelijk in vanaf het begin, toen alle ploegen begonnen aan hun 10 reeksen van 10 vragen, met daarbij nog de twee speciale reeksen; in totaal dus ongeveer 130 vragen!

Een zicht op een deel van de quizploegen in de Schuur van De Cam op vrijdag 6 november. We herkennen de Gooikse ploeg van 'ACP', die 15^{de} eindigde. Vooraan een deel van Koppie Koppie. (Foto Jean-Paul De Loecker)



Daaronder vragen van allerlei soort (literatuur, sport, aardrijkskunde,...) maar ook een aantal vragen over Gooik zelf – opgesteld door onze medewerker Frans Peetermans. Voor de andere vragen tekenden o.m. Pat Delrue en Jos Huwaert, die het grootste deel van de vragen voor zich namen. Het moet zijn dat ze goed nagekeken waren, vermits onze jury zo goed als geen opmerkingen kreeg voor wat de antwoorden betreft. Zo moet het zijn natuurlijk, en trouwens, de jury heeft altijd gelijk.

Onze jury bestond dit jaar uit: voorzitter Frans Peetermans en zijn vrouw Daniëlle, Herman Anthoons en Philip Willems. Ze leverden prachtig verbeterwerk en konden nooit betrapt worden op enige stress. Op het podium werden ze bijgestaan door Johnny Van Bavegem, voor wat de techniek en de uitslagen betreft. Onze presentator was, zoals we dat al de hele tijd gewoon zijn, Jos Huwaert. Geen probleem voor hem om die 108 deelnemers en deelnemsters in goede banen te leiden met zijn duidelijk gestelde vragen. Het is een vaste traditie geworden.

Na ongeveer een drie uur vlot quizen, met erbij een snelle reeks, kon de balans opgemaakt worden: winnaars waren de mannen van “Per seconde grijzer” met 208 punten, gevolgd door de groep “Van horen zeggen” met 196 punten en derde eindigde “Misverstand” met slechts 2 punten verschil (194 punten). Deze ploegen kregen niet alleen een mooie prijs, maar ook de medailles (goud, zilver en brons) geschonken door de gemeente. Ook dit is een mooie traditie, speciaal voor Gooik!

Onze Gooikse ploegen waren ook vertegenwoordigd: ‘Turkeye’ op de 5^{de} plaats, ‘Fanfare Kester’ op de 9^{de} plaats, ‘De Cammekes’ op 12, ‘ACP’ op 15, ‘De Dobkes’ op 17 en ook ‘De Vier Lichtjes’ waren zoals gewoonlijk present...

Rond 11u30 's avonds gingen de meeste ploegen naar huis, sommige nog wat napratend, maar zeker was dat iedereen tevreden was over de uitstekende organisatie.

Dit alles was mogelijk gemaakt door een ploeg werkers: Els Van der Hoeven, Pat en



Rita Delrue in de bar (met drank en croques); de opdieners Lore en Jonas Vanderborcht, David Van Bavegem en Karl Desmet. Verantwoordelijke voor de 'Jokers' en opdiensster was Sabine Libaut, hierin bijgestaan door ondergetekende. Alles verliep heel vlot, zodat de deelnemers zeker niet te lang moesten wachten op hetgeen ze besteld hadden. Voor de mooie prijzen hadden ook Pat en Rita gezorgd: het kopen en klaarmaken ervan neemt toch heel wat tijd in beslag.



De winnende ploeg van de quiz-editie 2009: de ploeg "Per seconde grijzer", samen met 2 juryleden Philip Willems en Herman Ant-hoons, geflankeerd door burge-meester Michel Doomst. (Foto Johnny Van Bavegem)

Mogen we ook onze sponsors bedanken: winkel Delhaize, verzekeringen Dirk Van Laethem, Standaard Boekhandel Lennik, Stekerij De Cam en brouwerij Slagmuylder uit Ninove, KBC-bank, Elektro Tondeur, buurtwinkel 't Parelken uit Oetingen en Reizen Rantours uit Affligem. Mede dankzij hen kwamen er nog een groot aantal mooie prijzen bij. Greta en Julien (Delhaize) bedanken we voor de schenking van de 'proevertjes': telkens dienen onze deelnemers een drankje en een 'etentje' te raden.

Dank aan alle medewerkers en medewerksters voor het werk aan deze 12^{de} editie van onze quiz. Volgend jaar zijn we er opnieuw – bij leven en welzijn – maar dan op vrijdag 12 november 2010. Noteer het in jullie agenda!

De oude metalen koffiebrander, één van de giften van Serge Moonens. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Vertelavond (20/11/2009)

Op vrijdag 20 november organiseerde seniorenvereniging S-Plus een vertelavond in "De Cam". Thema was "De Tongsnijders en de Kesterheide". Ruim vijftig Pajotten luisterden twee uur lang geboeid naar verteller Frans Peetermans. Er werd gehuiverd, gegriezeld en meegeleefd.

Onze Kring was ook aanwezig met een boekenstand. We mochten een aantal nieuwe leden inschrijven en heel wat mensen kochten één van onze uitgaven. Het was een geslaagde avond... (fp)

Giften

Van **Luc Van Bever** ontvingen we een grote verzameling oude Belgische munten van o.a. 5, 10, 25 en 50 cent. Daarnaast munten van 50, 100, 250 en 500 frank, soms uitgegeven bij speciale gelegenheden. Er zat ook nog een oude zakhorloge bij en twee (lege) obussen uit de 2^{de} Wereldoorlog. Ten slotte kregen we ook nog een aantal oude doodsprentjes en mooie foto's van oudere familieleden.

Serge Moonens schonk ons een aantal oude gebruikstoestellen. Hij beschrijft het zelf: "Tijdens de voorbije zomer stelde mijn vriend Romain Vermeersch, geboortig van Sint-Katherina-Lombeek, voor om een bezoek te brengen aan de Zwarte Markt in Tessenderlo met de bedoeling wat rariteiten en antiek te bezichtigen. Op dit vlak is het wat tegengevallen gezien de rariteiten en antiek maar weinig aanwezig waren.





Op een bepaald moment spraken we over oude huishoudelijke en andere toestellen en dat de Heemkundige Kring van Gooik een verzameling van dergelijke voorwerpen bezit, maar nog niet heeft tentoongesteld.

Romain wist te vertellen dat hij in het bezit is van een oude particuliere koffiebrander en een tabaksnijtoestel en zei me dat ik deze mocht schenken aan de Heemkundige Kring, wat dan onlangs op 11 november 2009 gebeurd is.

De metalen koffiebrander heeft een hoogte van ruim 19 cm met een basis van 17 x 17 cm. De koffie wordt door middel van een opening in de trommel “gegoten” en wordt manueel draaiend aangedreven via een hendel. Het branden van de koffie gebeurde op een traditionele kachel.



Het metalen tabaksnijtoestel.
(Foto Jean-Paul De Loecker)

Het metalen tabaksnijtoestel (het woord machine is hier niet van toepassing) is bevestigd op een houten plaat van amper 50 cm x 22,5 cm breed op 4 cm hoog. Het toestel zelf is 54 cm x 8 cm op 6 cm hoog. De tabak wordt in een goot aangebracht en aangedrukt door een afsluitingsplaat. Achteraan bevindt zich een hefboom om de tabak naar de richting van het mes te schuiven. Door het mes via een handvat op en neer te bewegen wordt de tabak gesneden en dit al naargelang het doel ervan.”

Ons bestuurslid **Rita Dhondt** (Delrue) schonk ons een oud boek uit de tijd van koning Willem I, koning van de Nederlanden van 1815 tot 1830. Het is een erfstuk van haar grootvader René Dhondt, die schepen was te Wannegem, en het heeft als titel “Journal officiel du Royaume des Pays-Bas”, is uit het jaar

1827 en werd gedrukt te Brussel in de twee landstalen, Frans en Nederlands. Allerlei onderwerpen worden hier behandeld, o.a. adellijke titels en predikaten, vastleggen van de geijkte maten (o.a. een ‘mudde’ en een ‘schepel’), de grondbelasting, enz.

Aan al de schenkers, een hartelijke dank voor deze giften!

“Monniken van de abdij Affligem in de missies” - een nieuwe uitgave

Zoals je wel al gelezen hebt in onze vorige tijdschriften (83 en 84), heeft onze medewerkster (en bestuurslid) Veerle Maebe al twee missionarissen uit Gooik besproken, nl. Edgard De Belser en scheutist Frederik Van Praet uit Leerbeek. Er was niet zo direct veel hoop om nog meer informatie te vinden over andere ‘paters’, maar dat was buiten een uitgave van de Abdij van Affligem gerekend!

In november 2009 verscheen onlangs het boek “Monniken van de Abdij Affligem in de missies”, geschreven door drie auteurs: Frank Teirlinck, Ben Vermoesen en Dom Wilfried, doctor historicus en archivaris van de abdij.

Het boek werd samengesteld ter gelegenheid van het plaatsen van een gedenkplaat, met de namen van elf Affligemse monniken die als missionaris in hun missiepost overleden en aldaar begraven zijn, op het abdiijkerkhof. Men kan er een beknopte biografie lezen van 28 monniken van Affligem, die ooit in de missies werkzaam waren.

Hoe kan men het boek bestellen?

Door overschrijving van 17 €(ev. +5 €port) op 734-0275154-71 van Ben Vermoesen met de vermelding “Monniken in de missies”. Het boek kan afgehaald worden in het CC Abdij Affligem, Abdiestraat 6 op zaterdag of zondag van 14 tot 19 uur.

Missionarissen (en monniken) uit Gooik: een oproep

En nu komt het interessante voor ons: 2 van die missionarissen waren jongens van Gooikse afkomst, nl. broeder Guido Antoons



MONNIKEN
VAN DE ABDIJ AFFLIGEM
IN DE MISSIES

en Dom Deocarus Borginon. De eerste werd geboren als Petrus Antoons in 1865 en was de zoon van David Antoons en Ludovica Segers, landbouwers. De tweede werd geboren als Gustaaf Borginon in 1884 en was de zoon van Joseph Borginon en Joanna Tollembeek. Hij ging op missie naar Noord-Transvaal en stierf op jonge leeftijd in 1919.

Bij de officiële voorstelling maakten we kennis met de schrijvers, die ons wisten te

vertellen dat er in de abdij van Affligem nog een aantal Gooikse monniken aanwezig waren in de tweede helft van de 19^{de} eeuw. We kregen dan de stellige belofte van Dom Wilfried dat hij één en ander ging opzoeken van deze Gooikse geestelijken en de informatie ter onzer beschikking ging stellen in de loop van volgend jaar.

Van goed nieuws gesproken! Het enige wat wij hem moeten bezorgen is enige genealogische informatie omtrent deze mensen, om hem daar wat stof bij te brengen. We zullen ons best doen, maar misschien zijn er lezers die kunnen helpen met deze informatie.

We geven de namen door van deze personen: Dom Vincentius (Cyriel) Coosemans (1881-1941), broeder Maurus (Franciscus) De Doncker (1855-1906), Nicolaus (Medardus) Antoons (1876-??) en Frans Billens (?). Over Dom Odo (Theofiel) Marin (1852-1907) schreef Veerle Maebe reeds een bijdrage in één van onze vorige nummers (nr. 81).

Wie toch denkt iets te weten over deze Gooikenaars, mag ons altijd contacteren (adressen, telefoonnummers en e-mails in colofon).

Nieuw boek i.v.m. gezinsreconstructie in Liedekerke

Latijn, onbekendheid met het geschrift, “kribbelaars” van pastoors, geen kennis van de instellingen in de periode vóór 1796, ... zoveel redenen om te stoppen met het zoeken naar familieleden in het verleden. Veel anderen lopen verloren in de schaarsheid aan gegevens die de samenstelling van de families en gezinnen erg bemoeilijken. Voor Liedekerke is er nu een boek beschikbaar dat deze hinderpalen uit de weg ruimt: *Families en personen te Liedekerke (16^{de} eeuw - 1805)* door Herman Van Isterdael.

Liedekerke is voor familievorsers wel een erg zware opgave. Met een gedegen kennis van het schrift én met het gebruik van alle andere bronnen uit het archief ging de auteur aan de slag. Hij stelde talrijke aanwijsbare fouten vast in namen en familienamen en verbeterde ze. Bovendien legt de auteur de fraude in de beginjaren van de burgerlijke stand te Liedekerke bloot. Kinderen werden op bepaalde ogenblikken pas maanden na hun geboorte in de registers ingeschreven.

Dit boek komt de inwoners van Liedekerke ter hulp. Het geeft familienaam na familienaam alle teruggevonden informatie. Honderden bladzijden lang worden gegevens verstrekt over personen en families die ooit in Liedekerke in die periode leefden en werkten. Heel veel informatie van en over Liedekerke is in het boek verwerkt: parochieregisters, burgerlijke stand tot 1805, akten en contracten, aangiften van nalatenschap, processen, een telling uit de 16^{de} eeuw, poorterslijsten, ... Duizenden en duizenden namen worden aan de vergetelheid ontrukkt. Verder zijn ook gegevens uit de omliggende dorpen aan het werk toegevoegd.

De beperking in de tijd (tot en met 1805) is afgesproken met het bestuur van de heemkundige kring te Liedekerke. Een werkgroep van de kring is namelijk te Liedekerke aan de slag voor de invoering van de gegevens van de burgerlijke stand van de 19^{de} eeuw in een database. Het leek dan ook nutteloos om nogmaals de gegevens te verzamelen en uit te geven.



Hoe kan men het boek bestellen?

Het boek verschijnt in de maand december 2009. Het telt 962 bladzijden en wordt uitgegeven in twee delen in A4 formaat. De prijs bedraagt 50 € (+10 € indien het boek moet verstuurd worden).

Voorintekenen kan door het bedrag te storten op rekeningnummer **850-8193434-36** van Heemkring Okegem met vermelding "Liedekerke 2009". Voorintekenaars worden later uitgenodigd om hun boek af te halen.

Tentoonstelling foto's Kesterheide: (Dei van) D'Â

Ons tijdschrift zal net te laat zijn om deze tentoonstelling van een 50-tal unieke zwart-witportretten van bewoners en van landschappen van de Kesterheide, aan te kondigen. In het weekend van 12 en 13 december brengt fotograaf Rudy Boon deze foto's naar de Schuur van De Cam en het belooft inderdaad een prachtige tentoonstelling te worden.

In ons vorig tijdschrift kon je de aankondiging al lezen en kreeg je ook al een 4-tal Kesterheide-bewoners te zien. We zijn ervan overtuigd dat er heel wat volk zal afgezakt

komen naar De Cam en beloven jullie een mooi verslag van deze tentoonstelling. Veel succes toegewenst aan fotograaf Rudy en zijn medewerkster/echtgenote Marleen.

Onze Kring heeft meer dan 450 leden!!

Zoals je kon lezen op de kaft en in ons voorwoord, hebben we inderdaad voor de eerste keer in ons bestaan als Heemkundige Kring (25 jaar!) het bijna magisch getal van 450 leden bereikt en zelf al overschreden!! Op de dag van de Gooikse jaarmarkt zaten we al aan 446 leden en in de loop van de laatste maanden hebben nog voldoende mensen zich lid gemaakt om dit toch wel ongelooflijk aantal te bereiken.

Er zijn weinig kringen in de buurt en zelfs in Vlaanderen die ons dit nadoen, en daar mogen we toch wel fier op zijn. Ons tijdschrift is uiteraard ons uithangbord en daar kan je niet naast kijken: zowel qua inhoud als qua vorm, proberen we daar iets unieks en esthetisch mooi van te maken. Telkens opnieuw, kwartaal na kwartaal...

Op een afzonderlijk blad vragen wij jou je bijdrage voor 2010 over te maken op de rekening van de Heemkundige Kring van Gooik. Wacht niet (te lang) om dit te doen. Zonder die steun

kunnen we niet meer doen wat we al zovele jaren doen: jou informatie brengen over het vroegere Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland en daarbuiten. Hoe meer leden we hebben, hoe mooier en attractiever ons tijdschrift kan worden. Wellicht heb je al gemerkt dat we ook onze kaft weer wat verfraaid hebben in de loop van 2009. Wie weet wat er allemaal nog wordt 'verbeterd' volgend jaar?

Dat wordt ook het jaar van ons 25-jarig bestaan. Dus een viering komt er zeker aan.

In ieder geval, elk lid van onze Kring, bedankt voor jullie steun afgelopen jaar en bedankt voor de steun die nog gaat komen!

