

Gooik

99



Tijdschrift van de Heemkundige Kring

Achtentwintigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - Maart 2013

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSSEN (†)
Secretaris: Johan THOLLEMBEEK
Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jan De Doncker
Jean-Paul De Loecker
Luc De Visscher
Chantal Geeraerts
Tim Juwet
Willy Juwet
Frans Lison
Veerle Maebe
Frans Peetermans
Roger Poelaert
Johan Thollembeek
Johnny Van Bavegem
Maurits Van Liedekerke
Robert Walkiers

Secretariaat, archief en lokaal:
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik
www.heemkunde-gooik.be
e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2013 is 15 €
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.
ISSN 0776-4103
Losse verkoop: 5 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

Illustratie kapt: Zicht op de Nieuwe Cam in de Dorpsstraat, onderwerp van een artikel in dit tijdschrift. (Foto Jean-Paul De Loecker)

INHOUD

| | |
|---|----|
| IN EN OM DE KRING - Jean-Paul De Loecker | 4 |
| IN MEMORIAM - Maurice De Vos en Jeanne Wijns - Tim Juwet | 10 |
| STAMBOOMKUNDE IN HET DIGITALE TIJDPERK <i>Genealogie: eenvoudiger dan ooit</i> - Johnny Van Bavegem | 13 |
| CAFÉ HET LAMBIEKHUIS <i>Cafés in Oetingen (deel 9bis): Een niet te missen toemaatje</i> - Roger Poelaert | 16 |
| AIMÉ DEURBROECK <i>De laatste stoker op een stoomlocomotief</i> - Jean-Paul De Loecker | 19 |
| DE NIEUWE CAM TE GOOIK <i>Deel 4: De Nieuwe Tijd - Brouwerij / Stokerij</i> - Chantal Geeraerts | 22 |
| KANONNEN TE KESTER - <i>Een merkwaardige foto</i> - Willy Juwet | 29 |
| KASTEEL VAN SAFFELBERG <i>Een werk in wording / Gesprek met Jean Rooseleers</i> - Veerle Maebe | 30 |
| FOLKLORE OP 2 WIELEN - <i>Kermis Strijland</i> - Jan De Doncker | 32 |
| DE VILLA VAN LUMENS <i>Bedenkingen bij het artikel van Theo De Buys</i> - Maurits Van Liedekerke | 34 |
| DE SINT-HUBERTUSVIERING TE GOOIK <i>Deel 4: Wat wij zelf doen, doen wij beter</i> - Frans Lison | 36 |
| OUDE WOORDEN - <i>Deel 32</i> - Frans Peetermans | 40 |
| KLASFOTO UIT LEERBEEK <i>Kleuters 1950-1951</i> - Robert Walkiers | 41 |
| CHIROSPROKKELS: STEEG 1995 <i>Buitenlands bivak in Oostenrijk</i> - Johan Thollembeek | 42 |
| HET VERLEDEN VAN OETINGEN <i>Deel 8: Geboorte- en huwelijksregisters (aanvulling)</i> - Luc De Visscher | 45 |



Beste heemvriend(in),

Als je dit tijdschrift leest is het al lente en hopelijk al wat beter weer dan een kleine 14 dagen geleden. Toen zaten we nog volop in de winterperiode met veel sneeuw en koude. Iedereen vond toen dat het genoeg geweest was. Wij hebben er ook gebruik van gemaakt om o.a. aan dit tijdschrift te werken, want het is zeker geen winterslaap geweest voor ons.

Misschien was het wat rustiger net na nieuwjaar, maar voor het overige waren heel wat medewerk(st)ers van ons wat later aan het werken aan allerlei projecten, die van start waren gegaan. Je kan die allemaal bekijken in 'In en om de Kring': een boek over het kasteel van Saffelberg, een uitgave over W.O. I, de voorbereiding van het speciale nummer 100, vragen opstellen voor de scholenquiz, aan nieuwe artikels werken, enz. Drukker dan men op het eerste zicht zou denken...

Maar de respons op al onze verwezenlijkingen is toch wel heel groot, wat het 'werken' aangenamer maakt. Er kwamen heel veel nieuwe leden bij en onze vaste leden blijven ons trouw. Slechts een klein aantal wordt nog gevraagd om hun lidgeld voor 2013 te vernieuwen (zie apart blad). We rekenen erop dat de meesten dit zeker gaan doen, zodat we terug aan meer dan 500 leden geraken dit jaar. Dat komt wel in orde!

*Het wordt weer een druk jaar voor ons en tegelijk veel lees- en kijkplezier voor onze leden. Dat is een mooie afspraak.
Geniet van dit eerste tijdschrift van 2013!*

*Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring*

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

Vorig tijdschrift: veel positieve reacties!



Ons vorig tijdschrift (nummer 98) heeft heel veel reacties teweeggebracht. Er zaten verschillende artikels in die veel mensen aanspraken, zowel wat de algemene als de sportartikels betreft: onze eigen mensen krijgen aandacht om wat er vroeger met hen gebeurde. Het verhaal van renners, van een pastoor, van een overleden schoolvriend, van een speciale tram, van een huwelijksjubileum, van nog zoveel meer. Het spreekt onze leden aan, dat is duidelijk.

Als er dan al één tekst was die er echt uitsprong qua reacties, dan was het die van Roger Poelaert over 'het Lambiekhuis' in Oetingen. Niet alleen viel de speciale kaft met de mooie trouwfoto op, het artikel zelf sprak de lezers en lezeressen, en dan vooral de Oetingenaren, enorm aan! De inhoud over de geschiedenis van een familie – of eigenlijk verschillende families – de mooie oude foto's en de link naar het heden: al die dingen bij mekaar maakten dat heel wat mensen het wilden lezen en daardoor ook nog geïnteresseerd raakten in andere tijdschriften van onze Kring. Een groot aantal werd dan ook nog lid en dat kan ons alleen maar gelukkiger maken. Hoe meer lezers/lezeressen hoe beter! Zoals Multatuli het zei: wij willen gelezen worden!

Aan de andere kant geeft het ons toch ook nog wat meer druk: er is een soort verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de leden om kwaliteit te blijven brengen in onze tijdschriften. Wij willen niemand ontgoochelen en moeten proberen dit niveau te behouden en misschien nog te verbeteren. Iedere lezer(es) kan ons daarbij helpen: geef maar suggesties naar mogelijke nieuwe onderwerpen, laat ons weten wat je van het tijdschrift vindt en breng het onder ogen van zoveel mogelijk mensen. Dan kunnen we nog groeien en verbeteren! (Zie ook volgend item)

Lidgeld 2013

We kunnen het heel kort houden: de prijs van het lidgeld voor dit jaar wordt behouden op 15 euro. Spotgoedkoop voor wat je ervoor krijgt, dat zeggen ons vele mensen.

Maar we proberen het toch zo laag mogelijk te houden. Honderden leden hebben al betaald (meer dan 440), nog enkelen hebben het wellicht vergeten. Vandaar een oproep naar die leden: vergeet aub niet om dit zo snel mogelijk te regelen, dan komen de volgende drie tijdschriften van 2013 zeker in je brievenbus terecht. Dat wordt dan twee keer positief: je collectie blijft in zijn geheel en wij krijgen de financiële steun die we nodig hebben om verder te kunnen werken. Dank aan al onze steunende leden en dank aan diegenen die dat nog gaan doen, de komende dagen en weken!

Erfgoedmarkt in Bellingen (7/12/2012)

Tijdens haar eindejaarsdrink met erfgoedmarkt in de prachtige historische setting van huize Ter Loo in Bellingen op vrijdag 7 december 2012, stelde de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, kort EPZ, haar actieplan voor het komend jaar voor. Erfgoedmedewerkers Karen Van Buggenhout en Koen Demarsin vertelden over de plannen om bv. de verenigingen en besturen bij te brengen hoe ze hun collecties kunnen beschermen tegen allerlei 'gevaren' (diefstal, brand, enz.). Mobiele expo's zoals de Nostalbus en Zap door het Landschap en de www.erfgoedcelpz.be, de site om het erfgoed in de regio te bekijken te stellen, blijven in de aandacht. Er is ook een provinciale erfgoedbank www.erfgoedplus.be.



Samen met voorzitter Jean-Paul De Loecker, staan ook penningmeester Els Van der Hoeven en ondervoorzitter Johnny Van Bavegem op de erfgoedmarkt. Op de tafel liggen onze vele uitgaven te pronken, wat een weelde!
(Foto Yvan De Saedeleer)

Deze drink van de cel is op korte tijd het contactmoment bij uitstek geworden voor iedereen met een hart voor erfgoed. Want op de erfgoedmarkt krijgt iedere erfgoedorganisatie uit de streek de kans zich voor te stellen: met



hun standjes laten 18 heemkringen, musea, ambachtsgroepen en ondersteuningsorganisaties die gelegenheid dan ook niet graag aan hun neus voorbijgaan. Zo ook voor onze Heemkundige Kring, die met een mooie lading uitgaven over Gooik kon pronken en aldus veel *beziens* had van andere deelnemers en gasten. Het was de moeite waard om aanwezig te zijn...

Een heel mooi initiatief van de Erfgoedcel van onze streek!

Cahier Staf De Clercq deel 7



Naar goede gewoonte verschijnt in het voorjaar een nieuw deel in deze 10-delige reeks over Staf De Clercq, van de hand van Pieter Jan Verstraete, één van onze leden uit Kortrijk. In 2013 is dat dus deel 7, wat toch weer een goed gevuld nummer is geworden, met 104 bladzijden.

Voor het overgrote deel neemt uitgever, redacteur en schrijver Pieter Jan Verstraete de artikels voor zijn rekening. De nadruk ligt in dit deel op de naoorlogse Staf De Clercq-

herdenkingen, die heel talrijk waren en bv. ook in Lennik plaatsvonden, met een jaarlijkse herdenkingsmis. Ook de herbegraving van SDC in Asse in 1979 komt aan bod. Er is ook een bijdrage over de abdij van Orval, waar hij regelmatig ging mediteren. En ook de persoon van Jan l'Ecluse wordt besproken; hij wordt trouwens ook vermeld in de bijdrage van Maurits Van Liedekerke, verderop in ons tijdschrift. Er zit ook weer heel wat bijzonder fotomateriaal in dit deel, dat zoals altijd ook een personenregister bevat.

Een interessante reeks voor de onderzoeker, voor iedereen die deze persoon uit Heikruis, schoolmeester in Kester, beter wil leren kennen. Onze lezers kunnen het aanschaffen voor de prijs van slechts 15 euro, in de Gooikse bibliotheek. Wie dit deel - en de vorige, behalve het uitverkochte deel 1 - wil reserveren, kan ook terecht op de telefoonnummers in de colofon.

Nieuw persboek 2012

We zijn er weer doorgeraakt, door al die persartikels van het afgelopen jaar! Het nieuwe Persboek 2012 is er en

het is een exemplaar geworden van 493 bladzijden. Het is de 29^{ste} uitgave in de rij, met opnieuw honderden artikels over Groot-Gooik. Het is telkens een unieke uitgave, nu ook weer, met heel veel verschillende onderwerpen. Van buurtfeesten tot sportieve verwezenlijkingen (Futsal Asse-Gooik, de Gooikse fiets(st)ers, de fusieploeg Kester-Gooik en de Govok-meisjes o.a.), van veel verkiezingsnieuws, van de Satcom-bol die verdwijnt, van jonge mensen die een eigen tuinbouwbedrijf stichten, van geluk en ook van tegenspoed in het leven, en van nog zoveel andere onderwerpen. Als je de recente geschiedenis van je gemeente wil bewaren, dan is dit een enige gelegenheid!



Weer heel wat mensen hebben hieraan meegewerkt. Het uitknippen werd zoals steeds verricht door Els Hugaerts: al die kranten werden zeer nauwgezet nagekeken, opdat geen enkel artikel zou ontbreken! De schikking gebeurde door Jean-Paul De Loecker en het was vooral onze medewerkster Dorien Vanderheyden die het plakwerk uitvoerde. Zij heeft vele uren en dagen besteed aan dit noodzakelijk werk! Andere medewerk(st)ers die zowel nog wat bladzijden plakten en het verenigingen- en persoonsnamenregister voorbereidden waren: Griet Clybouw, Lise Cox, Jean-Paul De Loecker, Karl Desmet, Luc De Visscher, Frans Peetermans, Johan Thollembeek en Els Van der Hoeven. De uiteindelijke lijstenverwerking en schikking gebeurde door Johnny Van Bavegem. Dank aan iedereen voor zijn of haar inzet!

En dan krijg je een spiksplinternieuwe uitgave van het Persboek, anno 2012. De prijs bedraagt 25 euro per stuk, voor de leden slechts 22,50 €. Vergeet ook niet dat er een 15-tal bladzijden in kleur in zitten, zodat het geheel wat mooier oogt! De persboeken liggen vanaf nu in de bibliotheek en in de meeste winkels in Gooik en Oetingen.

Noot voor de verzamelaars: de meeste uitgaven van de persboeken in de vorige jaren kunnen nog aangeschaft worden, hoewel voor sommige jaren er nog weinig exemplaren overblijven!



Uitgave 'Het Land van Gaasbeek in 1693'



Eind vorig jaar verscheen in de reeks "Volkstellingen in het Hertogdom" een bewerking van de telling van 1693, d.w.z. in Het Land van Gaasbeek (de historische benaming van de streek). Daarin wordt de bevolking van een vijftiental gemeenten in die tijd voorgesteld, waaronder dus ook Gooik. Met een volkstelling wilde de overheid zich een beeld vormen van graanvoorraden en de lokale behoefte. Maar daardoor vinden onderzoekers ook andere elementen die via andere

bronnen moeilijker te ontdekken zijn, bv. beroepen, burens, sporen van een voorgaand huwelijk van de moeder, enz. Hier kan men dus aanvullende inlichtingen vinden die een vastgelopen onderzoek weer op dreef helpen. Dit werk zal vooral in de smaak vallen bij genealogen en bij wie zich interesseert aan de lokale geschiedenis.

Het boek telt 230 bladzijden, inclusief een globale index. Het kan besteld worden via overschrijving van 39 € (35 € voor het boek en 4 € verzendingskosten) op rekeningnummer BE95 0001 5364 4158, met bestelcode "Gaasbeek" en vooral niet vergeten een bevestigende mail met *adresgegevens* te sturen naar calumeeuw@gmail.com.

Erfgoeddag: zondag 21 april 2013



Het zal dit jaar eens iets totaal anders worden dan de vorige jaren. We hebben geen presentatie van een speciale uitgave, zoals we al verschillende keren hadden. Geen boek over kroostrijke gezinnen, geen uitstap naar Affligem of geen Geluwe-verbroedering. We dachten het boek over het kasteel van Saffelberg te kunnen presenteren, maar daar is nog heel wat werk aan en we willen de druk niet te hoog leggen op de schouders van schrijfster Veerle Maebe. Die voorstelling is dus voor later dit jaar.

Toch willen we iets doen op deze dag, waarop erfgoed in de belangstelling staat. Omdat we steeds op zoek zijn naar oude foto's van Gooik (alle deelgemeenten!) dachten we: waarom niet eens een oproep doen naar iedereen - leden en niet-leden - om die dag die foto's naar ons lokaal in de Cam te brengen en ter plaatse te laten inscannen. Er kan dan direct meegedeeld worden wie of wat er op de foto's staat met de mensen zelf. Op die manier krijgen we onmiddellijk een grote aanwinst van foto's en documenten over Groot-Gooik in ons archief, iets waar we toch sterk de nadruk op leggen doorheen de jaren.

Dus: breng op die zondag de 21^{ste} april, van 14 u tot 17 u, al je oude foto's mee naar ons lokaal in De Cam, Dorpsstraat 67. We scannen ze in en jij zelf kan er over vertellen. En je mag ze ook direct weer mee naar huis nemen. Indien je het wenst, kopiëren we je foto's op een CD-rom. Geen schrik om ze kwijt te raken. Doen!

Tijdschrift 'Gooik' 100 komt eraan!

Ons volgend tijdschrift - in juni 2013 - is inderdaad nummer 100! Een magisch nummer enerzijds, anderzijds natuurlijk ook een editie die we evengoed moeten afwerken als al onze vorige en hopelijk nog veel andere daarna. Maar we willen er toch iets speciaals van maken. We gaan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van onze vaste schrijvers en schrijfsters zeker iets klaar hebben voor volgende keer, dat is één.

Daarnaast is het de bedoeling dat we - in een bepaalde vorm - een overzicht brengen van al onze 100 tijdschriften die tot nu toe zijn verschenen. Maar dan wel zo dat men gemakkelijk gaat kunnen opzoeken op een aantal items: de auteurs van alle artikels, welke onderwerpen, welke deelgemeenten die aan bod kwamen en wat in elk nummer stond.

Het zal een hele klus worden om dit in orde te krijgen, en op welke manier we het gaan aanbieden aan onze leden ligt nog niet vast, maar dat gaan we in de komende maanden wel uitvissen. Zeker is dat we al aan het overzicht begonnen zijn, met ons bestuurslid Dorien Vanderheyden en haar vader Dirk, die volop tabelletjes aan het intikken zijn.

We bedanken hen hierbij al voor het vele werk dat al verricht is, en het vele werk dat nog moet komen! Meer dan waarschijnlijk zal onze ICT- en websiteman Johnny Van Bavegem ook nog wel wat werk moeten verrichten. We rekenen ook op hem...



Boek over kasteel Saffelberg

Verderop in ons tijdschrift vind je al een fragmentje uit het te verschijnen boek over het kasteel Saffelberg, van Veerle Maebe. Het is een stukje uit een reeks getuigenissen van vroegere omwonenden van het kasteel, die hun ervaringen vertellen met de adellijke familie Van Oldeneel tot Oldenzeel. We krijgen hierdoor soms een heel bijzonder zicht op die bewoners, waarvan de meeste mensen zich barones Monique herinneren. Maar de generatie ervoor bleef tot nu toe onbekend. Dank zij dit boek wordt alles heel wat duidelijker.



*Een oude prentkaart met het kasteel van Saffelberg, op de voorgrond de mooie toegangspoort.
(Prentkaart archief Heemkundige Kring van Gooik)*

Schrijfster Veerle Maebe is er nu toch al enkele maanden intensief mee bezig, zoals ze zelf ook vertelt. Veel opzoekingswerk, bezoeken aan het kasteel, getuigen interviewen, enz. Het is zeker een fulltime bezigheid! Maar zoals we het een beetje volgen wordt het beslist een uniek werk over dit kasteel, met niet alleen interessante teksten, maar ook nooit vertoonde foto's van de familie.

Als er toch lezers zouden zijn, die toevallig nog foto's zouden hebben, die zij zelf jaren geleden genomen hebben, die zijn nog steeds welkom. Wie weet zit er toch nog iets speciaals in... Het contactnummer van Veerle wordt in haar tekst vermeld.

Wanneer het boek precies wordt uitgebracht, weten we nog niet. Het hangt allemaal een beetje af van wat nog naar boven komt in de volgende maand(en). Dan pas kan bepaald worden, in samenspraak met de mensen van Saffelberg Investments, wat de beste datum is. We houden jullie, lezers, zeker op de hoogte.

Chiro Uidekry in blijde verwachting

Hij komt, hij komt, nog even geduld maar komen zal hij. Nee, niet de Sint, daarvoor is het nog wat vroeg, maar wel het boek over de geschiedenis van onze Gooikse Chiro.

Iets meer dan 10 jaar geleden ontsproot de idee in het brein van een aantal oud-leiders om de geschiedenis te boek te stellen. Na ettelijke interviews met oud-leiders van de verschillende generaties, zette Jean-Pierre Schoukens, bijgestaan door enkele gelijkgezinden, zich achter zijn computer om het leeuwendeel van het werk tot een goed einde te brengen. Nadat het project enige tijd stillag, is het thans terug opgenomen door het bestuur van de VZW JUG (jeugdwerken Uidekry) met als gevolg dat wij thans kunnen meedelen dat de geboorte van het boek nakend is en de boreling verwacht wordt in de maand september. Hou voor dan alvast een gaatje vrij in jullie agenda en een centje in jullie portemonnee.

De exacte datum van de voorstelling van het boek komen jullie in een latere uitgave van dit tijdschrift te weten. Last but not least kunnen we ook nog melden dat het boek wordt uitgegeven in samenwerking met onze Heemkundige Kring.
(Johan Thollembeek)



*Een groep Chirojongens op stap in 1962 tijdens het kamp in Poederlee (provincie Antwerpen), onder begeleiding van onderpastoor De Gendt en leiders André Niels, Ghislain De Boeck en Julien Geeroms. Wie herkent de jonge jongknappen of burchtknappen?
(Foto archief Chiro Gooik)*



Gift Anna Van der Kelen

Voor het artikel over Willy Segers in ons vorig tijdschrift, had lid en lezeres Anna Van der Kelen (Dorpsstraat) ons al een aantal mooie oude foto's bezorgd van de Schuttersgilde van Gooik. Zij vertelde ons toen dat ze nog 2 authentieke blauwe ledenhemden van de Gilde in haar bezit had, van haarzelf en van haar overleden man Gilbert. Deze zijn te zien op de foto bovenaan p. 39 van dat tijdschrift. Die twee hemden, samen met de speciale baretten én 2 rode zakdoeken, heeft onze Kring gekregen om te bewaren in het archief. Van een mooi geschenk gesproken!



Een beeld van de 2 hemden van de Gooikse St-Sebastiaanschuttersgilde, samen met 2 baretten en de rode zakdoeken. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Met nog een aantal heel oude boeken en de belofte dat zij nog eens ging snuisteren in haar fotocollectie, waren we natuurlijk heel tevreden over ons bezoek aan Anna. Zoals al gezegd kan zij heel 'sappig' vertellen over heel veel Gooikse gebeurtenissen en figuren van vroeger en nu. Een hint naar onze schrijfster Veerle Maebe om een tweede deel over de kroostrijke gezinnen in Gooik en omstreken te schrijven: Anna is kind in een familie met 11 kinderen! Niet aarzelen, Veerle...

Uitgave over 1^{ste} Wereldoorlog

2014 is niet meer veraf en dat jaar is het, zoals geweten, 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. In zovele gemeenten en steden is men druk bezig met de voorbereidingen om dit historisch gebeuren te herdenken en ook in Gooik zal er zeker één en ander gepland zijn. Ook onze Heemkundige Kring wil niet achterblijven en daarom zijn we, in alle stilte, begonnen aan een uitgave i.v.m. de 'Groote Oorlog'.

We kunnen rekenen op een aantal medewerkers/schrijvers die al volop bezig zijn met opzoekingen omtrent de Gooikse oudstrijders van W.O.I. Dat zijn Frans Peetermans voor Gooik, Willy Juwet voor Kester, René De Loecker voor Leerbeek en Roger Poelaert voor Oetingen. Zij gaan zich vooral concentreren op het vinden van informatie van zowel de gesneuvelde als de overlevende soldaten. Het is zeker niet de bedoeling dat het een droge materie wordt, maar dat men door verhalen, anekdotes, herinneringen deze mensen weer 'tot leven' wekt. Hier en daar is er nog familie die nog één en ander bezit of die door overlevering nog één en ander weet over hun soldaat. Dan krijgt de geschiedenis weer een menselijk gelaat, het gelaat van een dorpsgenoot die gevochten heeft, miserie heeft doorstaan en soms zelfs gestorven is 'voor het vaderland'...

Naast deze vier auteurs die specifiek de personen behandelen, zal oud-militair Pat Delrue o.a. voor een algemene inleiding zorgen. We weten ook dat ons lid Rufin De Vos een enorme hulp is voor de andere man uit Leerbeek, René De Loecker: foto's nemen van graven, websites afspeuren, enz. Ook de verantwoordelijke van het Gooikse gemeentearchief, Dirk Depester, staat ons bij met raad en daad.

Dank aan al deze mensen die vrijwillig hun tijd besteden aan dit enorm opzoekingswerk.

We willen ook nog een oproep lanceren naar onze leden en lezers. Wie nog documenten, foto's, voorwerpen liggen heeft i.v.m. dit thema van de Eerste Wereldoorlog, mag ons altijd contacteren. Hoe meer informatie we nog hebben, hoe vollediger het werk wordt. Het is niet de bedoeling deze zaken af te staan: teksten en foto's worden ingescand en direct teruggegeven; voorwerpen kunnen eventueel geleend worden voor een tentoonstelling, en daarna teruggebracht.



Een Gooikse oudstrijder Guillaume Christiaens, gestorven 'op het veld van eer' te De Panne op 15 oktober 1918. (Doodsprentje archief Heemkundige Kring van Gooik)



Men kan ons contacteren via ons mailadres info@heemkunde-gooik.be, via onze website www.heemkunde-gooik.be of via het nummer 0494 03 68 70 van voorzitter Jean-Paul De Loecker, die de info dan doorspeelt aan de betrokken schrijver. Alle reacties zijn van harte welkom!

We gaan proberen er weer een uniek werk van te maken en als zoveel mogelijk mensen ons nog helpen, gaan we er zeker nog in slagen ook!

Agenda FV-Dilbeek

Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek. **Woensdag 10 april 2013** te 20 uur komt de heer Eddy Put, archivaris bij het Rijksarchief te Leuven ons spreken over **“Onderwijsarchieven en familiegeschiedenis”**.

De school heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. Onderwijsinstellingen van uiteenlopende niveaus (van bewaarschool tot universiteit) hebben vaak rijke archieven nagelaten, waarin ook persoonsgegevens voorkomen (leerlingenregisters, universiteitsmatrikels, enz...). Voor genealogen zijn dit boeiende, maar te weinig bekende bronnen. Na een kort historisch overzicht van de geschiedenis van het onderwijs wordt in deze voordracht vooral gefocust op een aantal onderzoekspistes die bruikbaar kunnen zijn voor familiehistorisch onderzoek. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de onderzoeksmogelijkheden online (archiefbank Vlaanderen en zoekrobot Rijksarchief)

Zaterdag 4 mei 2013 “48^{ste} Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen” van 9.30 u. tot 17 u. in het Ontmoetingscentrum Westrand te Dilbeek, Kamerijklaan z/n. Het thema van dit congres is **“Familiekunde veel meer dan een stamboom”**. Meer info op de website: fv-congres2013.familiekunde-vlaanderen.be

Het VVF documentatiecentrum, gelegen op de eerste verdieping van het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis voormalig gemeentehuis), Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2^{de} donderdag van de maand van 20 tot 22 uur, dit is op 11/04, 13/06 en elke 4^{de} zaterdag van 10 tot 12 u. meer bepaald op 23/03, 27/04, 25/05 en 22/06. Gesloten op 9 mei 2013 evenals de maanden juli en augustus.

Platto - feest voor erfgoed en film

Onder het motto ‘Feest voor erfgoed en film’ wordt in het Pajottenland en de Zennevallei het filmfestival ‘Platto’ op **zondag 12 mei 2013** georganiseerd in het G.C. Koetshuis in Roosdaal. Tijdens dit filmfestival staan lokaal erfgoed en de sociale beleving in de schijnwerpers.

Erfgoed leeft als nooit tevoren. Daarbij denken we niet alleen aan oude tradities, kunstwerken of gebouwen. Ook een kaartavond of de duiventil van opa kunnen erfgoed zijn. Of wat dacht je van recent en erg levend erfgoed zoals carnaval, missverkiezingen, kermissen of cantussen? En ook nieuwkomers zoals het Chinese Nieuwjaar of het Suikerfeest zoeken hun weg in ons culturele landschap. Filmfestival Platto geeft dit allemaal een plaats.



De deelnemers moeten de jury tonen hoe ze het lokale erfgoed of het sociale leven rondom hen zien. De inzendingen worden door een professionele jury beoordeeld en de beste inzendingen worden bekroond. Iedereen kan komen kijken tijdens de filmvoorstellingen van 9 tot 12u en van 13 tot 17u. Er zullen zo'n 30 erfgoedfilms worden vertoond. De toegang is gratis. (Johnny Van Bavegem)

Heemkunde-overleg 1 juni

Onze kring fungeert als gastheer op een regionale heemkundedag op **zaterdag 1 juni** in samenwerking met de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei. De bedoeling is om de heemkringen van onze streek dichterbij elkaar te brengen en van elkaar te leren. In de voormiddag is er een overleg met allerlei thema's, zoals archiveren, uitgaves, ledenwerving, enz. In de namiddag stellen we onze kring voor aan onze collega's. Dit alles gaat door in en om de Cam.