

Gooik

100

Tijdschrift van de Heemkundige Kring

Achtentwintigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - Juni 2013

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik



HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)
Secretaris: Johan THOLLEMBEEK
Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Lise Cox
Jan De Doncker
Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Luc De Visscher
Chantal Geeraerts
Jan Heyvaert
Willy Juwet
Sabine Libaut
Frans Lison
Veerle Maebe
Serge Moonens
Frans Peetermans
Roger Poelaert
Johnny Van Bavegem

Secretariaat, archief en lokaal:
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik
www.heemkunde-gooik.be
e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2013 is 15 €
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.
ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 5 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM
Drukkerij ABC

Illustratie kapt: Midden in de Leerbeekse velden krijg je een prachtig zicht op het landschap in Gooik. (Foto Jean-Paul De Loecker)

INHOUD

IN EN OM DE KRING - Jean-Paul De Loecker / Johnny Van Bavegem	4
HET WATERKASTEEL IN OETINGEN <i>Anekdoten over kasteel en heerbaan</i> - Frans Peetermans	15
IMPRESSIES VAN HET KLOOSTER VAN GOOIK	24
MISDIENAAR - <i>Lang, lang geleden</i> - Jan De Doncker	26
HET KLEIN KAFEEKE <i>Cafés in Oetingen (deel 10): Een honderdjarig verhaal</i> - Roger Poelaert	28
JUBILEREN IN GROOT-KESTER - Willy Juwet	37
BUURTSPORWEGNOSTALGIE <i>Info over recent verkregen tramfoto's</i> - René De Loecker	38
DE SINT-HUBERTUSVIERING TE GOOIK <i>Deel 5: Slot en epiloog</i> - Frans Lison	42
OUDE WOORDEN - <i>Deel 33</i> - Frans Peetermans	45
PETER VAN BREUSEGHEM <i>Landmeter picturaal in beeld</i> - Chantal Geeraerts	46
TWEE GOOIKSE HISTORISCHE WEETJES - Serge Moonens	49
BIJ EEN OUDE FOTO <i>Aan de IJzeren Man in Kester</i> - Frans Peetermans	50
WIJ ZIJN VAN STRIJLAND, WIJ DOEN HET GOED <i>KLJ Strijland viert 60-jarig bestaan</i> - Lise Cox	52
VREDEVOL GOOIK? <i>4 moordzaken in Gooik</i> - Veerle Maebe	56
HET VERLEDEN VAN OETINGEN <i>Deel 9: Overlijdens (aanvulling)</i> - Luc De Visscher	58
ONS ZUIDWESTBRABANTS CULTUURPATRIMONIUM <i>Onuitgegeven werken</i> - Sabine Libaut	61
HET MUSEUM VOOR OUDE TECHNIEKEN <i>Met avegaar en schietbeitel</i> - Jan Heyvaert	64

Beste heemvriend(in),

Dit is het honderdste nummer van ons tijdschrift 'Gooik' en daar zijn we uiteraard fier op. Het begon allemaal in 1985, met een ploeg rond voorzitter Guy Ballet, die in die eerste jaren af en toe bijna alleen het hele tijdschrift vulde. We zijn hem dankbaar voor zijn doorzettingsvermogen! In die 28 jaren hebben ook nog heel veel andere auteurs ervoor gezorgd dat jij als lezer(es) enorm veel informatie hebt gekregen over Groot-Gooik. Dit is het moment om ze allemaal te bedanken voor al die jaren inzet: bedankt schrijfsters en schrijvers voor al die artikels in dit tijdschrift!

*In onze speciale bijlage krijg je trouwens een overzicht van al hetgeen we ooit gepubliceerd hebben in die 100 nummers. Het is een ongelooflijk aanbod als je het bij mekaar ziet, het is de 'encyclopedie van Gooik'! **We hopen dat dit nummer 100 geen eindpunt is, maar wel een mijlpaal.** We zijn van plan om door te gaan met dit werk, zo lang we kunnen en zo lang jij en al de andere leden ons blijven steunen.*

Dank ook aan jullie dus, voor de blijvende interesse en steun, gedurende al die jaren – voor sommigen zelfs al 28 jaar! Ieder van jullie blijft een drijfveer om voort te gaan met dit tijdschrift en met de Heemkundige Kring van Gooik. Dank aan onze sponsors en aan onze drukkers Ivo De Preter en ABC. Ook zij waren er gedurende vele jaren om ons te helpen deze droom te verwezenlijken. En ook de huidige bestuursleden wil ik niet vergeten: ze vormen een goede ploeg die voort wil gaan in de toekomst. Speciaal dank ik nog Johnny Van Bavegem die de laatste 15 jaar onze uitgaven maakt tot wat ze zijn: mooi en verzorgd!

Nog veel lees- en kijkplezier met dit nummer 100 en alle andere!

*Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring*

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER / Johnny VAN BAVEGEM

Tijdschrift 100 / Speciale bijlage



Ons honderdste tijdschrift kon natuurlijk niet zo maar voorbijgaan. Maar dat wisten de leden natuurlijk al snel toen ze een speciale uitnodiging in hun bus kregen i.v.m. de voorstelling ervan op zaterdag 22 juni. We wilden het wat feestelijk brengen op een avond, met een aantal zaken errond: een receptie, wat vertellingen van een aantal medewerkers, wat muziek, een voorstelling van 27 jaar Heemkundige Kring en de voorstelling van het speciale tijdschrift en de unieke bijlage. Dit is allemaal al gebeurd als je dit tijdschrift in handen krijgt, dus we hopen dat alles goed verlopen is. En we bedanken al onze leden die op die avond daar waren, velen wilden ook nog komen, maar waren verhinderd door één of andere activiteit die op hetzelfde moment doorging: buurtfeesten, pensioenfeestje, een reis, ...

In ieder geval, hebben we hard gewerkt aan dit nummer (wat uitgebreider dan gewoonlijk) én onze speciale bijlage met een overzicht van alle 100 verschenen nummers van ons tijdschrift. Veel dank gaat daarbij naar Dirk en Dorien Vanderheyden (zij hebben alles gelezen en alle schrijvers/schrijfsters en hun artikels ingetikt en gerangschikt in een bepaald bestand) en naar medewerker Johnny Van Bavegem, die dat alles heeft omgezet in een uitgave met drie registers: auteurs- en gemeenteregister en een overzicht van de inhoud van de 100 nummers op een rijtje. Je moet het maar eens bekijken en bestuderen!

We hopen uiteraard dat dit niet het eindpunt is van onze activiteiten, maar dat het een stimulans is om verder te werken, aan de volgende 100 nummers! Daar zullen wellicht al medewerk(st)ers van de volgende generatie aan moeten meewerken. Maar we hebben daar goede hoop in!

Scholenquiz (donderdag 28 maart 2013)

Donderdag 28 maart was er de (bijna al traditionele) scholenquiz van Gooik, georganiseerd door onze Kring, i.s.m. de Cultuurraad. Die ging door in de Schuur van De Cam, vanaf 13 uur tot ongeveer 15 uur en drie scholen deden mee - Gooik, Kester en Strijland - met hun zesde leerjaren, in totaal 56 leerlingen. Het werd opnieuw een leuke namiddag, met een goede mix van ontspanning en hersentraining voor onze jonge Gooikenars.

Ze kregen zo'n 80 vragen voorgeschoteld over allerlei onderwerpen, gaande van aardrijkskunde over films tot zelfs de plaatselijke geschiedenis van Gooik. Daarnaast waren er ook nog twee speciale reeksen, waar ze plaatsen moesten aanduiden op een kaart van België en één van Europa.

Heel veel inzet was er bij het jonge volkje, dat voor de quiz en tijdens de pauze ook nog een drankje aangeboden kregen. Voor de klas van meester Pascal (Penta) van Strijland was dat zeker nodig: zij kwamen met de fiets naar de Schuur!

In het bijzijn van de juffrouwen Katrien en Arlette en meester Pascal werd het een spannende strijd om de beste groep te zijn van de drie scholen. Uiteindelijk bleken die van Kester toch te sterk te zijn voor de rest van het deelnemersveld: maar liefst 2 groepen uit deze deelgemeente werden 1 en 2. Nummer 3 was voor de school van Gooik-Centrum. Maar het belangrijkste was natuur-



De winnaars van de scholenquiz waren "de 5 Musketers" uit Kester met Bryan Sergeant, Jonas Dujardin, Jarne Decuyper, Linde Tuytschaever en Amélia Vanbiervliet. Rechts zien we tevens Inge Jacobs, schepen van onderwijs. (Foto Johnny Van Bavegem)



lijk het deelnemen van al deze jonge enthousiastelingen. Volgend jaar zitten zij in het eerste middelbaar en het is de beurt aan hun opvolgers, nu in het vijfde leerjaar. Afspraak dan, waarschijnlijk in maart of april 2014.

Hierbij bedanken we ook nog eens onze vroegere medewerkers Pat en Rita, die deze quiz jarenlang hebben verzorgd. Zij zijn nu met andere dingen bezig en het huidige team heeft voor een goede aflossing gezorgd: Luc De Visscher, Johan Thollembeek en Frans Peetermans (vragen), Johnny Van Bavegem (ondersteuning en foto's), Jean-Paul De Loecker (presentatie) en nogmaals Luc, Frans en zijn vrouw Daniëlle die voor de jurering zorgden. Mogen we ook de drie vrijwilligsters van de Cultuurraad bedanken: Monique Guldemont, Lieve Van Der Kelen en Ingrid Verbrugghe. Zij hielpen met het klaarmaken en het opruimen van de zaal en het bedienen van de jonge deelnemers. Het werd een perfecte organi-



Op de tweede plaats de "Master Brains", eveneens uit Kester met Robbe Vanhamme, Carl Gins, Branko De Wael, Andries De Baere en Bart Meeremans. (Foto Johnny Van Bavegem)

satie. (Meerdere foto's vind je op onze website)

Erfgoeddag (zondag 22 april 2013)

We mogen gerust zeggen dat het een geslaagde Erfgoednamiddag is geweest voor onze Kring, in dit in het teken van het thema 'Stop de tijd!' Ditmaal geen massa volk zoals vorig jaar bij de voorstelling van het nieuwe boek over de kroostrijke gezinnen (bijna 200 aanwezigen), wel een kleine groep leden die hun oude foto's kwamen laten inscannen. En er werden er heel wat ingescand, tesamen met een groot aantal doods-

prentjes én veel info over die foto's werd opgeschreven. Op deze manier werd één van de hoofddoelen van onze Kring verwezenlijkt, nl. het bewaren van oude documenten van Gooik voor later.

We kregen zo'n dertigtal bezoekers op onze 'zolder' en daarvan waren er een tiental die hun oude foto's hadden meegebracht. Met dank aan o.a. Martine Wauters, de familie Roobaert, Rufin De Vos en Kristien, Patrick De Maeseneer en nog een aantal anderen. Eerst werd de informatie opgeschreven die bij de foto's paste, daarna werden die ingescand. En dit alles in een gezellige sfeer in ons lokaal, met een tasje koffie of een ander drankje en een stukje koek. Dit is een leuke manier om een



Sfeerbeelden van de erfgoeddag. Boven is Frans Peetermans het verhaal bij oude foto's van Martine Wauters en dochter aan het noteren. Rechts zien we enkele medewerkers naarstig bezig met noteren, Veerle Maebe op papier, de anderen met de computer. (Foto's Koen Demarsin)



archief van foto's aan te leggen, zeker en vast!

We zijn zeker van plan dit soort activiteit te herhalen in de loop van het jaar, eventueel op een avond in de 'winterperiode'. Nu hebben we de kans nog om er 'reclame' voor te maken in dit tijdschrift, zodat nog meer mensen gaan reageren en hun oude foto's eventjes uitlenen om te laten vastleggen. We



Voorzitter Jean-Paul De Loecker heeft net een foto van Richard Van Den Hove ontvangen om in te scannen.
(Foto Els Van der Hoeven)

kregen trouwens al reactie van Lieve Van Der Kelen, die al een resem foto's binnenbracht om te laten scannen. Zo moeten we doorgaan en dan zitten we op de goede weg om een uitgebreid fotoarchief aan te leggen, waaruit we kunnen putten voor volgende artikels en boeken.

Van de gelegenheid van het samenzijn van onze groep, maakten we ook nog gebruik om voort te gaan met het uitwerken van ons archief, via het invoeren van info en kaften van de

boeken. Deze zullen niet alleen op de website verschijnen, maar zullen ook 'deftig' geplaatst worden in onze nieuwe magazijnkasten (voor het ophalen daarvan, dank aan Johnny!).

We waren al een tweetal keer samengekomen met een aantal vrijwilligers, om wat orde te brengen in ons



Ons archief met de nieuwe kasten, waarin reeds een heleboel boeken en documenten zijn te vinden.
(Foto Jean-Paul De Loecker)



Dorien Vanderheyden en Elisa Desmet aan onze stand buiten voor ons lokaal. (Foto Koen Demarsin)

lokaal en in al onze aanwinsten van ons archief: tijdschriften van de andere heemkringen, maar ook veel boeken die zowat overal verspreid liggen. Stilaan maar zeker komt hier orde in en kunnen we gaan spreken van een echt geordend archief.

Tenslotte plaatsten we deze dag beneden een paar tafeltjes voor ons lokaal - het was per slot van rekening 'Tour de geuze' - en konden we negen boeken en drie tijdschriften verkopen, en dit gedurende slechts een tweetal uur. Wie had dat durven dromen? En dan weten dat daar niet te veel Gooikenaars voorbijkwamen...

Aan iedereen die erbij was op Erfgoeddag, hartelijk dank! Dit waren mooie momenten voor onze groep. Dank aan: Dorien, Els, Frans, Griet, Johan, Johnny, Karl, Lise, Luc en Veerle! Een (h)echt team. En ook dank aan onze bezoek(st)ers!

Event 191 (zaterdag 11 mei)

Een vereniging die 150 jaar bestaat (De Koninklijke Harmonie 'De Vrede' van Gooik) + een andere die 40 jaar bestaat (De Leerbeekse majoretten 'De Crescendo's') en eentje die 1 jaar bestaat (Het Jeugdorkest De Vrede); dit alles voeg je samen en je komt aan het eigenaardige cijfer 191. Onder die noemer had op zaterdag 11 mei een groot 'event' plaats in de loods van Openbare Werken in Strijland. Met een groot aantal spetterende





*Bovenaan een groot deel van de leden van de Koninklijke Harmonie op het podium. Linksonder de danseressen van De Crescendo's uit Leerbeek. Rechtsonder de jongens van The Black Hammers Drum Corps.
(Alle foto's Event 191 Jean-Paul De Loecker)*



optredens van de majoretten (van klein tot groot) en de speciale groep trommelaars, onder de naam 'The Black Hammers Drum Corps', met muziek van de bovenste plank door zowel de Harmonie zelf als door het Jeugdorkest én de Mark River Band uit Herne, werd het een prachtige avond voor een paar honderden toeschouwers. Dirigenten Danny De Dobbeleer en Koen Pletinckx leidden alles in goede banen, muzikaal gezien dan toch.

Over de Koninklijke Harmonie schreven we een tijdje geleden al een artikel (zie 'Gooik' nr. 42), waarin de

geschiedenis van deze vereniging van in het begin werd uitgewerkt door onze medewerkster Veerle Maebe. Je moet maar eens de tekst terug ophalen om te zien wat een lange weg deze groep heeft afgelegd. En ... ze zijn nog altijd springlevend. Er zijn niet alleen de veteranen, maar ook de jeugd sluit weer goed aan, getuige daarvan het Jeugdorkest. En er is ook het nieuwe logo, dat getuigt van het geloof in de toekomst. (zie nr. 95 van ons tijdschrift)

Het werd in ieder geval een geslaagd feest met mooie historische momenten, met een publiek dat verwend werd, niet alleen met een glaasje, maar vooral met schit-





De mannen en vrouwen van de Koninklijke Harmonie in volle actie tijdens hun groot feest in de loods in Strijland.

terende muziek, gebracht door enthousiaste muzikanten. Misschien één ding spijtig: achteraan was de klank niet altijd goed te horen, waardoor de muziek wat verloren ging in de grote ruimte. Een klein foutje, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen al dat mooie dat te zien en te horen was, die avond.

Platto, feest voor film en erfgoed (zondag 12 mei 2013)

Zondag 12 mei was een hoogdag voor de Vlaamse erfgoedfilm. Platto, is een onafhankelijk Vlaams filmfestival dat, door de unieke combinatie van erfgoed en kortfilm, een originele toets brengt in de wereld van de filmwedstrijden. Platto is een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Gooik, Galmaarden, Lennik en Roosdaal. Deze vierde editie, georganiseerd door Tony Grant en Johnny Van Bavegem, is de opvolger van het Gouden Hamertje, naar een idee van André De Leener, en vond plaats in GC Het Koetshuis in Roosdaal.

Filmmakers en erfgoedzorgers werden uitgenodigd om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan. De bedoeling is om samen een kortfilm van maximum 30 minuten te realiseren over een belangrijk aspect van lokaal of regionaal erfgoed. In totaal werden de afgelopen maanden 32 films ingestuurd. Uiteindelijk zijn er gedurende die hele zondag 12 mei, zo'n 24 kortfilms vertoond. Het was voor de vijfköppige jury, bestaande uit Michele Cooreman (Centrum voor Beeldexpressie), Jean-Paul De Loecker (Heemkundige Kring van Gooik), Koen Demarsin (Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei), Florent Van Opstal (amateur cineast) en Godelieve Eeckhout (cultuur Lennik), geen gemakkelijke karwei



De ploeg die de filmvoorstellingen in goede banen leidde: v.l.n.r. Marcel De Jonghe, Johnny Van Bavegem, Tony Grant en Walter Evenepoel. (Foto Jean-Paul De Loecker)

om deze 24 films te evalueren en punten te geven. Presentator Walter Evenepoel praatte de ganse reeks met vlotte babbels en wat uitleg, vakkundig aan mekaar. Een rasechte verteller!

De filmvoorstellingen startten om 9u en zouden duren tot 18u. Om 18u30 was er de prijsuitreiking. De 5 beste films kregen elk een mooie prijs, waarbij de eerste prijs een supermoderne camera was, nog op het laatste nippertje overgevlogen uit Japan. De burgemeesters en schepenen van de samenwerkende gemeenten mochten deze prijzen uitreiken. De eerste prijs was voor de film



Tony Grant reikt de eerste prijs uit aan de winnaar Johnny Ressen uit Kinrooi. (Foto Jacky Delcour)



De organisatoren, de juryleden, enkele burgemeesters en schepenen en enkele winnaars, samen op de groepsfoto op het einde van de dag. (Foto Jean-Paul De Loecker)

“Schuttersgilden in Vlaanderen” van Johnny Ressen uit Kinrooi. De tweede prijs was voor de film “De ramp van Tessenderlo” van Eddy Vandepoel uit Paal-Beringen. De derde prijs ging naar de film “Karel van Lorreinen” van Piet Vandepoel uit Tervuren. De vierde prijs was voor de film “Krulbollen in het Meetjesland” van Antoine Kint uit Evergem en de vijfde prijs ging naar de film “900 jaar Sint-Gertrudisparochie” van Jean-Pierre Van Cauwenberge uit Ternat.

Michel Doomst gaf nog een speciale prijs voor de film “Prins paard” van Willem Carpentier uit Lennik. De dag werd afgesloten met een receptie, waar er nog gezellig kon nagepraat worden over de vele mooie films die te zien geweest waren. Dank aan de meewerkende gemeenten en de sponsors, die beide zorgden voor financiële en materiële steun. Dank aan de mensen die blijven geloven zijn in dit project: Johnny Van Bavegem, Tony Grant en Marcel De Jonghe. Dank aan alle medewerk(st)ers voor en achter de schermen, die niet genoemd werden. Tot binnen twee jaar!?

(Johnny Van Bavegem)

Vergadering i.v.m. vrijwilligers werven en ... houden (donderdag 23 mei 2013)

Donderdagavond **23 mei** was er een ‘**inspiratiecafé vrijwilligers**’ in Café De Rare Vos in Schepdaal. Daar stelden enkele erfgoedverenigingen, die op een

inspirerende manier met hun vrijwilligerswerking omgaan, zichzelf voor. Op deze bijeenkomst waren er 4 sprekers, het onderwerp ging over vrijwilligers werven en houden. Jan De Cock vertelde over de kerkwachters in Alseberg, Johan Vencken over de vele figuranten voor de Halse Mariaprocessie, Hilde Van Dixhoorn over de werking van het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele en Walter Evenepoel over de start van Rausa, de nieuw opgerichte heemkring in Roosdaal. Het werd een heel leerrijke avond, waar we toch één en ander opstaken, we halen er een paar van aan (de rest eventueel te bekijken op onze website):

- Men vraagt meestal vrijwilligers, waarvan men denkt dat zij in de vereniging wel zijn geïnteresseerd.
- De verjonging is ook heel belangrijk.
- Van een vereniging een vzw maken is het best, dit is beter om subsidies te verkrijgen.
- De verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) is verplicht en kan eventueel gratis via de provincie. Wel moet je bij elke activiteit een seintje geven.
- De meeste vrijwilligers engageren zich nog wel voor eenmalige afgeleijnde activiteiten. Het bestuur zorgt dan best voor uitgeschreven instructies hoe ze die bepaalde opdracht of activiteit moeten uitvoeren. Hierdoor kunnen er kleine werkgroepen (zelfs met slechts 1 persoon) zelfstandig aan het werk (Als voorbeeld bij ons medewerkster Dorien Vanderheyden met het Persboek).
- Het financiële aspect is belangrijk: de meeste verenigingen hebben geen (of weinig) geld en kunnen slechts



werken met subsidies.

- Beloon uw vrijwillige medewerkers op één of andere manier, bv. door een etentje te geven of een uitstap te organiseren.

Nog 3 dingen om te onthouden:

- Er is dikwijls veel diplomatie nodig!

- Je moet gedreven zijn om een vereniging te 'leiden', anders lukt het niet!

- Onze Kring kwam er goed uit, wat de algemene toestand betreft.

(Johnny Van Bavegem)

Kermis Kester en de 50^{ste} Grote Prijs wielrennen (laatste weekend mei)

In het weekend van 25, 26 en 27 mei was het weer kermis in Kester. Dat is al een oude traditie, maar daarbij zijn er nog 2 tradities bovenop: de wielervedstrijd op zaterdag en maandag en de Heilige Drievuldigheidsprocessie op zondag. Over die laatste gebeurtenis werd al heelwat geschreven in heemkundige tijdschriften (HOLVEO en 'GOOIK' o.a.), maar ditmaal was het wel een speciale datum voor de wielervedstrijd voor Elites & Beloften. Het was de 50^{ste} Grote Prijs en tegelijkertijd de 9^{de} ereprijs René De Ridder.

De Kesterse Wielervrienden (die hun 8^{ste} grote prijs organiseerden) hadden voor de gelegenheid een mooie tentoonstelling opgezet in de zaal Jagershof te Kester zelf, die open was gedurende het hele weekend. Daar waren een groot aantal prachtige oude foto's te bewonderen, uit de jaren 1960-1970 tot en met nu. Het was



*Bezoekers aan de tentoonstelling ter gelegenheid van de 50^{ste} Grote Prijs halen herinneringen op aan vroeger.
(Foto Jean-Paul De Loecker)*



*De Kesterse Wielervrienden die voor een puike organisatie zorgden, v.l.n.r. Bart Vertessen, Patrick Bellemans, Magda Hendrickx (weduwe René De Ridder), Hans en Marjolein De Ridder, Paul Musch en Jozef Tielemans.
(Foto Jean-Paul De Loecker)*

voor vele echte Kesternaars (of Kesterlingen) een unieke gelegenheid om eens terug te keren in hun eigen geschiedenis, met het zoeken naar bekenden op de foto's. Ook knap was een film uit de jaren 1980, opgenomen door ons lid Gilbert Tondeur, over een koers en de activiteiten aan de aankomst. Ook daar bekende gezichten van toen nog jonge én ook nog levende dorpsbewoners en bewoonsters! De moeite waard om te zien en eventueel eens te vertonen bij een andere gelegenheid: een avond oude films uit Groot-Gooik vertonen! Een idee voor de toekomst (in de winter)...

We zijn zeker van plan om rond dit thema volgend tijdschrift iets meer te schrijven, maar dan moeten er wat interviews gebeuren. En daarvoor was de tijd nu te kort. In ieder geval een fijn initiatief van de Kesterse Wielervrienden.

Mogen we intussen toch al Paul Musch bedanken voor het doorsturen van een groot aantal ingescande foto's i.v.m. deze koers. Hiermee kan een toekomstig artikel ruim geïllustreerd worden.



Beeld van de deelnemers en deelnemers op het heemkringenoverleg in de Schuur van De Cam. Onze Kring en de erfgoedcel PZ waren de gastheren voor de eerste gezamenlijke werkvergadering. (Foto's Karl Desmet)

Heemkringenoverleg (zaterdag 1 juni 2013)

Zaterdag 1 juni was het zover: het eerste echte overleg tussen de heemkringen van het Pajottenland en de Zennevallei. Afspraak was de Schuur van De Cam te Gooik. Organisators waren de Erfgoedcel PZ en onze Kring. Met een totaal van 22 zaten we aan een mooi getal deelnemers van een 9-tal kringen, die gezellig rond de tafel zaten en er een interessante dag van maakten.

Na 2 voorbereidende vergaderingen met Koen en Karen van de Erfgoedcel aan de ene kant en onze bestuursleden Els Van der Hoeven, Johnny Van Bavegem en voorzitter Jean-Paul De Loecker aan de andere kant, werd een mooi programma opgesteld. In de voormiddag was het de bedoeling om over twee mogelijke samenwerkingen te praten, nl. de mogelijkheid om een gemeenschappelijk websiteplatform voor de heemkringen van P&Z op te richten en ten tweede om een gezamenlijk project rond W.O. I uit te werken. Veel animo was er bij deze discussies, volgende vergadering is het de bedoeling om dit verder uit te werken.

Als besluit van die voormiddag samenzitten was er een uitwisselingsmoment tussen de heemkringen, waar vragen, korte mededelingen en activiteiten konden meegedeeld worden, gevolgd door mededelingen van de Erfgoedcel PZ zelf. Net voor het eten kregen we nog een kort, maar krachtig optreden van Walter Evenepoel en Stefan Timmermans, bij het aperitiefje. Twee klassebakken!

's Namiddags kregen wij de kans om onze Kring zelf voor te stellen, via twee powerpointvoorstellingen. Eerst was er een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Gooikse Kring, met een overzicht van de activiteiten, de uitgaven, het bestuur, het lokaal, de toekomstvisie,... (Jean-Paul). Dan volgde een voorstelling van onze website en de digitale mogelijkheden nu en in de toekomst (Johnny). Er was heel veel interesse van alle aanwezigen voor hetgeen wij al verwezenlijkt hebben gedurende al die jaren.



Stefan Timmermans en Walter Evenepoel zorgen voor een gesmaakt muzikaal intermezzo op de middag.



Er werd overeengekomen om deze bijeenkomsten op een geregeld tijdstip te herhalen (twee keer per jaar), en het waren de mannen van de Heemkring van Liedekerke die een volgende keer gastheer wilden spelen. En al deze wetenschap werd met een lekkere geuze doorgevoerd, het was toen al heel wat later geworden dan voorzien! Maar iedereen was het erover eens: we hadden toch al heel veel van mekaar gehoord en (iets minder) geleerd. Afspraak met Liedekerke in november 2013.

Dank aan iedereen van onze Kring die heeft meegeholpen om deze dag in goede banen te leiden (Els, Griet, Johan, Johnny, Karl, Luc en mezelf), en dank aan Koen, Karen en Joke van Erfgoedcel PZ om mee de kar te trekken om de heemkringen van de streek bij mekaar te brengen en te houden.

Toestand werk boek / tentoonstelling W.O. I

We kwamen voor de tweede keer samen op dinsdag 14 mei ll. met de schrijvers van een gepland boek over de Eerste Wereldoorlog om te zien hoever iedereen nu al stond met zijn 'werkzaamheden'. Die schrijvers, dat zijn: Frans Peetermans voor Gooik, Willy Juwet voor Kester, René De Loecker (gesteund door Rufin De Vos) voor Leerbeek en Roger Poelaert voor Oetingen.

Bedoeling is dat iedereen over zijn eigen deelgemeente opzoekingen verricht omtrent de oud-strijders van de 'Grooten Oorlog' en dat we dat dan samenbrengen in één boek. Pat Delrue zou een algemene inleiding schrijven

over het begin van de oorlog, tot het moment dat de loopgravenoorlog zou beginnen.

Over de Kesterse soldaten schreef onze medewerker Willy Juwet al een bijdrage in 2004, deze wil hij verder uitwerken met nieuwe informatie. Die kan komen van een massa teksten van meester Frans De Leener, die de Kring kreeg van zijn dochter Lieve voor het archief. Daarin steken zo goed als alle teksten van zijn toespraken op 11 november in Kester + nog lijsten met namen van oud-strijders. Zeer waardevolle informatie dus.

Ook Frans Peetermans is goed op dreef voor wat betreft Gooik (de deelgemeente). Hij heeft reeds heel wat bezoeken afgelegd en ontdekt nog elke dag nieuwe informatie en foto's die nog nooit naar boven kwamen. Het is dankzij hem dat we de vlag van de Strijlandse oud-strijders kregen van Patrick De Maeseneer (zie ander stukje), voor ons archief.

Wat Leerbeek betreft, wil het nog niet zo best vlotten. Er is nog niet te veel informatie opgehaald, het contact met de huidige familieleden van oud-strijders verloopt moeizaam. Hier wordt een oproep gelanceerd naar de Leerbekenaars om toch zoveel mogelijk informatie i.v.m. W.O. I bij mekaar te brengen en door te spelen aan onze medewerkers René De Loecker en Rufin De Vos.

Ook al heeft onze Oetingse medewerker Roger Poelaert het zo druk met zijn reeks over de cafés in zijn deelgemeente, toch heeft hij al heel wat bruikbare informatie opgehaald bij enthousiaste vertellers. Ten dele zijn de 2 thema's (cafés en oorlog) sterk met elkaar verbonden en dat helpt dan om tegelijkertijd info te verzamelen over die twee onderwerpen. Roger beseft (en met hem al de andere schrijvers en medewerkers) dat het nu de allerhoogste tijd is om toch nog wat belangrijke informatie op te halen bij onze zeventigers en tachtigers, die nog veel hoorden van hun ouders.



Een foto uit het archief van de familie Roobaert: Theodoor Roobaert, in het midden, met zijn collega's voor een ziekenwagen tijdens WO I. Deze werd ingescand tijdens de Erfgoeddag 2013.

Het ziet er dus naar uit dat we heel speciale info gaan krijgen over onze Groot-Gooikse oud-strijders, die nog nooit is gepubliceerd. Al wie nog prentjes, foto's, doodsbeeldjes of andere dingen liggen heeft over de Eerste Wereldoorlog, vragen we om ons die zaken te melden. Ze kunnen opgehaald worden en ingescand, ze kunnen bijgehouden worden in het archief. Contacteer ons aub en wij zorgen voor de rest. Voor adressen en telefoonnummers, zie onze colofon.



Toestand werk boek / voorstelling / tentoonstelling kasteel Saffelberg

Hier is de toestand nog wat onduidelijk... Eén ding is zeker: onze medewerkster Veerle Maebe heeft zo goed als gedaan met het schrijven van bijdragen voor dit boek. Er zijn nog een paar interviews af te nemen, hier en daar moet nog wat aangevuld worden, maar voor het grootste deel zit dat werk erop. Het wordt een zeer uitgebreid werk, waarin heel veel aspecten rond het kasteel worden besproken. Van het vroegere landhuis en zijn

bewoners, naar het kasteel en zijn adellijke familie gedurende de hele 20^{ste} eeuw. Het kasteel en zijn 'bewoners' nu, na de verkoop: hoe het eruitzag en nu uitziet binnen en buiten (de tuin). Er zijn de vele getuigenissen van mensen uit de buurt, die vertellen over de verhouding die zij en hun familie hadden met de bewoners - en bewoonsters! - van het kasteel. Hier komen natuurlijk de mooiste, de meest ontroerende en soms ook de meest kritische aspecten naar boven: het is niet altijd peis en vree geweest tussen de boeren rondom en de vertegenwoordigers van de adel in het kasteel! Dit geheel van onderwerpen maakt juist dat het boek zo interessant zal zijn. Voeg daar nog eens een aantal nooit geziene beelden van de familie van Oldeneel tot Oldenzeel bij, samen met zichten binnenin het kasteel, dan weet je dat het een uniek boek zal worden.

We danken daarom al heel hartelijk schrijfster Veerle Maebe, die toch maanden na mekaar verschillende dagen per week druk bezig was met dit boek: opzoeken en lezen van oudere bronnen, interviews met zoveel personen, het in teksten omzetten van info en verstaanbaar maken voor de lezers. Het mag zeker niet onderschat worden.

Ook de verschillende 'getuigen', waaronder een aantal van onze medewerkers, mogen we niet vergeten te bedanken voor hun medewerking. Er werd diep gegraven

in het verleden, het geheugen van deze mensen werd soms heel erg 'gepijnd' om alles naar boven te halen wat maar kon.

Mag ik ook Isabelle Deurbroeck (secretaresse) en eigenaar Jos Sluys bedanken voor hun inzet, medewerking en financiële en andere steun. Zij geloven in de goede afloop van dit enorme werk.

Voor een mogelijke voorstelling van het boek wordt de periode december 2013 naar voor geschoven. De correcte datum vermelden we beslist in ons volgend nummer.



Het oude landhuis (kasteel) van Saffelberg (eind 19^{de} - begin 20^{ste} eeuw) waar de familie de Wouters de Bouchout woonde. Later kwam hier het huidige kasteel met de familie van Oldeneel tot Oldenzeel. (Foto bezit Louis Vandenuecker)

Project: boek over 100 bekende Pajotten (Maurits Van Liedekerke)

Wie kent er in onze streek schrijver Maurits Van Liedekerke niet? Hij is o.a. mede-oprichter van 'Het Oude Land van Edingen en Omliggende', schrijver van gedichten en cursiefjes (Anker en Zon), is ook de auteur van een boek over het Pajottenland (een literair-historische gids, uitgegeven door het Davidsfonds). Op 10 juni 2011 werd hij officieel tot ereburger van Herne gehuldigd tijdens de cultuurprijzuitreiking.

Na het verdwijnen van HOLVEO heeft hij de schrijversdraad weer opgenomen met een sinds lang gekoesterd plan: een boek met als werktitel 'Van Mgr. Abbeloos tot kapitein Zeppos. Een biografische encyclopedie van het Pajottenland'. Daarin wil hij ongeveer 100 Pajotten



in het daglicht stellen. Komen in aanmerking: **overleden** mannen en vrouwen die sinds het ontstaan van het Pajottenland (±1850) een rol hebben gespeeld op tal van vlakken: politiek, sportief, cultureel, artistiek, religieus... En Groot Gooik telt er ook enkele zeer merkwaardige van, zoals we allemaal weten: mgr. Abbeloos, Adrienne Marivoet, Staf De Clercq, om er maar enkele te noemen.

Maurits heeft aan onze Kring gevraagd om mee in dit project te stappen en wij waren natuurlijk zeer vereerd met dit aanbod en hebben volmondig ja gezegd! Dat wordt dus één van de volgende projecten, die wellicht in 2014 zal verwezenlijkt worden. Maar we doen ook nog een oproep naar onze lezers/lezeressen: wie nog bekende (overleden) Gooikenaars kent, die in aanmerking kunnen komen voor dit boek, mag ze ons doorgeven. Wij spelen die namen dan door naar Maurits, die bekijkt dan of ze passen in de reeks van zijn boek. Contacten vind je in onze colofon.

We wensen de schrijver veel doorzettingsvermogen én succes met zijn werk!

Vermelden we toch ook dat Maurits Van Liedekerke onlangs nog een boekje heeft uitgebracht, nl. *'Poëzie voor het dorp. Omdat Herne het waard is'*. Het werd officieel voorgesteld op vrijdag 29 maart ll. in de raadzaal van het gemeentehuis van Herne, in aanwezigheid van o.a. Geert Van Istendael, oud-VRT journalist, dichter en essayist, die ook kwam uitleggen wat poëzie voor hem betekende. In het boekje zelf, gespreid over 36 bladzijden, wordt op een bevattelijke wijze uitleg gegeven over wat poëzie nu eigenlijk is.

De brochure is voor vijf euro te koop aan de balie van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek van Herne en Gooik. De inhoud is niet alleen geldig voor Herne, maar voor eender welk dorp...

Giften

Opnieuw kregen we een aantal waardevolle dingen van leden voor ons archief. Zo ook van Guy en Cecile Van den Branden-Galmart. Zij bezorgden ons nog een aantal mooie oude foto's van en met vader dokter-burgemeester César Van den Branden, een paar oude affiches en een aantal waardevolle oude boeken. Dank voor dit geschenk!

Patrick De Maeseneer schonk ons ook iets heel bijzonders, nl. de vlag van de Oud-strijders van Strijland, en dit ter gelegenheid van de voorbereiding van een uitgave over de Eerste Wereldoorlog. De vlag was altijd in

het bezit geweest van zijn grootvader, Joseph De Maeseneer. Via zijn vader Jean kwam ze terecht bij kleinzoon Patrick, die er heel goed zorg voor droeg. Ze wordt nu bewaard in het archief van de Heemkundige Kring, samen met de stok, waaraan de vlag kan gehangen worden en waarmee men rondliep bij bepaalde gelegenheden (herdenkingen, processies). Op de vlag staat het Heilig Hart van Jezus afgebeeld, daarboven worden de gesneuvelden vermeld en onderaan de andere overlevende oud-strijders van Strijland. Ook hier een welgemeend dankjewel!



De vlag van de oudstrijders van Strijland in ons archief. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Kalender van de maandelijkse vergaderingen van FV-regio Dilbeek

Woensdag 11 september 2013 te 20 uur brengen we een bezoek aan het Stadsarchief van Halle. Dit is gelegen in het sportcomplex "De Bres", Mgr. Senciestraat 13 te 1500 Halle. Je vindt hier naast de archieven van Halle, Buizingen en Lembeek ook een rijk verenigings- en personenarchief.

Woensdag 9 oktober 2013 te 20 uur staat er een les Oud Schrift op het programma. Ditmaal met teksten uit het schepenarchief van Dilbeek 16^{de} eeuw. Deze avond zal begeleid worden door de heer René Jammart.