

# Gooik

## 101



**Tijdschrift van de Heemkundige Kring**

*Achtentwintigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - September 2013*

*Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik*





HEEMKUNDIGE KRING VAN  
GOOIK  
v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER  
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)

Secretaris: Johan THOLLEMBEEK

Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN

Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jan De Doncker  
Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Jan Depester  
Serge Moonens  
Frans Peetermans  
Roger Poelaert  
Jean-Pierre Schoukens  
Walter Tielemans  
Johnny Van Bavegem  
Bart Van Camp

Secretariaat, archief en lokaal:  
Dorpsstraat 67A - 1755 Gooik  
www.heemkunde-gooik.be  
e-mail: info@heemkunde-gooik.be  
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2013 is 15 €

De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103

Losse verkoop: 5 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

*Illustratie kافت:* Enkele beelden van de muur, de waterput en de vondsten van het middeleeuwse kasteel van Gooik. Zie artikel pagina 14.  
(Foto's Geert Tresignie en Bart Van Camp)

INHOUD

IN EN OM DE KRING - Jean-Paul De Loecker / Johnny Van Bavegem	4
OUDE WOORDEN - <i>Deel 34</i> - Frans Peetermans	13
DE MUUR VAN EEN GOOIKSE MIDDELEEUWSE BURCHT <i>Kroniek van een vergeefse strijd</i> - Jean-Paul De Loecker	14
EEN WINTERDAG - <i>Lang, lang geleden</i> - Jan De Doncker	18
EEN NIEUWE VONDST V/E ROMEINSE WONING IN KESTER <i>Een schat langs de Edingsesteenweg</i> - Bart Van Camp	20
KASTEEL STEENHOUT (VOLLEZELE, OETINGEN, LIEFERINGE) <i>Site portierswoning en kapel, kasteelingang</i> - Roger Poelaert	22
TANTE PAULA (GODDEAU) <i>Het prototype van de Gooikse sportleerkracht</i> - Walter Tielemans	28
DE GESCHIEDENIS VAN SK OETINGEN <i>Deel 1: 1974-2002: Het eerste en laatste kampioenenjaar bij de jeugd van SK Oetingen</i> - Jan Depester	32
WEBSITE VAN DE HEEMKUNDIGE KRING <i>Ondertussen 11 jaar online</i> - Johnny Van Bavegem	37
EEN COMMUNIE, EEN KLAS EN EEN VOETBALPLOEG <i>Strijland, eind jaren 1970</i> - Serge Moonens	40
DE TIJD EEN VOET DWARS GEZET <i>Chiro Uidekrij bestaat 60 jaar</i> - Jean-Pierre Schoukens	42
GEWEZEN LERBEEKS TRAMRIJTUIG IN DE KIJKER <i>Autorail-Tractor ART.300 gerestaureerd</i> - René De Loecker	44



*Beste heemvriend(in),*

*Het is met een beetje een gemengd gevoel dat ik dit 'woord vooraf' schrijf. Als voorzitter ben ik meer dan tevreden met de prachtige viering van het 100<sup>de</sup> tijdschrift afgelopen juni: zovele leden die we een mooi programma konden aanbieden, met drie gedreven vertellers én het voorstellen van onze trouwe medewerk(st)ers. Dit heeft mij (en het volledige bestuur) een goed gevoel gegeven over wat we aan het doen zijn en wat we nog kunnen bereiken met heemkunde in de komende jaren.*

*Aan de andere kant is er het dubbelzinnige gevoel dat ik overgehouden heb bij de vondst van een uniek stuk muur uit vervlogen tijden - de middeleeuwen - waar we eerst heel blij mee waren, omdat we niet verwacht hadden dat er zo'n indrukwekkend overblijfsel in de grond zou zitten; een goede week later sloeg dat gevoel om in verdriet en woede omwille van de vernietiging van dit historisch relict, zonder dat er een kans inzat om het te behouden. In een aparte bijdrage in dit tijdschrift weid ik wat uitvoeriger uit over dit onderwerp, opdat ik mijn gedachten daaromtrent wat kon ventileren in een uitgebreidere tekst.*

*Ondanks het feit dat ik meer dan een week veel tijd heb gependend rond of op de site van het klooster / kasteel, zijn we er toch in geslaagd een mooi en degelijk tijdschrift uit te brengen. Veel afwisseling in de thema's, interessante onderwerpen en mooie foto's, verdeeld over onze verschillende deelgemeenten. Er zitten nog wel wat stukjes in de 'reservedoos' (bijdragen van Piet Chrispeels en André De Leener raakten niet helemaal af) en een aantal medewerk(st)ers sloegen eens over. Maar daar kunnen we dan een goed gevuld decembernummer mee maken.*

*Geniet van dit nummer, met het lezen en bekijken van de vele bijdragen. Geef gerust commentaar of schrijf ook eens een stukje Gooikse 'geschiedenis'. Hoe meer mensen (hun eigen) geschiedenis vastleggen, hoe beter! Misschien tot op de jaarmarkt bij onze stand om wat bij te praten...*

Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

# IN EN OM DE KRING

*Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring*



Jean-Paul DE LOECKER / Johnny VAN BAVEGEM

## **Terugblik viering 100<sup>ste</sup> tijdschrift (22 juni 2013)**

Zaterdag 22 juni werd een speciale dag in de 28-jarige geschiedenis van onze Kring: we vierden niet alleen ons 100<sup>ste</sup> tijdschrift, maar voor de eerste keer was er een echte ledenbijeenkomst. Andere evenementen zijn telkens voor leden en buitenstaanders, maar nu was het specifiek gericht op de HK-leden. En of ze vertegenwoordigd waren! Meer dan 130 aanwezigen vulden de zaal voor deze avond waar we de kans kregen om al onze medewerk(st)ers voor te stellen, samen met het 100<sup>ste</sup> tijdschrift én de speciale bijlage.

De weken vooraf waren heel druk geweest, om niet te zeggen hectisch: afwerken van nummer 100 en die speciale bijlage (een overzicht van 100 tijdschriften in drie registers: op auteur, op gemeente en per nummer), de uitnodigingen klaarmaken en bezorgen, de voorbereiding van het feest zelf, het klaarmaken van de zaal, enz. Gelukkig kunnen we rekenen op onze bestuursleden en andere vrijwilligers om die dingen in orde te brengen. Op de avond zelf, niets dan blije gezichten, zowel bij ons als organisators, als bij onze leden, ons publiek. Een glaasje cava en wat hapjes brachten de stemming erin. In een pp-voorstelling werd de werking van onze Kring belicht, daarna brachten we drie rasvertellers op het toneel: Frans Peetermans, Roger Poelaert en Willy Juwet. Zij vertelden over onderwerpen waar ze mee bezig zijn voor de Kring. Als klap op de vuurpijl, wat de voorstellingen betreft, kwamen burgemeester Michel Doomst en allrounder Walter Evenepoel een stukje muziek brengen (tekst bijgevoegd). De sfeer in de zaal was verzekerd! Dank aan al deze mensen voor hun speciale inzet voor de avond.

Als laatste deeltje werden al onze andere medewerkers in de bloemetjes gezet: je kent ze of hun namen toch die bovenaan hun artikel vermeld staan: Chantal Geeraerts, Serge Moonens, André De Leener, Frans Lison, Johan Thollembeek, Luc De Visscher, Dom Wilfried (afwezig wegens beenbreuk), Jan De Doncker, Jan Depester, Jos Huwaert en Guy Ballet (onze eerste voorzitter ook nog). Naast Frans Peetermans werden ook de andere drie boeken- en artikelsschrijvers naar voor geroepen: Veerle Maebe, René De Loecker en Jan Heyvaert. Werden tevens niet vergeten: Johnny Van Bavegem (ICT-kraacht en al het andere), Dirk en Dorien Vanderheyden (zie foto, samenstellers van speciale bijlage 101) en de broers Leo en Bert Dauw van onze drukkerij ABC in Meerbeke. Een speciale gast was ook nog Pieter Jan Verstraete, auteur van de reeks 'Cahiers Staf De Clercq',

die samen met zijn vrouw Ann vanuit Kortrijk naar Gooik was afgekomen. Ze hadden niets dan waardering voor onze Kring en voor de avond die ze meegemaakt hadden.

Deze avond konden onze leden genieten van een speciale korting op boeken en tijdschriften en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zo kon men zijn of haar collectie tijdschriften aanvullen aan een spotprijs en ook de boeken werden verkocht met 5 €korting! We gaan dit nog even herhalen op de komende jaarmarkt. Daarom aan iedereen: kijk al eens goed na thuis wat je nog ontbreekt in je verzameling en vul ze aan op die dag (zaterdag 28 september - zie verder)

### *Zjubilee Heemkundige Kring*

*Refrein: We zen hie fiestlijk in compagnie  
Azuu een Kring vend'je nievrans nie  
Ze mooken boeken honderd in d'uur  
En euile prijs is uuk niet wriedig duur*

*Guuk dat is een neig schuun deurp  
met veil serieuze mensjen  
En doevan veil souvenirs  
dat is wat da we wensjen  
Doeveui hemme weil'n een kring  
met veel capobel koppen  
En in die uitgeveraa... es gien iene loerik baa!*

*Jean Pol is de president  
daan doe neig zen dervuren  
Goet a werk nie rap genoeg  
den trekt em oen aa uren  
Uuk de vrouwen zijn present  
dei emme veil te zeggen  
Want de Kring is superzacht... met de vrouwen aan de  
macht!*

*Ze zijn altijd schuun geklietj  
in een hum gelijk d'azjenten  
t'es textiel van kwaliteit  
want de Kring ei neig veel centen  
Ze kommen bij euile werk  
precies altijd uit een dusken  
Heuile veurkant blijft uuk jong... met daa schuune  
Kring-plastrong*

*Onze Kring heeft nog veil goesting  
z'is nog nie versleiten  
Erre nog een goe gedachtl  
lotj ze dan iet weiten  
Gelijk ieder joenk gebisj  
bijten 'in een nieuw gruuun blotjen  
Ze zijn veu euiln appetit... veil mier subsidies weit...*





Enkele beelden geven hier een impressie van onze ledenavond.  
(Foto's Dirk Vanderheyden en Karl Desmet)





## Giften

Zuster Elise bezorgde ons nog een mooi souvenir uit het (afgebroken) klooster: een mooie tekening met Agnes Baliques (1641-1700) als onderwerp. Zij was de stichtster van de Zusters Apostolinnen van Gent.

Deze zusters waren hier in Gooik werkzaam van 1908 tot een aantal jaar geleden. Naast de tekening was er ook een boekje bij over dezelfde persoon met als titel 'Kort begrip van het leven en zeden der godminnende Jufvrouw Agnes Baliques - Stichtster der Apostolinnen'. Het werd in 1900 uitgegeven door A. Siffer te Gent. We danken zuster Elise voor deze mooie gift, een aandenken aan het klooster te Gooik, dat dit jaar eigenlijk zijn 125<sup>ste</sup> verjaardag had moeten vieren...



## Pareltjesworp (15 augustus 2013)

Op halfogst werden dit jaar voor de 25<sup>ste</sup> editie van de pareltjesworp Sofie Dumont (Goe gebakken - VT4 en de keuken van Sofie - VTM) en Willy Sommers uitgenodigd om er om 15u15 vanuit de lucht chocoladen parels naar beneden te gooien. Door het mooie zonnige weer waren heel wat mensen opnieuw van de partij met de hoop om misschien wel het gouden juweel te vangen. Eerst werden door de OCMW-raadsleden een aantal senioren uit de verschillende deelgemeenten gelukkig gemaakt. Zij kregen een doosje chocoladen parels aangeboden.

Nieuw was dit jaar dat iedereen zich kon inschrijven om ook zelf mee de hoogte in te gaan. Uit deze inschrijvingen werden twee winnaars getrokken. Zij mochten met de bekende Vlamingen meegooien vanuit de lucht. Als naar gewoonte hadden de gemeenteraadsleden op de eerste verdieping van het gemeentehuis postgevat, om vanuit de ramen eveneens parels naar beneden te gooien.

Er waren uiteindelijk vier mooie prijzen te winnen. Het gouden juweel werd gewonnen door Seppe Van Meulder (6 jaar) uit Sint-Pieters-Leeuw. Eveneens uit



*De winnaar van het gouden juweel. V.l.n.r. Heidi Bellemans (moeder van de winnaar Seppe Van Meulder), Willy Sommers, Sofie Dumont en Michel Doomst (burgemeester). (Foto Johnny Van Bavegem)*

Sint-Pieters-Leeuw was de winnares van een hespendroger, nl. Jolina Mary. Tot slot werden nog twee kookboeken van Sofie Dumont gewonnen door onze David Van Bavegem uit Gooik en Luc Leroy uit Halle.

Daarna verplaatste de massa zich naar de atletiekpiste alwaar een optreden van Willy Sommers kon worden bijgewoond. De sfeer zat er daar goed in. Een prachtige organisatie van de Landelijke Gilde van Gooik.

*(Johnny Van Bavegem)*



*De winnaars van de andere prijzen, samen op de foto. V.l.n.r. Eric Van Snick, Jolina Mary met haar hespendroger, Simon De Boeck, Michel Doomst, Gunther De Wilde en Sofie Dumont met de twee winnaars van haar kookboek: David Van Bavegem en Luc Leroy. (Foto Johnny Van Bavegem)*



## Komende activiteiten: jaarmarkt en quiz

Zoals elk jaar zullen we ook binnenkort aanwezig zijn op *de jaarmarkt in Gooik-centrum*. Die gaat door op *zaterdag 28 september* en we zullen er zijn van 's morgens 9 uur tot het einde. Onze stand zal zich meer dan waarschijnlijk weer bevinden in de buurt van de vroegere apotheek, tegenover de muziekacademie. We verwachten velen van jullie daar te zien, om eens een babbelteje te slaan, om eens naar nieuwe of vroegere uitgaven te kijken en om opnieuw aan een wedstrijd(je) mee te doen, waarmee je een aantal van onze uitgaven kan winnen.

We geven ook een uitzonderlijke korting op onze uitgaven (tot 5 € per stuk - afhankelijk van de originele prijs) en op onze tijdschriften (van 1,50 € tot 3 € per stuk, behalve de laatste nummers natuurlijk, die aan de gewone prijs verkocht worden). Maak er zeker gebruik van om je collectie aan te vullen aan een zeer democratische prijs.

Hopelijk wordt het opnieuw een zonnige dag, zoals vorig jaar, met een goede verkoop en mogelijk een mooi aantal nieuwe leden. Tot dan!



Op *vrijdag 8 november* gaat de 16<sup>de</sup> uitgave door van *onze populaire quiz*. Zoals gewoonlijk is de plaats van gebeuren de Schuur van De Cam en begint het om 20 uur. De voorstelling met beelden en vragen op een groot scherm blijft ook dit jaar. Deze manier van voorstellen heeft toch al twee jaar positieve reacties opgeleverd, dus werken we door in die richting.

Zoals altijd zullen er 100 vragen gesteld worden over allerlei onderwerpen, met inbegrepen de twee proevertjes (een drankje en een hapje), ons geschonken door de Delhaize-winkel aan het Rond Punt in Gooik. Ook andere handelszaken in onze gemeente steunen ons ten volle met mooie prijzen.

Wie wil meedoen kan zich nog altijd inschrijven via onze site of ons mailadres (zie colofon), met een ploeg van maximum 4 personen, en dat voor de prijs van 14 euro. Zorg dat je op tijd reageert, want vorig jaar moesten we een 5-tal ploegen teleurstellen die niet konden meedoen, omdat het aantal van 35 ploegen bereikt was! Zoals altijd krijgt iedereen een mooie prijs mee naar huis. Het wordt beslist weer een leuke quizavond, waarbij je je amuseert en toch nog iets bijleert! Afspraak die vrijdagavond.

## Een hondenmolen in de Woestijnstraat

In de kranten konden we niet zo lang geleden lezen dat men gestart was met de restauratie van een oude hondenmolen aan de gevel van de familie Guy Ballet-Abeels in de Woestijnstraat in Gooik, een project dat tot stand kwam met de steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed. We vroegen onze medewerker Guy Ballet om hierover een tekstje te schrijven, maar hij zag nog niet direct de mogelijkheid om dit te doen binnen een kort tijdsbestek. Wellicht komen we hierop terug in ons volgend tijdschrift (decembernummer), want het is toch wel een uniek gegeven, zo'n hondenmolen.



*Een aantal vertegenwoordigers van Regionaal Landschap, samen met Guy Ballet voor de hondenmolen.  
(Foto persinfo.org)*

“In de regio zijn er nog maar enkele hondenmolens te vinden, onder andere aan de Pedemolen. Het is dan ook van het grootste belang dat dit erfgoed niet verloren gaat”, zegt Anneleen Vanderputten van het Regionaal Landschap. En daar zijn we het volledig mee eens! Wat uniek is en waardevol mag zo maar niet te grabbel worden gegooid: dat moet bewaard worden voor de huidige én ook de volgende generatie(s).

## Bunkerwandeling in Kester

We zijn Kester zeker niet vergeten in dit tijdschrift, maar omdat onze medewerker Willy Juwet het zo druk heeft met van alles, willen wij toch eventjes deze deelgemeente in de kijker zetten. Op dit ogenblik wordt door een aantal mensen (Lucy Simon, Hugo Van Bochaute, Christine Goessens en Jean-Paul De Loecker)





Eén van de overgebleven bunkers in Kester, op een weide naast de Voetbergstraat. Binnenkort krijgen ze allicht een andere bestemming of functie. (Foto Jean-Paul De Loecker)

'gewerkt' aan een mooie wandeling met een aantal bunkers van Kester als ankerpunten. Er zijn 8 bunkers die een soort ring vormen rond het dorp - ze dienden als uitkijk tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, om vooral de twee grote wegen (Asse-Edingen en Halle-Ninove) in het oog te houden. Willy Juwet zelf heeft een tijd geleden al een bunkerwandeling uitgeschreven, die alle 8 de bunkers aandoet, dat is een uitstekend vertrekpunt. En dan zijn er verschillende opties mogelijk: ofwel wordt het een verkorte versie met maar een vijftal bunkers, ofwel wordt het toch de lange versie, maar dan opgesplitst in twee lussen. Dit wordt bekeken in de komende periode. Bedoeling is ook om van een aantal van de bunkers een toevluchtsoord voor vleermuizen te maken. Een andere suggestie is ook één ervan in te richten in de 'oorspronkelijke' toestand. Nog veel werk voor de boeg dus, maar het zal zeker de moeite lonen en de wandelaars bewust maken van deze speciale kring rond Kester. Wordt zeker vervolgd!

### Nieuwe boeken bij ons ... en in de buurt

#### *Uitgave boek Chiro Uidekrij*

In een speciale bijdrage van Jean-Pierre Schoukens lees je alles wat je moet weten over het (zeer) lang verwachte boek over zestig jaar Chiro in Gooik-Centrum. Als je weet dat het de bedoeling was om dit boek uit te brengen bij de 50<sup>ste</sup> verjaardag van deze vereniging, dan weet je ook dat het een zeer moeilijke geboorte is geweest van deze uitgave. Maar het belangrijkste is dat het boek klaar is om op 16 november gepresenteerd te worden tijdens een speciaal weekend.



Wij mochten al eens meekijken naar een privévoorstelling van het boek en we kunnen zeggen dat het een schitterende uitgave is geworden, met heel veel grote en unieke foto's, documenten, affiches, anekdotes en verhalen rond de verschillende generaties Chiro-jongens. Rode draad doorheen de chiro-geschiedenis is wel degelijk proost Piet

Chrispeels, die er zo goed van bij het begin bij was en nu nog steeds veel met het chiro-gebeuren te maken heeft. Van papierslagen tot bierbakken, van afbreken van gebouwen tot recupereren van stenen, van de bouw van het chiroheem tot

de mosselfestijnen: hij was de trekker van al deze activiteiten, die de Chiro in Gooik gemaakt heeft tot wat het nu is.

Het wordt in ieder geval genieten van dit prachtige boek, al tijdens de voorstelling, en daarna thuis om alles nog eens grondiger te lezen en te bekijken. Voor meer dan 300 bladzijden in A4-formaat, met ontelbare foto's betaal je slechts 35 € (of 30 € bij voorinschrijving). Aan die prijs kan geen enkele Gooikenaar weigeren om een boek aan te schaffen: hoe dat kan gebeuren, lees je in de speciale bijlage van Jean-Pierre.

Van harte proficiat aan alle medewerkers die dit boek mee hielpen realiseren! Ze mogen meer dan fier zijn op hun werk (teksten), en met Johan Jacobs voor de foto's en lay-out, en Jean-Pierre Schoukens voor de eindredactie, hebben ze er een uitzonderlijk boek van gemaakt, dat heel veel indruk zal maken bij alle Gooikenaars.

#### *Dilbeeks bouwkundig erfgoed te boek (Jan Heyvaert)*

Uitgeverij De Draak vzw (van onze medewerker Jan Heyvaert) bracht ter gelegenheid van de 25<sup>ste</sup> Open Monumentendag het boek *Van Alenatoren tot Westrand. Stenen erfgoed in Dilbeek* uit. Het werd gemaakt in samenwerking met de vzw Dilbeeks Erfgoed en met het Dilbeekse gemeentebestuur. Het boek (20x20 cm) gaat



over een veertigtal kerken, kastelen, kapellen en andere brouwerijen. Het telt 156 blz. en is zeer rijk geïllustreerd met nieuwe foto's en veel archiefmateriaal.

*Van Alenatoren tot Westrand* kost 18,50 € en kan besteld worden door dat bedrag over te maken op rekening nummer

BE95 9730 5795 9958 van De Draak vzw, Tollembeek. Uiteraard met vermelding van naam en adres (het boek wordt zonder verdere kosten thuis bezorgd).

**Exclusief voor de leden van heemkundige kring van Gooik** biedt uitgeverij De Draak een extraatje: voor 10 € extra krijg je naar keuze een tweede erfgoedboek erbij: *Beelden in het Pajottenland... en iets meer* (214 blz., over cultuur en geschiedenis van de streek opgehangen aan de standbeelden die er staan; normale prijs 18,95 euro) of *In Brussel ge(s)maakt?* (156 blz., over de waarheid achter spruitjes, bloempanch en andere 'Brusselse' producten; normale prijs 17,95 €). Dus: 28,50 € overschrijven, met vermelding van naam, adres en 'Dilbeek + Beelden' of 'Dilbeek + Brussel'.

**'Verhalen van het Pajottenland' (Koen Tinel en Stefaan Brijs)**

Al meer dan een halve eeuw woont en werkt tekenaar en rasverteller Koenraad Tinel in het Pajottenland, het glooiende landschap ten zuidwesten van Brussel, waar in de kleine dorpen een karakteristieke mengeling van koppigheid en bijgeloof, van achterdocht en bruegeliaanse gulheid heerst. Voor *Verhalen van het Pajottenland* liet hij zich inspireren door kleurrijke figuren uit zijn omgeving: de postbode, de boer met zijn varkensbeer, de tuinman zonder benen...

Bevriend auteur Stefan Brijs luisterde naar de indringende, vaak komische en tegelijkertijd tragische verhalen van Koenraad Tinel en schreef in zijn gekende sobere en trefzekere stijl tekst bij de intrigerende beelden. Wie zijn deze auteurs? Koenraad Tinel (1934) is beeldhouwer en tekenaar. Al vele jaren graaft hij met zijn

werk in de mythen en oerverhalen van de mensheid. Met *Scheisseimer* (2009) en *Flandria Catholica* (2010) verschenen op verblijvende wijze de getekende herinneringen aan zijn jeugd tijdens en na de oorlogsjaren.

Stefan Brijs (1969) is auteur van onder meer de romans *De engelenmaker* (2005) en *Post voor mevrouw Bromley* (2011). Zijn werk werd meermaals bekroond en is wereldwijd vertaald.

Het boek werd officieel voorgesteld op zondag 15 september 2013 om 15 uur in de kasteelhoeve in Oplombeek. Phara De Aguirre zorgde voor de presentatie. Het boek kost 45 €



**Boek 'Liedekerke oud & nieuw' (Jan Asselman)**

Binnenkort verschijnt de uitgave "**Liedekerke oud & nieuw**" van onze collega's uit deze gemeente. Met dit werk hopen ze niet alleen de nostalgie naar voor te brengen, maar ook de groei van Liedekerke deze laatste jaren. Het boek beslaat 120 blz., tweezijdig bedrukt in kleur, formaat 240x210 mm, garenloos gelijmd met softcover. Het wordt voorgesteld op de jaarlijkse tentoonstelling van deze kring, tijdens het Cultureel Weekend met kermis Opperstraat op 5, 6 en 7 oktober 2013 in GC Warande.

De prijs voor dit boek is **35 €** (graag vooraf inschrijven), eventueel vermeerderd met 10 € verzendingskosten, voor diegenen die het thuis wensen toegestuurd te krijgen. Er kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE29 7330 1523 2464, van het Heemkundig Genootschap Liedekerke in de Warandestraat 10 - 1770 Liedekerke, met als vermelding 'boek Liedekerke oud & nieuw'. E-mail: [heemkring@liedekerke.be](mailto:heemkring@liedekerke.be)







## Kalender van de maandelijkse vergaderingen van FV-regio Dilbeek

Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek.

**Woensdag 9 oktober 2013** te 20 uur staat er een les Oud Schrift op het programma. Ditmaal met teksten uit het schepenarchief van Dilbeek 16e eeuw. Deze avond zal begeleid worden door de heer René Jammart.

**Woensdag 13 november 2013** te 20 uur. Parochieregisters zijn opgemaakt in het Latijn. Hebt u het hiermee moeilijk en/of wil u meer weten over de inhoud van deze bronnen? Kom dan luisteren naar de heer ere-deken Jozef De Ridder, pastoor te Ternat en gewezen leerkracht Latijn, die u zal wegwijs maken in de Latijnse grammatica en woordenschat uit de parochieregisters.

**Woensdag 11 december 2013** te 20 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen? Werk je met een genealogische programma? Of anders gesteld we willen onze collega's genealogen beter leren kennen. Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven worden via [info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be](mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be).

### **Cursus 'Klim in je stamboom': Genealogie voor beginners in Lennik**

Data: donderdag 24 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2013 van 20u tot 22u. Bezoek aan het Rijksarchief op zaterdag 30 november 2013, van 9u30 tot 12u. Begeleiding: Familiekunde Vlaanderen - regio Dilbeek. Locatie: Oude Pastorij van Gaasbeek, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek (Lennik).

Inschrijvingen: Arch'educ, 02 454 54 01, [www.archeduc.be](http://www.archeduc.be). Code: PCH39/01, prijs: 45 €

Online inschrijven via [www.archeduc.be/vormingdetail.html?vid=1325](http://www.archeduc.be/vormingdetail.html?vid=1325)

## Overlijdens leden Kring

### **Alfons Defrère (\*1933-†2013)**

Op 9 augustus 2013 heeft ons lid Alfons Defrère de strijd verloren tegen de ziekte die hem een klein jaar geleden overviel. Het was sinds november vorig jaar dat het bericht doorkwam dat 'het niet goed ging' met Fons en dat was eigenlijk niet te geloven. In al die tijd daarvoor was hij telkens in de buurt als het ging om iets van Strijland (de parochie, Okra,...) of iets van de zaal Edele Brabant: hij was gewoon de verpersoonlijking van die twee 'instanties'. Ook met de organisatie rond '100 jaar Strijland' was hij een drijvende kracht, maar dan in stilte, op de achtergrond. Als hij iets beloofde om in orde te brengen, dan was dat zo. Veel woorden maakte hij er niet aan vuil, maar je kon op hem rekenen.



*Fons Defrère, altijd actief in de parochie.*

Wij willen hier graag een stukje van de homilie van Piet Chrispeels inlassen, omdat het zo goed samenvat wat Alfons betekende voor onze gemeenschap:

*"Maar terugblikkend op zijn leven moet iedereen onder ons beamen dat Alfons binnen deze ingekorte tijd van zijn leven zeer veel gedragen en gestut heeft op het vlak van zijn gezin, zijn beroep, zijn engagement in het beleid van de gemeente en last but not least in het verenigingsleven en de parochie van Strijland.*

*Vele realisaties in het honderdjarige verleden van Strijland mag Alfons op zijn palmares schrijven.*

*Vooral na het heengaan van pastoor Jo Louis is hij de*



Fons en Lena even uitrustend in de zetel thuis.

werking van de parochie blijven garanderen, met vallen en opstaan, zodanig dat zij nu met een vernieuwend elan de toekomst kan tegemoet zien.”

We willen zijn weduwe Lena veel sterkte toewensen bij het verwerken van het overlijden van haar echtgenoot. Zij en Alfons hebben prachtig meegewerkt aan onze twee laatste uitgaven ‘Strijland viert!’ en ‘Ze kwamen vanzelf’, waar een aantal mooie herinneringen en foto’s instaan van beiden. Gelukkig hebben we dat nog om ‘Fons’ nooit te vergeten...

**Clemence Van Houter (\*1928-†2013)**



Een tijdje later (21 augustus) moesten we ook afscheid nemen van Clemence Van Houter, ons lid van de Stuivenbergstraat 70. Ze was pas onlangs verhuisd naar een flat in de nieuwe afdeling van rusthuis Eycenborgh, omdat het huis wat te groot

Meter: zoals ze op de begrafenis werd herinnerd.

geworden was. Het laatste tijdschrift (nummer 100) had ik haar nog gebracht in de Bronnenweg 4 en ze had mij uitgenodigd om nog dikwijls langs te komen om over vroeger te vertellen. Het heeft niet mogen zijn en dat is spijtig, want Clemence wist nog heel wat over de ‘tijd van toen’, met heel veel details en namen.

Zij werd geboren op 30 december 1928, 10 jaar na haar enige zuster Jeanne. Het oudershuis stond in de Dorpsstraat (nu frituur 't Parelke), er was een café (Bij Fil van Zwarte Jef) en een hoedenwinkeltje: het waren Theophiel Van Houter en Maria Sorgeloos die hier woonden en de twee zaken openhielden tot 1956. Clemence huwde met Jozef Avau en zij bleven op deze plaats inwonen tot 1967, dan verhuisden ze naar de woonst boven op de Stuivenberg, waar later ook de ouders naartoe kwamen.

Jozef Avau (1923-1994) was slachter in de ‘Abattoir’ in Brussel, tot aan zijn pensioen. Daarnaast was hij ook een verwoed jager, die er dikwijls op uittrok samen met zijn vrienden, o.a.

Fons De Leener en André Goddeau. Hij stierf trouwens op één van die tochten aan een hartaanval.



Aan het café "In de Bijenkorf". Clemence in de deur, haar vader Theofiel voor de trap en Clemence haar moeder Maria Sorgeloos, in de venster.

Clemence zelf werkte in de ‘sajettenfabriek’ D’Haoust in Brussel; later toen dit fabriek sloot ging ze als dienstster werken bij een dame in de buurt van de ‘Avenue Louise’. Na haar pensioen bleef ze voor haar ouders zorgen. Zij zelf is dan heel vaak meegereisd met Okra





*Jozef Avau in zijn geliefkoosde jachttuistrusting.*



*CM vakantie in Ter Duinen Nieuwpoort. Clemence, Louise Van Dist (ook deze zomer overleden) en Palmyre Vossen.*

en CM, nog georganiseerd door Valère Baert en Theo De Valkeneer. Het waren Lourdesreizen, maar ook uitstappen in eigen land (Ter Duinen, Spa en Zandhoven). Tot vorig jaar reisde ze trouwens nog mee, maar toen diende ze naar huis gebracht. Jarenlang heeft ze de kamer gedeeld met Bertine Kestens (weduwe Karel De Wilde). Zoals een vriendin getuigde, was Clemence ‘iemand die zeer graag in groep was, maar niet tot last wou zijn van anderen’.

*(Met dank voor informatie en foto's aan dochter Marie-Louise Avau en schoonzoon Leo Van Lathem)*

### **Jozef Dooms (\*1940-†2013)**

Wij vergeten zeker ook niet een ander lid van ons, Jozef Dooms, uit de Stuivenbergstraat, die ook recent overleed (2 september 2013). Hij woonde jarenlang naast het ouderlijk huis (nu bewoond door Denise De Maeseeneer, weduwe Bardijn), samen met zijn vrouw Elza Neukermans. Hij is jarenlang vertegenwoordiger geweest bij de uitgeverij Manteau en was in zijn vrije tijd een verwoed jager.



### **Madeleine Fasseau (\*1918-†2013)**

Tegen de ‘deadline’ van ons tijdschrift vernamen we het heengaan van Madeleine Fasseau, moeder en grootmoeder van een aantal van onze leden (Jan en Gaston Schets, Kristien en Joost Schets). Het was moeilijk om binnen de tijd die we hadden over Madeleine nog wat te schrijven. We beloven dat te doen in ons volgend tijdschrift.



Aan alle familieleden van deze overledenen bieden wij onze innige deelneming aan.



