

# Gooik

## 105



**Tijdschrift van de Heemkundige Kring**

*Negenentwintigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - September 2014*

*Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Koekoekstraat 41, 1755 Gooik*



## HEEMKUNDIGE KRING VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd opgericht in 1984 en is lid van het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER  
02 569 39 57

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)  
Penningmeester: Els VAN DER HOEVEN  
Informatica: Johnny VAN BAVEGEM

Werkten mee aan dit nummer:

Jan De Doncker  
Jean-Paul De Loecker  
René De Loecker  
Willy Juwet  
Veerle Maebe  
Serge Moonens  
Frans Peetermans  
Ghislain Potvlieghe  
Johnny Van Bavegem  
Bart Van Camp

Secretariaat, archief en lokaal:  
Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik  
www.heemkunde-gooik.be  
e-mail: info@heemkunde-gooik.be  
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2014 is 15 €  
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.  
ISSN 0776-4103  
Losse verkoop: 5 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk en/of reproductie is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur of de auteur verboden.



Lay-out en samenstelling:  
Jean-Paul DE LOECKER  
Johnny VAN BAVEGEM  
Drukkerij ABC

## INHOUD

<b>WOORD VOORAF</b> - Jean-Paul De Loecker	4
<b>IN EN OM DE KRING</b> Jean-Paul De Loecker	5
<b>ORGELBOUWER HYPOLITE LORET IN OETINGEN EN BOGAARDEN</b> 1841-1842 - Ghislain Potvlieghe	10
<b>OUDE WOORDEN</b> - <i>Deel 38</i> - Frans Peetermans	19
<b>FRANS APPELMANS, GOOIKENAAR IN STANLEYSTAD</b> 1964-2014: 50 jaar na Operatie Rode Draak - <i>deel 3</i> - Frans Peetermans	20
<b>VERGETEN GOOIKSE VROUWEN</b> <i>Het Groot Begijnhof van Brussel</i> - Veerle Maebe	24
<b>LEERBEKENAREN OP UITSTAP</b> <i>Mijmeringen bij een paar foto's</i> - René De Loecker	26
<b>DE KELTEN OP DE KESTERHEIDE</b> <i>Nieuwe vondst van sieraden</i> - Bart Van Camp	30
<b>DUIVENMAATSCHAPPIJ 'RECHT VOOR IEDER'</b> <i>Een 80-jarige vereniging!</i> - Jean-Paul De Loecker	32
<b>1944-2014: DE TWEDE WERELDOORLOG</b> <i>70 jaar later: de bevrijding</i> - <i>deel 1</i> - Frans Peetermans	36
<b>DAG MEESTER</b> <i>Lang, lang geleden</i> - <i>deel 7</i> - Jan De Doncker	40
<b>EVOLUTIE VAN DE HUWELIJKEN EN DOPEN IN DE GOOIKSE PAROCHIES</b> <i>Van 1951 tot nu</i> - Serge Moonens	42
<b>HOOG BEZOEK VOOR DE KESTERSE BUNKERS</b> <i>Een unieke foto van Jelle Boon</i> - Willy Juwet	46



*Illustratie koft: Beeld van het orgel in de Oetingse kerk Sint-Ursmarus. Zie artikel van Ghislain Potvlieghe. (Foto Jean-Paul De Loecker)*

## WOORD VOORAF



Jean-Paul DE LOECKER

Beste lezer(es), beste heemvriend(in)

Het leven is terug in een zekere vaste plooi gekomen, na de vakantieperiode, en meestal zijn we daar ook niet kwaad voor. Een mens houdt een beetje van structuur in het leven, dat is meer dan normaal. Natuurlijk doet een vakantie deugd, voor lichaam en vooral voor de geest, als men druk bezig is (geweest). In ieder geval zijn wij er klaar voor om er weer met volle kracht tegen aan te gaan, om mooie dingen voor jullie te brengen.

Het werd een rustige zomer, wat activiteiten rond de Kring betreft, maar dat betekent natuurlijk niet dat we stilgezeten hebben, integendeel. Dat kan je zien aan onze uitnodiging bij dit tijdschrift én het relaas van het werk aan het boek over de Eerste Wereldoorlog in Gooik, in onze rubriek 'In en om de kring'. Ook al zaten we in de laatste lijn naar de afwerking van dat boek, toch wilden we dit tijdschrift in elkaar steken en bezorgen aan onze leden. Als het hier en daar niet helemaal perfect is, is dat te wijten aan een constant bezig zijn met de uitgave over WO I. Verontschuldig ons daarvoor, aub.

Maar een boek afwerken van ongeveer 900 blz. vraagt heel veel tijd en inspanning... En we zijn ook maar mensen die dit doen, als hobby. Maar wel met de bedoeling om een zo goed mogelijk werk af te leveren! Nadat onze auteurs heel lang werkten aan het schrijven van de verschillende delen van het boek, waarvoor ontzettend veel respect, werd het de tijd voor de afwerking. Een niet zo eenvoudige job, voor iemand die nog gaat werken en daarnaast nog zoveel andere dingen moet doen, voor de Kring. We danken onze layoutman Johnny dan ook van harte voor zijn enorm werk. Wij zelf - en nog een aantal mensen - hielpen mee op andere manieren, om tot een hopelijk mooi resultaat te komen. Op vrijdag 10 oktober kunnen jullie het zien!

In ieder geval is er ook al dit tijdschrift nr. 105, met artikels met een gevarieerde inhoud: het orgel van Oetingen én Bogaarden, het relaas van de para Frans Appelmans, schoolherinneringen, een terugblik op 70 jaar Bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, en nog veel meer interessante bijdragen. Je kan ze allemaal lezen en bekijken, in verschillende omstandigheden: misschien nog in een tuinstoel in de zon, mogelijk ook al in de zetel voor het haardvuur op een avond... Voor elk wat wils.

Je kan ons in de loop van de volgende maanden in ieder geval ook tegenkomen, om wat bij te praten en commentaar te geven. Er is de jaarmarkt al heel binnenkort (zaterdag 27 september), onze boekvoorstelling (vrijdag 10 oktober), de tentoonstelling (twee weekends in oktober) en de voordracht (zaterdag 18 oktober), de quiz (vrijdag 7 november) en de stripbeurs (zondag 16 november). Redenen genoeg om in Gooik buiten te komen!

Vergeet het niet: de Heemkundige Kring is er voor elke Gooikenaar. Dat zien we trouwens aan ons aantal leden: 575 op dit ogenblik en na de jaarmarkt komen er beslist bij! Maak nog maar wat reclame bij familie en vrienden, zodat onze 'familie' nog groter wordt...

Veel lees- en kijkgenot met dit tijdschrift!

Jean-Paul De Loecker

voorzitter

## IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring



Jean-Paul DE LOECKER

### Pareltjesworp: een traditie (vrijdag 15 augustus 2014)



Nicole en Hugo samen op de brandweertladder.  
(Foto Johnny Van Bavegem)

Die vrijdag was het weer de dag van de Gooikse pareltjesworp, de vroegere 'hamertjes'. Die werden vroeger gemaakt door bakker Van der Linden, nu zorgt chocolatier Wim De Broyer voor duizenden chocolade pareltjes. Plaats van het gebeuren: het plein vóór het gemeentehuis. Heel wat volk stond klaar om het winnende pareltje op te vangen en het was Vera Ameys uit Ninove, maar oorspronkelijk een Gooikse, die de gelukkige was. Vanessa Tielemans, eveneens uit Gooik, won een Hespenderoger. Beide winnaars mochten de prijs ontvangen uit handen van Nicole en Hugo, die de eregasten waren op het hele gebeuren. Nadat ze vanop de brandweertladder van de Lennikse Brandweer en de hoogwerker van Infracx voor het verdelen van die massa pareltjes hadden gezorgd, ging het voor een optreden in de tent op het atletiekplein in Gooik-centrum.

Daar zorgde de plaatselijke Landelijke Gilde voor nog heel wat optredens (o.a. de Majoretten van de Crescendo's, Bart e.a.), die tot 's avonds heel laat uitliepen. Spijtig genoeg was het weer een beetje de spelbreker, want bijna alle activiteiten met de paarden moesten worden afgelast. In ieder geval was het een leuke bijeenkomst voor de vele (ex-)Gooikenaars, die elkaar hier nog eens tegenkomen.

PS: Ook de zieken en ouderen in onze gemeente, thuis en in de verzorgingscentra, werden niet vergeten.



In het midden beide winnaars, Vera Ameys won het gouden pareltje en Vanessa Tielemans won een hespedroger.  
(Foto Johnny Van Bavegem)

Iedereen werd bezocht in de weken ervoor, en er waren een aantal prijzen voor enkele gelukkigen. Met dank aan alle medewerk(st)ers van het Gooikse OCMW en hun voorzitter Jan Depester.

### Overleden leden

#### *Elise Segers (1 mei 1930 - 12 juni 2014): Für Elise...*

Totaal onverwacht is te Halle op donderdag 12 juni 2014 Elise Segers overleden. Te Kester was ze geboren op 1 mei 1930. Er zijn trouwe leden van de Heemkundige Kring, maar er zijn ook enthousiaste leden, die elk nummer als een geschenk ontvangen, hun geschenk delen met wie het horen wil, en immer weer het leven van en rond de kring met nieuwsgierige blijheid in zich opneemt. Zo was Elise. Zij kende veel mensen in de regio, en velen had ze letterlijk – als kapster – onder handen genomen. Het leven rondom haar ging ze steeds blijgezind tegemoet. Zelf immer piekfijn uitgedost, fier op haar verzorgde uiterlijk, de open lach op het gelaat, stond ze midden in die levende gemeenschap rondom haar. En het blad van de Heemkundige Kring was voor haar de echo, steeds nieuw en verrassend, van een deel





van dat leven. Warmte ving ze op, warmte straalde ze uit, tot op haar hoge leeftijd, tot in haar laatste dagen. Die warmte, onze warmte, volgt haar nu, nadat ze in alle stilte haar woonst, haar wondere tuin en iedereen moest achterlaten, haar Guillaume tegemoet. *(Willy Juwet)*

**Frans Bellemans (20 juli 1926 - 16 juni 2014)**



Een tijdje geleden kregen we een telefoontje uit Jette. Het was Simone Goossens, die ons meldde dat haar echtgenoot Frans Bellemans was gestorven. Hij was één van onze trouwste leden, zo goed als van het begin was hij bij onze kring aangesloten. Afkomstig uit de Terlostraat in Gooik,

woonde hij dus al jaren in het Brusselse, maar hij kon zijn roots niet verloochenen. Regelmatig kwam hij nog langs in hun huisje van vroeger, ook al mocht hij eigenlijk niet meer met de auto rijden van de dokter. Hij bezorgde ons al enkele mooie oude teksten over Gooik en was ook onverwacht langsgesproken op onze fotosessie op de Erfgoeddag 2013, samen met de familie. Nog altijd even enthousiast over alles wat met zijn geboortedorp te maken had. Ook al was hij hier niet vaak, toch zullen we zijn eeuwige glimlach missen: een Gooikenaar in hart en ziel, verknocht aan zijn Pajotse wortels.

**Angela Avonts (4 oktober 1929 - 23 juli 2014)**



Iedereen kende haar beter als An, de vrouw en steunpilaar van Jan Berghmans. Jan is al een paar jaar van ons heengegaan, maar daarvoor waren ze steeds samen op stap. Naar de bib, naar de Vlaamse Zangfeesten, naar onze activiteiten. Ze waren wel al een tijdje geen lid meer van onze Kring, maar hielden zich nog op de hoogte dankzij het

exemplaar dat kinderen Wim en Kristien ontvingen. We namen afscheid van haar in een pakkende kerkdienst, waar ook duidelijk werd hoe zeer ze geliefd was door haar kinderen én kleinkinderen. Deze brachten

allen samen een schitterende uitvoering van het ‘Onze Vader’: een kippenvelmoment, naast de vele muzikale stukjes, uitgevoerd door drie van haar kleinkinderen.

**‘Middeleeuwse blikken’**

Enkele weken terug ontdekte Dierik Potvlieghe enkele unieke sculpturen op de 13<sup>de</sup> eeuwse toren van de Gooikse Sint-Niklaaskerk. Aan de noordzijde, onder de dakrand, verwerkt in de kroonlijst, kunnen we duidelijk enkele middeleeuwse gezichten herkennen. Het zijn Gooikse getuigen die al 700 jaar lang hun blik richten op ‘t Hoeike, waar sinds de tweede helft van de vorige eeuw onze geliefden worden begraven. Niemand heeft hun aanwezigheid opgemerkt, maar ze zijn er altijd geweest, wakend over de ‘Patjesschool’ (kleuterschool) die naast de kerk lag. Aan de andere zijden van de toren moeten ongetwijfeld gelijkaardige middeleeuwse gezichten hebben geprikt, maar de tand des tijds heeft hun blik vervaagd. Welke voorvaderen hebben hier model gestaan? Wie is de schepper van deze wachters geweest? Hopelijk wordt onze toren gauw gerestaureerd, zodat dit unieke middeleeuwse erfgoed voor ons nageslacht kan worden bewaard. *(Tim Juwet)*



*Een beeld van die middeleeuwse ‘kopjes’, net boven de horloge van de kerk. (Foto's Jean-Paul De Loecker)*





## School van Kester: oproep!

Onlangs kreeg ik een telefoontje van Sarah Agneessens, lid van de ouderraad van de Kesterse dorpschool, die mij een vraag stelde i.v.m. foto's en informatie over deze school. Zij wou er een soort geschiedenis van samenstellen, samen met de leerlingen. We vinden dat een schitterend idee, want van deze school in Kester - en trouwens van geen enkele school in Groot-Gooik - is al iets samengebracht in een brochure of een boek. Behalve misschien van de kloosterschool in Oetingen, in ons boek "Een eeuw klooster - 1888-1988".



Oude postkaart van de school in Kester  
(Prentkaart archief Heemkundige Kring van Gooik)

Van ons kreeg ze al de raad om eens op onze website te kijken, naar de oude postkaarten over Kester, om daarmee al te starten. Daarna contacteert ze best ouders en grootouders van de kinderen om oude schoolfoto's op te vragen en in te scannen. Op die manier krijgt ze onmiddellijk veel info binnen, als ze er ook nog de namen laat bijzetten. Wij willen gerust meehelpen aan dit initiatief, door onze diensten aan te bieden, maar ook door haar gegevens aan onze leden door te geven. Het gsm-nummer van Sarah is: 0498 33 15 18, haar e-mailadres: [sarahagneessens@gmail.com](mailto:sarahagneessens@gmail.com). Laat maar iets horen!

## Komende activiteiten

### **Herdenking Eerste Wereldoorlog: boek + tentoonstelling + voordracht (oktober 2014)**

Het is bijna zover! Op **vrijdag 10 oktober 2014 om 20 uur** is er de voorstelling van dit unieke werk over al onze Gooikse, Kesterse, Leerbeekse, Oetingse en

Strijlandse jongens/mannen, die honderd jaar geleden in een 'grooten oorlog' terecht kwamen. Het is een race tegen de tijd geworden om de zo goed als 900 bladzijden (!) klaar te krijgen om bij de drukker af te leveren. Dank aan al die mensen die daarvoor gezorgd hebben: onze schrijvers en onze afwerkers: lay-out en verbetering van de teksten.

Het is **een uniek boek** geworden, eigenlijk 4 boeken over elk van onze deelgemeenten, die we toch gaan bundelen tot 2 delen: het eerste deel behandelt Gooik-Strijland (Frans Peetermans) en Leerbeek (René De Loecker), met een algemene inleiding door Pat Delrue en Luc De Visscher. In het tweede deel worden de jongens uit Kester (Willy Juwet) en Oetingen (Roger Poelaert) behandeld. Hier sluit Serge Moonens af met een speciale tekst. Mogen we toch ook Rufin De Vos niet vergeten, die heel veel info nog heeft opgezocht. Wat al deze mensen verwezenlijkt hebben, grenst aan het ongelooflijke: ons diep respect voor hun onverdroten inzet, voor sommigen gedurende jaren! Zonder hen was al de info over deze meer dan 200 mensen - Groot-Gooikenaars - voor altijd verloren gegaan! Nu zijn niet alleen de verhalen gered, maar ook de honderden unieke foto's en documenten blijven altijd bij.



Op bezoek bij één van die vele informanten, Madeleine Wijns uit de Heerbaan, die ons ook heel wat foto's bezorgde over de Eerste Wereldoorlog. Zoals Madeleine zijn er honderden!  
(Foto Jean-Paul De Loecker)

Uiteraard bedank ik langs deze weg ook al die mensen die informatie en foto's hebben geleverd aan onze schrijvers. Ook zij waren levensnoodzakelijk om de schepping van dit encyclopedisch werk mogelijk te maken.

Dat ik Johnny Van Bavegem vernoem als onmisbaar element is nogal vanzelfsprekend. Hij heeft ook veel vrije tijd opgeofferd om aan de lay-out van dit boek te werken. We konden hem af en toe ook eens bijstaan, met het voorbereiden van de teksten, zodat het werk wat



lichter werd. Dank ook aan onze Dorien (Vanderheyden) die ook de taak op zich nam om de teksten te lezen en foutjes op te zoeken.

En tenslotte bedank ik ook onze 'sponsors' die ons financieel steunden. Het is een zware financiële dobber voor ons, die niet zonder risico is. Maar met hun hulp werd dat risico wat kleiner! Naast de Erfgoedcel PZ en het Gooikse gemeentebestuur is er ook steun van de plaatselijke handelaars.

Bij die voorstelling worden we omringd door *een tentoonstelling* met unieke stukken, die we mochten lenen van families van onze oud-strijders. Deze tentoonstelling loopt dan gedurende 2 weekends in oktober (*zaterdag 11 en zondag 12 oktober - zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014*) van 14 tot 17 uur.

Vergeet natuurlijk *onze voordracht* niet! Die gaat door op *zaterdag 18 oktober om 19u30*, met als thema: 'Reizigers door de Grote Oorlog', gebracht door August Thiry en Dirk Van Cleemput, de auteurs van het gelijknamige boek, uitgegeven door het Davidsfonds. Die 'reizigers' waren soldaten van het ACM-team. Het Corps Expéditionnaire Belge des Autos-Canons-Mitrailleuses en Russie (ACM) was een eenheid van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit gepantserde auto's uitgerust met kanonnen en machinegeweren bemand door Belgische officieren en soldaten.

Eén van die 'reizigers' was een Gooikenaar, Jan-Baptist Dumon uit de Terlostraat, die tijdens de Eerste Wereldoorlog mee naar Rusland en Amerika trok met het Belgische Pantserkorps. (Hij komt ook voor in het boek, in het gedeelte van Gooik, door Frans Peetermans.) Toegang: 3 euro.

**Al deze activiteiten gaan door in de Schuur van De Cam, centrum Gooik. Contact kan via mail ([jp.deloecker@telenet.be](mailto:jp.deloecker@telenet.be) en [info@heemkundegooik.be](mailto:info@heemkundegooik.be)) of gsm 0494 03 68 70.**

### *Jaarmarkt (zaterdag 27 september 2014)*

Zoals elk jaar zullen we ook binnenkort aanwezig zijn op *de jaarmarkt in Gooik-centrum*. Die gaat door op *zaterdag 27 september* en we zullen er zijn van 's morgens 9 uur tot het einde. Onze stand zal zich bevinden in het midden van de Dorpsstraat, op onze vertrouwde plaats. We hopen velen van jullie daar te zien, om eens een babbeltje te slaan, om eens naar nieuwe of vroegere

uitgaven te kijken en om opnieuw aan een wedstrijd(je) mee te doen, waarmee je een aantal van onze uitgaven kan winnen.

We geven ook een uitzonderlijke korting op onze uitgaven (tot 5 euro per stuk - afhankelijk van de originele prijs) en op onze tijdschriften (van 1,50 euro tot 3 euro per stuk, behalve de laatste nummers natuurlijk, die aan de gewone prijs verkocht worden). Maak er zeker gebruik van om je collectie aan te vullen aan een zeer democratische prijs. Natuurlijk zijn onze laatste uitgaven daar aanwezig: het boekje 'Archeologie in Gooik' en 'Kasteel Saffelberg', maar ook al de andere boeken zijn er.

Hopelijk wordt het opnieuw een zonnige dag, zoals vorig jaar, met een goede verkoop en mogelijk een mooi aantal nieuwe leden. Tot dan!

### *Quiz (vrijdag 7 november 2014)*

Op *vrijdag 7 november* gaat de 17<sup>de</sup> uitgave door van *onze populaire quiz*. Zoals gewoonlijk is de plaats van gebeuren de Schuur van De Cam en begint het om 20 uur. De voorstelling met beelden en vragen op een groot scherm blijven ook dit jaar. Wat goed is, moet niet veranderd worden: het komt de vlotheid van de quiz ten goede.

Zoals altijd zullen er 100 vragen gesteld worden over allerlei onderwerpen, met inbegrepen de twee proevertjes (een drankje en een hapje), ons geschonken door de Delhaize-winkel aan het Rond Punt in Gooik. Ook andere handelszaken in onze gemeente steunen ons ten volle met mooie prijzen.

Wie wil meedoen kan zich nog altijd inschrijven via onze site of ons mailadres (zie colofon), met een ploeg van maximum 4 personen, en dat voor de prijs van 14 euro. Zorg dat je op tijd reageert, want vorig jaar moesten we een 5-tal ploegen teleurstellen die niet konden meedoen, omdat het aantal van 35 ploegen bereikt was! Zoals altijd krijgt iedereen een mooie prijs mee naar huis. Het wordt beslist weer een leuke quizavond, waarbij je je amuseert en toch nog iets bijleert! Afspraak die vrijdagavond.

Op dit ogenblik zijn al zo'n vijftien groepen ingeschreven! Dus wacht niet te lang... Zie contacten in de colofon.

### *Stripbeurs (zondag 16 november 2014)*

Het is niet echt een heemkundige activiteit, maar we werken toch mee aan dit initiatief van de bibliotheek: de



De strip van Ivan Adriaenssens: 'Afspraak in Nieuwpoort', een waar gebeurd verhaal over 3 soldaten in de gruwel van de Eerste Wereldoorlog.

oorlog (zie afbeelding). Zoals zijn collega's komt hij langs, wellicht een ganse dag en zeker in de namiddag, om speciaal voor u een unieke tekening te maken in zijn strip. Deze activiteit gaat ook door in de Schuur van De Cam, vanaf 10 uur tot 17 uur, ook in samenwerking met het gemeentebestuur van Gooik.

### Kalender van de maandelijkse vergaderingen van FV-regio Dilbeek

**Lessenreeks Oud Schrift:** FV regio Dilbeek vzw organiseert op donderdagen 25 september en 2, 16 en 23 oktober 2014 telkens van 20 tot 22 u. een cursus Oud Schrift. Deze lessenreeks onder begeleiding van Rene Jammart en Edgard Van Droogenbroeck, twee ervaren lesgevers, vindt plaats in Ontmoetingscentrum Westrand te Dilbeek. Deelname in de kosten 20 € te storten op rek. nr. BE69 7510 0154 6178 van FV Dilbeek vzw. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Tijdig inschrijven via [info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be](mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be).

**Zaterdag 4 oktober 2014** te 10 u. komen we samen aan het Rijksarchief van Brussel Demetskaai 7 te 1070 Brussel. Het Rijksarchief in Brussel (Anderlecht) werd in 2002 geopend als één van de twee genealogische cen-

tweejaarlijkse stripbeurs in Gooik-centrum. Zoals gewoonlijk worden er nieuwe en tweedehandsstrips aangeboden, maar daarnaast zijn er ook een aantal tekenaars die komen signeren, eigenlijk een tekening zetten in jouw eigen strip.

Dit jaar is het toch wel wat speciaal en toch wat geschiedkundig getint, want we krijgen ook Ivan Adriaenssens over de vloer: hij is een jonge striptekenaar die al een paar prachtige albums heeft getekend met het thema: de Eerste Wereld-

tra van het Rijksarchief. De microfilms van de parochie-registers en de Burgerlijke stand van Brussel en de Franstalige provincies zijn er raadpleegbaar. Maar het Rijksarchief bewaart nog vele onbekende schatten en bestanden, waar genealogen een beroep op kunnen doen. De heer Harald Deceulaer, archivaris-diensthoofd zal ons er rondleiden. Hij zal o.a. ook toelichten wat er bewaard wordt in Anderlecht, in het Algemeen RA, het Rijksarchief in Leuven en in Louvain-la-Neuve. Vooraf aanmelden via [info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be](mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be).

### Woensdag 12 november 2014 te 20.00 uur. "Het dateren van foto's"

U heeft vast nog ergens oude familiefoto's liggen, maar als de betrokkenen niet meer leven, is het vaak moeilijk te achterhalen wie er op de foto's is afgebeeld en wanneer of waar de foto's zijn gemaakt. Een datering van een foto geeft een antwoord op het 'Wanneer?' maar kan in combinatie met andere gegevens ook tot een antwoord op de vragen 'Waar?' en 'Wie?' leiden..

Peter Eyckerman, van opleiding landbouwkundig ingenieur, heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en doet nu professioneel aan genealogie. Eén van zijn specialisaties is het dateren van oude foto's. Op zijn blog Spoorzoeker (<http://spoorzoeker.petereyckerman.be>) schrijft hij regelmatig over online bronnen om stambomen en familiegeschiedenissen te stofferen, U kunt hem ook volgen op Twitter (#peyck).

**Woensdag 10 december 2014** te 20 uur "Leden aan het woord". Het wordt een Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoeken kunnen voorstellen en uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen? Werk je met een genealogisch programma? Of anders gesteld we willen onze collega's genealogen beter leren kennen.

Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven worden via [info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be](mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be).

Het FV-documentatiecentrum, in het "Schoolmeestershuis" (rechts van het voormalig gemeentehuis), Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2<sup>de</sup> donderdag van de maand van 20 tot 22 uur en 4<sup>de</sup> zaterdag van 10 tot 12 uur (gesloten juli en augustus).



