

60 JAAR GARAGE CAMMAERT



Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik



**60 JAAR
GARAGE
CAMMAERT**

**WILLY CAMMAERT
1938-2020**

60 jaar garage Cammaert
© Familie Cammaert
Uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik 2022
Druk: ABC Meerbeke
D/2022/4794/4



HEEMKUNDIGE KRING
VAN GOOIK



CIP
Titel: 60 jaar garage Cammaert
Auteur: Familie Cammaert
Vormgeving: Johnny Van Bavegem
Correctie teksten en administratie: Jean-Paul De Loecker
Uitgever: Heemkundige Kring van Gooik VZW
184 blz., 21 x 21 cm, 1ste druk
In de reeks: Familiegesciedenis - deel 4
ISBN: 9789464597417

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of betrokken auteur.

De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en illustratie van zijn bijdrage, tenzij anders vermeld.

WOORD VOORAF

Deze speciale uitgave is tot stand gekomen uit respect voor Willy & Simonne, voor wat zij tot stand gebracht hebben op al die jaren samen.

Willy was een man van weinig woorden, sprak meer met zijn ogen en wou er altijd zijn voor zijn klanten. Zijn motto's waren:

“Van ‘t werken word je niet moe.”

“Alleen door te werken kan je iets bereiken.”

“Geen dag zonder vieruurtje.”

“Klant is koning, eender wanneer en bij eender welk weer.”

“De werkweek telt zeven dagen.”

“Werken is hobby.”

Niemand zal tegenspreken dat hij zijn eigen motto's niet respecteerde, zelfs in de periode dat het minder ging, kwam hij nog steeds tot in zijn geliefde garage.

Als hij niet te vinden was in de garage, was hij ofwel op depannage of met zijn vrienden op reis, iets waar hij enorm kon van genieten. Even de riem afleggen en genieten van elkaar.

Iedereen weet dat achter elke sterke man, een sterke vrouw staat. Simonne heeft al die jaren meegewerkt aan de uitbouw van het bedrijf. Terwijl de man de garage indook, zorgde moeder de vrouw niet enkel voor de kroost, maar ook voor het welzijn van de klanten. Er was - en is - nog altijd ten huize iets te eten en te drinken. De beste deals werden afgesloten aan de tafel, tussen pot en pint.

Ook werden in al de jaren die volgden, de kleinkinderen opgevangen en opgevoed met fijne manieren. Tot op de dag van vandaag staat “ons meter” Simonne nog regelmatig aan de schoolpoort.

Hun levensdoel was om aan hun kinderen en kleinkinderen “het werken om iets te bereiken” mee te geven. Niet alleen werken, maar ook omgaan met anderen en genieten van het leven, is met de paplepel ingegeven. Het feit dat vandaag de kinderen de zaak verderzetten en ook al kleinkinderen in de voetsporen treden, is iets waar zij enorm fier over zijn.

Dit verhaal is ook een ode aan het personeel, vrienden, klanten en iedereen die met hen samen heeft gewerkt.

De kinderen hielden eraan dit alles te delen met jullie.

Veel leesgenot,

Ingrid, Alain, Joël, Cindy



INHOUDSTAFEL

Woord vooraf	3
Inhoudstafel.....	5
Deel 1 - Van geboorte tot de huidige locatie (van 1938 tot 1967).....	6
Deel 2 - Van Triumph tot oprichting Iveco (van 1967 tot 1982).....	24
Deel 3 - Van spuitcabine tot einde Subaru (van 1985 tot 2000).....	52
Deel 4 - Van een verrassingsfeest tot een zoveelste uitbreiding van de garage (van 2001 tot 2008).....	75
Deel 5 - 2009: Start Fiat tot retrofeest 80 jaar (Willy-Simonne) in augustus 2018.....	98
Deel 6 - Cammaert Classic en sponsoring sportclubs en steun organisaties	112
Deel 7 - Willy was dankbaar en fier op zijn personeel	121
Deel 8 - Vele klanten werden goede vrienden	137
Deel 9 - Het leven zoals het is... Er komt er eentje bij en er valt eentje af.....	177

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans

Dit boek is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen de Heemkundige Kring van Gooik en de familie Cammaert.

Op een relatief korte tijd zijn we erin geslaagd om dit boek af te werken, omdat iedereen zich voor 100% heeft gegeven.

Het is een mooi eerbetoon geworden aan de persoon Willy Cammaert en aan het bedrijf dat hij gesticht heeft.

Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft!

